

ORDE VAN DIENST

* **Aanvangslied:** Lied 601

* **Bemoediging en groet**

* **Gebed**

* **Zingen:** Lied 650: 1, 2, 3 en 4

* **Wat is een kerk?**

* **Eerste lezing:** Exodus 3: 11-14

* **Zingen:** Lied 918: 1 en 2

* **Tweede lezing:** Marcus 5: 1-13

* **Zingen:** Lied 918: 3 en 4

* **Preek**

* **Zingen:** Gezang 487 (LBK 1973, melodie Lied 221)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

* **Dankzegging en voorbeden**

* **Collecte**

* **Slotlied:** Lied 418: 1, 2 en 3

*** Zegen**

De Heer zegene u en behoedde u

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Na de zegen video: Acda en de Munnik, Mezelf niet of nooit geweest

Het gaat om dit filmpje

<https://www.youtube.com/watch?v=8B669SgMuVw>

