

**Orde van dienst**  
**Zondag 16 juni 2019**  
**Protestantse gemeente Heiloo**



**Voorganger: Pastor André Martens**

**Organist: Adri Steenhoek**

**Thema: Verwondering**

Welkom en mededelingen

*Intredelied: Psalm 139*

1. Heer die mij ziet zoals ik ben ,  
dieper dan ik mij -zelf ooit ken,  
Kent gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest  
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.  
Gij legt Uw hand op mij, Gij zijt  
zo dichtbij met Uw majesteit,  
zo ver en zo met mij verbonden:  
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

6. Wanneer ik mij geborgen dacht  
in 't vallend duister van de nacht,  
Werd dan de nacht niet als het licht?  
hier lig ik voor uw aangezicht,  
O God, hoe licht is zelfs het luister,  
de nacht een dag die blinkt van het luister

*Volume en groet*

*Zingen ( vervolg intredelied)*

10. O God hoe diep verwonderd ga  
ik uw volmaakte wijsheid na  
Hoe schoon is alles wat Gij doet  
hoe kostelijk in overvloed  
Zijn uw onpeilbare gedachten  
ik overdenk die al mijn nachten.

*Gebed van deze zondag*

Wees hier aanwezig, God,  
Spreek Uw woord  
en doe ons thuisraken  
in het geheim van het leven ,  
dat ons verschijnt in Jezus,  
de Zoon van uw welbehagen,  
de nieuwe mens die ons hoop geeft,  
dit uur en al onze dagen.  
Amen

*Waar het vandaag over gaat*

*Kyriëgebed*

*Zingen: Lied 653 U kennen uit en tot U leven 1, 4 en 6*

1. U kennen uit en tot U leven  
verborgene die bij ons zijt  
Zolang ons 't aanzijn is gegeven  
De aarde en de aardse tijd  
O Christus die voor ons begin  
en einde zijt der wereld zin.

4. Gij zijt het licht van God gegeven  
een zon die nog haar stralen spreidt  
wanneer het nacht wordt in ons leven  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld , zie er is  
voor wie U kent geen duisternis

7. O Christus ons van God gegeven  
Gij tot in alle eeuwigheid  
De weg, de waarheid en het leven ,  
Gij zijt de zin van alle tijd  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

*Schriftlezing: Johannes 3: 1-16*

1. Zo was er een farizeeër, een van de joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi', zei hij, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekeningen doen die u verricht'. Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

'Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is?', vroeg Nikodemus.' Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil: je hoort zijn geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. 'Maar hoe kan dat?', vroeg Nikodemus. 'Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren onze getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?'

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft’.

*Zingen: lied 353 Nu heeft het oude leven afgedaan*

1. Nu heeft het oude leven afgedaan  
wij mogen aan de toekomst toebehoren  
Want grote dingen heeft de Heer gedaan  
wij zijn als kinderen van God herboren

2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht  
die werd begraven in de dood des Heren  
die opstond tot het leven in zijn kracht  
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren

3. Water en Geest verwekten door de doop  
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven  
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop  
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven

4. 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond  
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren  
om overal, de hele wereld rond  
de boodschap van zijn rijk te laten horen

*Uitleg en verkondiging*

*Muziek*

We luisteren naar 'Largo cantabile' van J.B. Loeillet

*Zingen: Een lied van verwondering (op melodie van liedboek 302)*

Wij leven van verwondering  
en uit een diep vermoeden  
dat in en om ons leven heen  
een hand ons wil behoeden  
Dat er een hart is dat ons draagt  
dat er een stem is die ons vraagt  
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen  
met tere zekerheden  
Dat ondanks vóór- en tegenspraak  
hier kwetsbaar wordt beleden  
dat er een hart is dat ons draagt  
dat er een stem is die ons vraagt  
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit  
de waarheid, ongemeten  
dat al ons denken bovenuit  
in ons een heel diep weten  
weet dat een hand ons leven draagt  
dat er een stem is die ons vraagt  
dat ons een God wil heten.

*Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader*

*Inzameling der gaven*

*Slotlied: lied 487 ( liedboek voor de kerken 1973) De Heer heeft mij gezien en onverwacht*

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in Zijn handen onze naam geschreven  
De Heer wil ons bewonen als Zijn huis  
plant als een boom in ons zijn eigen leven  
Wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen  
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt  
zoals de regen neerdaalt in de bomen  
zoals de wind wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen

Wegzending en zegen

---

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de ontmoetingsruimte van de kerk.  
Iedereen is van harte welkom!

**Citaat Frère Roger, de stichter van Taizé, over de bezoekers van de  
gemeenschap:**

*“ Diep van binnen denk ik , dat de bezoekers hetzelfde zoeken als wij.  
Ze willen misschien iets kunnen zeggen, tegen God en tegen Christus.*

*Wanneer ik naar iemand luister, zeg ik altijd tegen mijzelf: Weet hij  
al, dat hij al gelovig is door het verlangen, de verwachting?. Hij of zij  
gelooft niet dat dat mogelijk is. En je kunt niets forceren op dat  
gebied. Wij moeten allemaal een proces van innerlijke groei  
doormaken. Je moet niet ongeduldig worden, wanneer je bidt, in  
aanwezigheid van God jezelf te zijn en niet een ander”.*