

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

oktober 2017, nr. 7
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo

A. Martens, 06-224 940 89

- maandag, dinsdag en woensdag

- kantoor in Ter Coulsterkerk

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: mw. N. Buitink

scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: mw. N. Buitink

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ina.bras@telfort.nl

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL21FVLB 0699 7411 49

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij

072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Van de vacaturecommissie Heiloo

Veranderingen

In de afgelopen tijd zijn er op het gebied van de vacatures een aantal wijzigingen opgetreden. Nadat de voorzitter van de kerkenraad in het voorjaar zijn ambt neerlegde, hebben we gezocht naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. Deze menen wij gevonden te hebben in de persoon van mw. Roelie van Diest. Zij nam afgelopen september de voorzittershamer over van dhr. Jakke Hiemstra, die zo vriendelijk was om tijdelijk deze functie waar te nemen, waarvoor onze grote dank!

Wellicht weet u dat Roelie tot voor kort de scriba was van de kerkenraad. En als een scriba voorzitter wordt, ontstaat daar dus een open plek. Die open plek wordt de komende jaren vervuld door mw. Nita Buitink. Zij blijft daarnaast ook diaken en feitelijk wordt zij dus: diaken-scriba. We zijn blij dat de kerkenraad - ook nu met pastor André Martens in ons midden - weer voor alle functies mensen heeft gevonden.

Vacatures

Naast deze goede berichten zijn er natuurlijk ook altijd wel een aantal open plekken. Zo is er nog zeker ruimte voor een paar nieuwe contactpersonen in de wijkteams. Ook zoeken we mensen met een warm hart voor jeugdwerk. Daarnaast ook iemand voor beheerszaken die verstand heeft van elektro-technische zaken (geluid, beamer, verlichting e.d.). Wanneer u dat aardig lijkt en daar ook tijd voor heeft, horen we dat graag.

Ook als u iets heel anders zou willen doen, kunt u contact met ons opnemen, we zoeken dan samen naar wat wenselijk is en wat u past...

De vacaturecommissie, Nita Buitink (072-5334186), Jannie Edelman (072-5334312) en ds. Edward Kooiman (072-8885550)



500 jaar protestant, zie pag. 4

Collectebonnen

Heiloo en Limmen:

€ 0,50, € 1,00 of € 2,00 per 20 stuks
Bestellen op NL85INGB 0000 2762 01
t.n.v. Prot. Kerk Heiloo. Bonnen na afspraak afhalen bij J. Bras 072 -5320344

Bedankt!

4 September waren Jan en ik 65 jaar getrouwd en ontvingen we van de Protestantse Gemeente Limmen een mooi boeket bloemen. Hartelijk dank hiervoor. Jan en Toos Kleiberg

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Bij de voorpagina: de Moerbeiboom

*De moerbeitoppen ruisten;
God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;*

*Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.*

*Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.*

*De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.*



wilde vijg of moerbeivijg

Nicolaas Beets (1892 -1900), predikant en dichter en regelmatig bezoeker van Nijenburg, werd bij dit gedicht geïnspireerd door de moerbeziënbomen in 2 Samuel 5: 24.

Of de boom, waardoor Nicolaas Beets geïnspireerd werd ook werkelijk als moerbeiboom vertaald moet worden is niet zeker. Moerbezie is hetzelfde als moerbei (bezie/bei = bes), maar waarschijnlijk is de Moerbeivijgenboom bedoeld, ook wel Wilde Vijgenboom genoemd. Latere vertalingen geven andere namen: balsemstruiken, traandennen of pijnbomen.

Anders dan menigeen denkt, komt de moerbeiboom - zoals op het voorblad - maar één keer voor in de bijbel en wel in Lucas 17:6als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zou je tegen de moerbeiboom zeggen: "Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in zee!"

Moerbeivijgenbomen komen vaker in de Bijbel (en in Israël) voor, maar dat zijn geen moerbeien, al zijn ze wel familie, evenals de gewone vijg.

- 4 Kerkdiensten
- 5 Over dankbaarheid en oogst
- 7 Pastoraat in Heiloo: verbinding en betrokkenheid
- 9 Afscheid ds. F.J. van der Wind
- 10 Ontmoetingen + activiteiten
- 11 Rond de Waterput in september
- 12 Liedje van de herfst

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
17e jaargang nr. 7, 4 oktober 2017

Redactie: tel. 072 - 5053449

Ida van Aller, Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2017

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 8 november

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 24 oktober

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

8 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: de Kloof Amsterdam
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Zuidema, Heemskerk
collecte: Kerk Zonder Grenzen
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis

16.00 uur

Witte Kerk: Cantatedienst Bachcantate BWV 80 Ein Feste Burg ist unser Gott
Liturg: mw. ds. A.H. Groenendijk

15 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: (+ kindernevendienst)
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: KiA/ Werelddiaconaat, Sudan
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind,
ds. H. Ruitenbeek en ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA/ Werelddiaconaat, Sudan
GGZ-dienst: Theodora Klaver

22 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Jeugdwerk
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
Heilig avondmaal
collecte: KiA / hongersnood in Afrika
GGZ-dienst: Marius Braamse

29 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
Heilig avondmaal
m.m.v. One More Voice
collecte: Voedselbank Alkmaar
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: KiA/open seminarie Pakistan
GGZ-dienst: Wessel Veenstra

5 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. S. Dijkhuizen
+ kindernevendienst + jeugdkerk
collecte: KiA/najaarszendingsweek
Protestantse kerk Limmen:
ds. S.J. de Vries, Alkmaar
collecte 1: Groot onderh. "Ons Huis"
collecte 2: KiA/najaarszendingsweek
GGZ-dienst: Marius Braamse

12 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Kerstgratificatie minima
Protestantse kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: KiA/binnenlands diaconaat
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis

Jeugdkerk Heiloo seizoen 2017-2018

Nieuwe weg

De Jeugdkerk wordt het komend seizoen vernieuwd. Na een aantal jaren met een jongerenvering te hebben gewerkt willen we nu een nieuwe weg inslaan.

Kijkje in de keuken

Met de jongeren zullen we elke zondag een kijkje nemen in de 'keuken' van de kerk om zo te laten zien en te ervaren wat er zoal gedaan wordt en wie erbij betrokken zijn. Ze maken kennis met de diaconie, met ouderlingen, de keuken, de ZWO, kerkrentmeesters, met de koster, de muziek, etc.



Iedere eerste zondag van de maand staat een andere aspect van de kerk centraal en het is de bedoeling dat we niet alleen horen wat er gedaan wordt, maar dat we ook meedoen. Zo kunnen we veel van elkaar leren.

We hopen op mooie ontmoetingen en ervaringen! De leiding van de jeugdkerk



Verbintenisdienst in de Protestantse kerk te Limmen

Op zondag **15 oktober** worden in een feestelijke kerkdienst ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek aan de Protestantse Gemeente te Limmen verbonden.

In deze dienst gaat ds. F.J. van der Wind voor tot het moment dat ds. E. J. Kooiman en ds. H. Ruitenbeek aan onze kerk verbonden zijn. Daarna nemen de verbonden predikanten de dienst verder over.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Na de dienst bent u in de gelegenheid om onder het genot van een "aangekleed" kopje koffie of thee de predikanten te feliciteren met de uitbreiding van hun werkgebied, naast de Protestantse Gemeente Heiloo nu ook met de Protestantse Gemeente te Limmen.

De kerkenraad van de Protestantse Kerk te Limmen

De dienst van 29 oktober in de Ter Coulsterkerk

Dit jaar - op 31 oktober - gedenken we dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de kerk wereldkundig maakte.

In de dienst van **29 oktober** staan we daarom stil bij dat gegeven. Veel in de dienst zal in het teken staan van hervorming - in zijn algemeenheid - en van Luther in het bijzonder. We zingen verschillende liederen van zijn hand en hijzelf komt op bijzondere wijze ter sprake.

One More Voice, die aan deze dienst meewerkt, zingt liederen over verandering. We hopen er zo een mooie hervormings-dienst van te maken...
Ds. Edward Kooiman



Over dankbaarheid en oogst

ds. Edward Kooiman

Van oudsher werd in de kerk in het najaar een dankdag gehouden voor het gewas. Op de eerste woensdag van november om precies te zijn; het meeste van de oogst van dat jaar was dan wel zo'n beetje binnen. In het voorjaar werd er dan, vóórdat het eerste zaad weer gezaaid werd - op de tweede woensdag in maart - een biddag gehouden voor het gewas. Zo omspanden gebed en dankzegging de groei en bloei in de seizoenen.

Gewas én arbeid

Maar wij zijn geen agrarische samenleving meer. De meeste mensen verdienen al lang hun inkomen niet meer in de land- of tuinbouw. Degenen die, hier in onze eigen gemeentes, hun brood verdienen met de gaven van het land, zijn bijna op de vingers van één hand te tellen. Daarom is in de loop der jaren de opzet van bid- en dankdag behoorlijk verbreed. Niet alleen de vruchten van het land, maar ook de vruchten van onze arbeid vallen onder de oogst. 'Dankdag voor gewas EN arbeid' heet het dan ook nu.

Mensen werken in de handel, de industrie of de dienstverlening. Anderen hebben hun werk thuis, genieten van hun pensioen, of doen vrijwilligerswerk.

Oogst

Oogst is een breed begrip. Waar wij voor danken kan dan ook heel verschillend zijn. Een bedrijfsleider oogst na een jaar hard werken een efficiëntere organisatie en is daar



dankbaar voor. Een scholier oogst na hard werken een diploma. Een werkloze oogst na jaren van sollicitatiebrieven schrijven wellicht een tijdelijke aanstelling. En een huisvrouw of huisman oogst na een jaar hard werken lof voor de dagelijkse maaltijd op tafel en de schone lakens. De inspanning van de vrijwilliger van vluchtelingenwerk resulteert in de oogst van bijzondere ontmoetingen of een speciale vriendschap; en een veeboer oogst het gras dat inmiddels in de kuil ligt en oogst het hele jaar door duizenden liters melk. Hoe uiteenlopend het ook is, het is allemaal de vrucht van onze arbeid.



On-vanzelfsprekend

Hoe klein of groot de oogst ook is, de dankdag voor gewas en arbeid herinnert ons er ook aan dat we het allemaal niet in eigen hand hebben.

Want niet alles gaat goed. Niet alle inspanning resulteert in oogst. Er is ook veel wat bij de handen afbreekt. We weten van mislukte oogsten en van armoede. We horen van natuurrampen en overstromingen die oogsten vernielen. We horen van ontslag, van boeren die het toch niet redden en van mensen die opbranden.

Dat er oogst is, blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dankbaarheid nu geeft zich rekenschap van precies dát besef. Dat het goede en waardevolle dat ons toevalt, de oogst, juist on-vanzelfsprekend is.

Dankbaarheid

Dankbaarheid maakt ook bescheiden en voorkomt dat we prat gaan op de gedachte dat we het allemaal zelf gepresteerd en verdiend hebben. Dat we alles te danken hebben aan onze eigen inspanningen. Nee, we vieren op de dankdag voor gewas en arbeid niet onze successen. Je hoort het soms wel zeggen: "Dankbaar voor het dagelijks brood? Hoezo, ik heb er toch hard voor gewerkt?" Alleen al dáárom is het goed dat in het liedboek dat prachtige lied van Jan Willem Schulte Nordholt is opgenomen:

*"Maar wij mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond.
(lied 712: 2 en 3)*

Dankbaarheid schept dus ook verplichtingen. Het besef dat wij in het Westen God danken voor de oogst en de overvloed waarin we leven, bepaalt ons dus ook bij wie niet in die overvloed leven. Wij kunnen onze ogen daarvoor niet sluiten.

Zo helpt de dankdag voor het gewas en arbeid ons om onze eigen prestaties te relativiseren en stil te staan bij de on-vanzelfsprekendheid van alle goede gaven in ons leven. Tot God richten we ons daarbij met woorden van dank, op de wereld om ons heen met daden van barmhartigheid en recht.

Wij gedenken

Op maandagmorgen 21 augustus overleed **Anna Sophie van Deventer - van Leeuwen**, Het Maalwater 3k. Zij stierf thuis, in liefdevolle aanwezigheid van haar man Gerrit en de kinderen, Anja en Dick. Zij werd 82 jaar. Nauwelijks een half jaar geleden werd duidelijk, dat zij ongeneeslijk ziek was. Dat bericht kwam voor Gerrit als een doodvonnis. Een chemokuur bleek teveel voor haar lijf. Zelf gaf ze vanaf het begin duidelijk aan hoe zij er in stond: "Ik ben 82 jaar en heb een goed leven gehad. Daar ben ik heel dankbaar voor". Natuurlijk waren de afgelopen maanden zwaar. Afscheid nemen doet pijn. Maar ze was heel dankbaar, dat ze zo goed verzorgd werd en in de haar eigen vertrouwde omgeving kon blijven.

Anneke was een goede, traditionele moeder, die met de thee klaar zat, als je uit school thuiskwam. Ze was de smeerolie van het gezin, liefdevol, vol zorg (en bezorgdheid). Waar Gerrits werk een soms hoge 'vlucht' nam, was dat alleen mogelijk, omdat hij gedragen werd door Annekes 'vleugels'. Ze hebben het heel goed met elkaar gehad. Anneke was een heel sociale vrouw, prettig en gemakkelijk in de omgang. Samen met Gerrit was zij een trouw en betrokken lid van onze kerkelijke gemeente.

Tijdens de afscheidsdienst in een volle Ter Coulsterkerk lazen we op haar verzoek Psalm 4, een avondpsalm. De eenvoudige versie daarvan stond op de rouwkaart: "Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis". Anneke was een gelovige vrouw. Daarmee bedoel ik: ze wist zich omgeven door trouwe, liefdevolle krachten.

Die eenvoudige versie van Psalm 4 eindigt met de woorden: "Gij doet mij slapen tot de morgen en wonen in een veilig huis". Net als de twee geliefden uit het boek Hooglied hebben we tegen haar gezegd: 'rust zacht, in de verwachting van een nieuwe morgen vol liefde'. In dat vertrouwen hebben we haar op de begraafplaats aan de Holleweg in de aarde gelegd. Ds. Bert Kramer



Pastoralia Heiloo

Dhr. Aebele van der Woude (Blinkenlaan 2) verblijft inmiddels al enige tijd in de Amberhof in Heiloo. Het is fijn dat hij nu een stuk dichterbij zijn vrouw Hansje woont. Naar omstandigheden gaat het goed met hem en bezoek stelt hij zeker op prijs. Ds. Edward Kooiman

God is een toevlucht in de nacht

naar 'Martin Luther, Ein feste Burg ist unser Gott', door René van Loenen

Jeltje Hoogenkamp maakte dertien schilderijen bij de Lutherliederen in het Liedboek, in het kader van 500 jaar protestantisme, het zgn. Lutherjaar. Bijvoorbeeld onderstaande 'Toren' bij 'Een vaste burcht is onze God' (lied 898).

Is het de Wartburg? Stevig en vast staat deze torenburcht wel. In het goud: zon en maan, dag en nacht. Bijna tot aan God reikt het vertrouwen. Horizontale en verticale lijnen met alle mogelijke kleuren. Deze vesting kan de geharnaste vijand aan.



**God is een toevlucht in de nacht,
een rotsvast onderkomen,
waar hij ons als een vader wacht,
waar trouw en liefde wonen.
Al wordt het belaagd
door vlammen van haat,
door leugens van smaad,
gekonkel en verraad,
de liefde zal niet wijken.**

**Het woord van God trotseert de tijd
en doet ons vast geloven
dat hij ons met zijn liefde leidt.
Zo komen wij te boven
de dagen van de strijd,
van schuld en verwijt.
Zijn woord maakt ons vrij.
Het brengt ons dichterbij
zijn koninkrijk van vrede.**

**(René van Loenen, naar 'Martin Luther,
Ein feste Burg ist unser Gott')**

Pastoraat in Heiloo: verbinding en betrokkenheid

Sinds begin september is pastor André Martens werkzaam in Heiloo. Zijn hoofdtaak is pastoraal werk. In het Pastoraal Overleg is gesproken over samenwerking met de predikanten en het wijkteam. Het komende jaar zullen we regelmatig bij elkaar komen om de taakverdeling te evalueren en zo nodig bij te stellen. Er is sprake van een overgangsfase waarin veranderingen geleidelijk vorm krijgen. Hieronder leest u over deze veranderingen.

Wat blijft?

Tot aan het emeritaat van ds. van der Wind had elke wijk van de gemeente een eigen wijkteam en een eigen predikant. In die wijkindeling en de wijkteams verandert voorlopig niets. Hieronder op de afbeelding ziet u de indeling en kunt u zien bij welke wijk u hoort.

Pastor Martens is zijn bezoekwerk in de gehele gemeente gestart in overleg met de wijkteams en predikanten. Ds. Kooiman en ds. Ruitenbeek blijven voorlopig nog deels verbonden aan hun eigen wijken. Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om alle pastoraat over te dragen.

Bij wie moet ik zijn?

Wanneer u niet precies weet bij welke pastor u terecht kunt, en u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, wordt u verzocht (voorlopig) contact op te nemen met uw wijkteam. Van daar uit wordt het verder met de pastores geregeld. Dat geldt ook als u iets door wilt geven.

Als u een persoonlijk kennismakingsbezoek met pastor Martens op prijs stelt kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen (06 - 224 940 89). In principe werkt hij van maandag tot en met woensdag in Heiloo. Hij heeft op die dagen een kantoorruimte in de Ter Coulsterkerk.

En de dominees dan?

Zoals gezegd blijven de predikanten voorlopig nog deels verbonden aan hun eigen wijk en worden bestaande contacten niet zomaar beëindigd. Er is soms wat onduidelijkheid over de andere taken van de predikanten, nu er een pastoraal werker is aangesteld.

De predikanten gaan iets minder werken in Heiloo (van 1,0 fte naar 0,9 fte) en gaan samen in Limmen aan de slag (samen 0,2 fte). Omdat de predikanten minder pastoraal werk gaan doen dan voorheen, wordt op andere terreinen hun werk uitgebreid. Zo verzorgen zij meer kerkdiensten en daarnaast zullen zij meer aandacht geven aan Vorming en Toerusting, jeugd- en jongerenactiviteiten en missionair werk op de grens van kerk en samenleving. Het gewone kerkenraads- en vergaderwerk blijft. Ook blijven zij participeren in het Pastoraal Overleg.

Wacht niet af

Wij nodigen u nadrukkelijk ook uit om zelf contact op te nemen en niet af te wachten wanneer u een pastor wilt spreken. De wijkteams zijn te klein geworden om alle adressen regelmatig te bezoeken en om altijd te weten

Wijkindeling.

Voorlopige benaming:

Wijk A: Noord - Oost
Wijk B: Noord - West
Wijk C: Zuid - West
Wijk D: Zuid - Oost



wat er gaande is en hoe urgent een situatie soms is. U wordt niet meer, zoals misschien voorheen, vanzelfsprekend en regelmatig bezocht door kerkelijke vrijwilligers. Dat vinden wij jammer. En daarom wordt ook steeds gezocht naar andere vormen van verbinding met en betrokkenheid voor elkaar. U kunt daarbij denken aan de maaltijdgroep, de jaarlijkse wijkmiddagen, de verschillende gespreksgroepen en ook de ontmoetingsmiddagen. Maar het persoonlijk pastoraat en het bezoekwerk blijft van groot belang. Waar mogelijk zullen de pastores zich daar, samen met de wijkteams en met uw hulp, voor inzetten.

Het Pastoraal Overleg, ds. Edward Kooiman, pastor André Martens, ds. Hanneke Ruitenbeek, Elly Kuijper (wijk A) tel. 533 52 03; Machda van der Meulen (wijk B) tel. 533 68 43; Wilma Westers (wijk C) tel. 533 56 66; Anneke de Jong (wijk D) tel. 533 87 58.

André Martens



In het vorige kerkblad was nog geen foto verschenen van de nieuwe pastor André Martens. Bij deze dus!

De werkdagen van André zijn maandag, dinsdag en woensdag. Voorlopig is zijn mailadres nog: a.martens@pkndenhelder.nl

André Martens, pastor Heiloo

Collectes bij de kerkdiensten

15 oktober: KiA / Zuid-Soedan (werelddiaconaat, wereldvoedseldag)

Dankzij bijen en zaai-zaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.

Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.

Deze collecte is voor ERP en andere werelddiaconale projecten van **Kerk in Actie**.



22 oktober Limmen: Kerk in Actie / hongersnood in Afrika

Door de combinatie van oorlog en droogte dreigen 100.000 mensen in Afrika te sterven en worden nog veel meer mensen in hun bestaan bedreigd. De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de ergste honger af met meer dan 20 miljoen mensen in nood.

“Houdt het dan nooit op?” vraag je je af op dit soort momenten. Maar de mensen om wie het gaat hebben onze hulp en gebed nu hard nodig. En laten we ook denken aan al die dappere mensen van onze partnerorganisaties in Zuid-Soedan, die proberen te helpen waar geen helper is.

29 oktober Limmen: KiA / Open Theologisch Seminarie Pakistan

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd.

In deze collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.



5 november: Kerk in Actie / Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong (najaarszendingsweek)

Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken.

Momenteel studeren aan dit seminarie zo'n 300 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of docent op een seminarie en willen hun kennis verdiepen. Het LTS heeft ook een parttime avondopleiding. Hier studeren nog eens 260



Voedselbank-spullen

Helpt u mee producten te verzamelen voor de voedselbank op zondag 29 oktober in de Ter Coulsterkerk!

Op zondagmorgen 29 oktober verzamelt de diaconie producten in voor de Voedselbank Alkmaar.

Die morgen staan er kratten in de omloop van de kerkzaal, waar u uw producten in kunt deponeren.

Denk aan: rijst, macaroni, crackers, pastasaus, ragout, blik-/pot-groenten/ soep, koffie, thee, koffiemelk, suiker, meel, chocopasta, pindakaas, jam, shampoo, tandpasta, deodorant, wasmiddel en afwasmiddel.

De diaconale collecte is tevens bestemd voor de Voedselbank!

Alvast heel hartelijk bedankt.

De diakenen



ZWO Heiloo

Op zondag **5 november** zal de ZWO-commissie meewerken aan de dienst. We staan deze dienst stil bij de tekst uit Matteüs 25 (de werken van barmhartigheid): wat doen wij voor onze naaste, wat inspireert ons daarbij en wat geeft onze naaste ons (onbewust) terug?

Na de diensten van 5 november en 12 november kunt u kleine kruidenpotjes kopen om thuis op te kweken. Ook kunt u zich dan intekenen voor de maaltijd, die op 18 november om 18:30 wordt gehouden in de Ter Coulsterkerk. Voor de maaltijd vragen wij een bijdrage van €10,-.

Van de kruidenpotjes en de maaltijd is de opbrengst bestemd voor ons project (betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Centraal Java).

Namens ZWO Marianne Deinum

Afscheidsdiensten ds. Floor J. van der Wind

in Limmen



In een goed bezette kerk heeft de Protestantse Gemeente Limmen op zondag 3 september 2017 afscheid genomen van ds. Floor van der Wind bij het ingaan van zijn emeritaat.

De dienst, waarin ds. van der Wind voorging, werd muzikaal opgeluisterd door Wilma Ploegaert, die onder begeleiding van Peter Rijs, enkele prachtige liederen zong.

Ds. van der Wind had de wens om de collecte in beide kerken waar hij afscheid nam, te bestemmen voor het werk van de Waldenzer kerk onder vluchtelingen en migranten op Lampedusa en voor het diaconale werk van deze kerk in bredere zin.

De collecte tijdens de afscheidsdiensten in Heiloo en Limmen heeft een bedrag opgeleverd van ongeveer € 1200,-. Dit bedrag wordt door de diaconieën van beide kerken aangevuld tot € 1500,-.

Na de kerkdienst werd de kerkzaal snel veranderd in een feestzaal en was er gelegenheid om op informele wijze afscheid van ds. van der Wind te nemen. Henk Brandsma had een lied voor Floor gemaakt en dat werd door Ton Valkering en alle aanwezigen voor ds. van der Wind gezongen.

Als afscheidscadeau werd aan ds. Van der Wind een rugzak overhandigd met persoonlijke groeten en donaties voor een reis, die nog op het wensenlijstje van hem staat.

Namens de kerkenraad van Limmen, Toos van de Berg



in Heiloo

Ds. Floor van der Wind mediteerde in zijn afscheidsdienst over o.a. Psalm 42: hoe het verlangen naar God voor ons mensen zou kunnen zijn. Felix Mendelssohn Bartholdy voorzag de woorden "Wie der Hirsch schreit" van muziek op een manier waardoor zingen spontaan ontstaat of je nu thuis of onderweg bent. Dat is wat Psalm 42 kan doen...

Het was een druk bezochte eredienst met liederen in verschillende talen, piano, orgel- en dwarsfluitspel, het Evangelie naar Johannes 7: 37 - 44 (Naardense Bijbel), een collecte voor Mediterranean Hope.

Aan het einde zingt de gemeente Lied 650:

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

Op de heenzing en Zegen uitgesproken door ds. Floor van der Wind klinkt ons Amen.

Daarna de ceremonie van groeten, spreken, napraten op die voor onze gemeente bijzondere zondag 27 augustus 2017.

Bedankt Floor voor alle getoonde betrokkenheid zowel binnen als buiten de Protestantse Gemeente te Heiloo. Gods Zegen en Nabijheid toegewenst ook voor allen die je dierbaar zijn.

Jannie Willemstein, diaken



Bachcantatedienst

in de Witte Kerk in Heiloo

Collegium Vocale Camerata, o.l.v. Gerard Leegwater, voert op zondag 8 oktober om 16:00 uur de cantate "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80 van J.S. Bach uit.

Het beginkoor van deze cantate wordt door velen gezien als een van de hoogtepunten van Bachs vocale koraalbewerkingen. Het is gebouwd op het gelijknamige bekende Lutherlied dat in de maand oktober extra in de aandacht staat in verband met het vijfhonderd jarig bestaan van het protestantisme (zie ook pag. 6).

Naast het koor, begeleid wordt door een professioneel instrumentaal ensemble, werken er vier vocale solisten mee aan deze uitvoering: Sabine Kirsten, sopraan, Stephanie Gericke, alt, Hans van Dijk, tenor en Rob Petri, bas.

De cantate wordt ingebed in een compacte liturgie die geleid wordt door ds. Annerien Groenendijk.

De toegang is vrij maar aan de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten. *Iedereen is van harte welkom!*



Woensdag **18 oktober** bent u vanaf half elf van harte welkom op de koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 te Limmen.

Voor vragen en/of vervoer kunt u contact opnemen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Lies Koenderman, 072-5052073

Ontmoetingsmiddag

HEILOO - Donderdag **26 oktober** om 14.15 uur is er een ontmoetingsmiddag in de Ter Coulsterkerk.

Deze middag komt Carla Bras ons vertellen over haar activiteiten in Ghana tot nu toe.

In 2008 is zij een half jaar als vrijwilliger in Ghana geweest. Sinds die tijd ondersteunt zij, samen met zusterorganisatie RLF Ghana, scholen in en rondom Wenchi en in het district Banda. Zij zijn begonnen met de renovatie van een school. Het dak was er af gewaaid tijdens een van de voorjaarsstormen. Sindsdien hebben zij een tiental scholen voorzien van schriften, pennen en potloden, wassertanks geplaatst, schoolmeubels geleverd en waterputten gebouwd. Ook zijn er samen met de lokale bevolking toiletten gebouwd. De samenwerking met de zusterorganisatie in Ghana is goed. De meubels en schriften worden lokaal geproduceerd.

Voor het jaar 2017 en 2018 zijn er een tweetal doelen gekozen waar zij deze middag graag over wil vertellen.

Heeft u vervoer nodig dan kunt u contact opnemen met Anneke Sten-berg, tel: 5339029.

Overige inlichtingen via Ria op den Kelder, tel: 5338895.

De volgende middag is 16 november. Een lezing over Hortus.

U bent allen van harte welkom.

Marijke de Groot



Samen eten

Op de donderdagen **5 oktober** en **2 november** is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulsterkerk. We beginnen om 18 uur. U bent van harte welkom. Er wordt rekening gehouden met diëten.

Als u vervoer nodig hebt laat u dat dan weten. Daar vinden we wel een oplossing voor.

3-gangenmenu incl. koffie/thee € 5,-
glas wijn of frisdrank € 1,50

U kunt zich tot dinsdagavond 20.00 uur opgeven bij Dineke Vahl, 072-5335060 of a.vahl@kpnmail.nl



Project-kerstkoor



One More Voice is op zoek naar projectleden, die ons koor willen komen versterken tijdens de *Kerst-nachtdienst* op zondag 24 december.

Vind jij het leuk om te zingen, zing dan met ons mee!

De repetities beginnen op **maandag 30 oktober** van 19.45-21.45 uur in de Ter Coulsterkerk te Heiloo.

Wij vragen voor de repetities een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee in de pauze en de muziek.

Je kunt je aanmelden via:

one1morevoice@yahoo.nl

Namens het bestuur, Rita van Buijsen



Dromen bij De Zwaan

Op **vrijdagmiddag 10 november** start de korte cursus *Het geschenk van je dromen*. Dromen zijn boodschappen van de ziel. Ze willen iets vertellen, maar zijn vaak wonderlijk, onnavolgbaar en bizar en daardoor moeilijk te begrijpen. In drie bijeenkomsten worden handvatten geboden om de eigen dromen en die van anderen te leren interpreteren. We horen hoe we onze dromen kunnen waarnemen en opschrijven. Ook leren we onze eigen symbolentaal en bijzondere figuren in onze dromen kennen. Met behulp van kleine oefeningen werken we met en praten we over onze dromen. Zo gaan we meer dromen, kunnen we onze dromen beter onthouden en begrijpen en kunnen ze ons helpen in ons leven overdag. De cursus vindt plaats op 10 november, 8 december en 12 januari van 14.00 – 17.00 uur in De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp. De kosten zijn € 45,00 voor drie middagen.



www.rvkcasticum.nl

Poëzie en Geloof: Weerklank van Psalmen

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden of in een nieuw jasje zijn gestoken. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters.

Neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans geeft een cursus over de weerklank van de aloude psalmen in eigentijdse poëzie. Met op de psalmen geïnspireerde gedichten en liederen van o.a. Imme Dros, Maria de Groot, Ramsey Nasr, drs. P. Jan Willem Schulte Nordholt, M. Vasalis, Anne Vegter en Marjoleine de Vos.

Data: **donderdag 12 oktober**, 9 november, 14 december, 11 januari, 12 februari, 8 maart; 9.30 uur in De Schakel, Kerkepad 1, Castricum; bijdrage: € 20 incl. koffie/thee + reader



In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

zondag 8 oktober: Cantatedienst (Witte Kerk) zie pag. 9

donderdag 12 okt./2 nov.:

Stilte en meditatie (Ter Coulsterkerk)

maandag 16 oktober: Wat vieren we zondag? (Ter Coulsterkerk)

dinsdag 17 oktober: Mozes, Jozua, ... (Willibrordushuis, Heiloo)

donderdag 26 oktober: Filmkring (Ter Coulsterkerk); 19.30 uur

Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput (te verkrijgen in de kerken) of de website: www.ronddewaterput.nl



Stilte- en meditatiegroep

Stil worden, luisteren naar de stilte, in de stilte, stilte delen,

dát is wat geoefend wordt op de stilte- en meditatiekring. Daarnaast wordt een (bijbel)tekst gelezen volgens de methode van de 'Lectio Divina'. Dat is een meditatieve, aandachtige en stille manier van de woorden tot je nemen en overwegen. Vanuit de stilte zoeken we waar de woorden ons leven en onze tijd raken en misschien ook in een nieuw licht zetten.

Vanaf 19.45 uur kan iedereen binnen komen en een plekje zoeken in de ruimte. Er is een korte kennismaking en introductie. Daarna volgt de stilte oefening en de Lectio Divina. Tegen 21.00 uur is dit gedeelte van de avond afgelopen. Dan is er pauze. Wie wil kan naar huis gaan. Anderen zijn in de gelegenheid om nog even na te praten.

Om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben. Het oefent zich vanzelf.

Met ds. Hanneke Ruitenbeek op donderdag **12 oktober** en **2 november**; dinsdag **19 december om 20.00 uur** in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo; bijdrage: € 3,- per keer

Bijbel-snuffelgroep Limmen

Eén keer in de maand kunt u aanschuiven bij het 'snuffelen in de bijbel'. Een inspirerende groep met zo'n 12 aanwezigen. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom.

De groep gaat dit seizoen lezen uit het eerste boek Koningen, over Salomo en de tempel in Jeruzalem. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen.

Met pastor Johan Olling (pastor@corneliuskerk-limmen.nl) op **donderdag 12 oktober, 16 november, 14 december** en verder elke maand om 20.00 uur in de Pastorie Corneliusparochie, Dusseldorperweg 74, Limmen



Wat vieren we zondag?

Niet elke zondagse kerkdienst is hetzelfde. De sfeer, de inhoud en thema's hangen samen met de tijd van het jaar, de kerkelijke feest-dagen en de tijd daar tussen. Maar ook actuele thema's of bijzondere diensten zorgen voor variatie.

Wat onveranderlijk is, is dat we uit de bijbel lezen. Op een aantal maandagmiddagen, voorafgaand aan de zondagse dienst in de Ter Coulsterkerk, is er gelegenheid om in een groep alvast die teksten te lezen en samen te bespreken.

Er komen vragen langs als: wat staat er? Hoe lezen we het? Wat lezen we er in? Wat kunnen we ermee? Soms komen we samen op gedachten die we alleen niet bedacht zouden hebben. Het kan verrassen en soms ook verwarren.

Iedereen is welkom op deze besprekingen. Ook incidentele bezoekers. Er is altijd voldoende thee, dus u hoeft zich niet van tevoren te melden.

Met ds. Hanneke Ruitenbeek op **maandag 16 oktober**; 4 december; 15 januari; 19 maart (ter voorbereiding van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag); steeds van 13.30 tot 15.00 uur in de Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo



Mozes, Jozua en het toegezegde land

Ruim een jaar geleden hebben wij in het boek Exodus gelezen over het verbond dat God sluit met zijn volk en hoe Hij zijn Thora geeft, met als belangrijkste de tien woorden, de tien geboden. Het zijn de wegwijzers op weg naar het beloofde land. Wij ontdekten al lezend ook voor onze tijd sporen van Gods bevrijdend handelen en zijn wegwijzers die Hij geeft op onze levensweg.

We volgen het leven van Mozes verder in het boek Exodus en lezen over zijn dood. Daarna gaan wij over op Mozes' opvolger Jozua, wiens geschiedenis staat opgetekend in het gelijknamige Bijbelboek. De focus ligt op het van ouds toegezegde land.

Met pastor Herman Helsloot, vanaf **dinsdag 17 oktober** (*dan volgen verdere data*) om 20.00 uur in het Willibrordushuis, Westerveg 267, Heiloo; € 3,-

Filmserie "Hier sta ik, ik kan niet anders ..."

Op 31 oktober, 500 jaar geleden, spijkerde de kerkhervormer Maarten Luther - volgens overlevering - zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de kerk van de Middeleeuwen aan de poort van de Slotkerk in Wittenberg. De gevolgen voor de kerk en voor hem persoonlijk waren op dat moment niet te overzien. Toen hij daarvoor ter verantwoording werd geroepen zou hij de historische woorden hebben gesproken: "Hier sta ik, ik kan niet anders ..."

In het najaar van 2017 vertonen we nog 4 films waarin telkens één persoon op een cruciaal punt in zijn of haar leven een beslissende keuze maakt. **Donderdag 26 oktober** om 19.30 uur zien we de 'de reformatie door de ogen van tieners' in de Ter Coulsterkerk, €4,- entree



Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van
okers en van ombers
toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans
de zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt
en daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wachten op de lente
want dan komt zij niet.

Toon Hermans.