



Thema: De vier jaargetijden

Eerste in een serie van vier meditatieve vieringen

Deel 1: de Zomer

Teksten: 1. Spreuken 30: 25 / 2. Matteüs 24: 32 / Prediker 11: 7

Voorganger: ds. Edward Kooiman

Orgel / piano: Gerard Leegwater

Zang: Christine Dragt

Muziek voor de dienst: G.F. Händel: Orgelconcert in B-dur:  
Andante allegro / Larghetto / Allegro moderato

Welkom

Groet en bemoediging

V. De Heer is met u

A. OOK MET U IS DE DE HEER

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar

Zijn aanwezigheid zoeken wij;

Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,

misschien wel te groot voor al onze woorden

Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.

Gij die gezegd hebt ik zal er zijn

A. WEES HIER AANWEZIG.

V. Doe ons herademen in Uw ontferming, roep ons in het licht van uw genade,  
opdat wij leven tot Uw eer.

A. AMEN

Bij deze dienst: 4 meditatieve vieringen rond de seizoenen...

## Gebed

We luisteren naar lied 154-b: 1, 2, en 4

1. Heel de schepping, prijs de Heer!  
Al zijn werken, geef Hem eer!  
En gij, engelen in koor,  
zing uw gloria ons voor

2. Zegen Hem, gij zon en maan,  
sterren in uw vaste baan,  
laat uw licht in volle schijn  
voor de Heer een loflied zijn.

3. Alle wind en alle weer,  
alles wat er gaat tekeer  
angstaanjagend in uw kracht,  
wees de weerklank van Gods macht.

4. Licht en donker, dag en nacht,  
streng winters, zomer zacht  
ieder op zijn eigen tijd,  
zing een lied de Heer gewijd.

Schriftlezingen: 1. Spreuken 30: 25

*“De mieren - sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan”*

2. Matteüs 24: 32: *“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is”*

We luisteren naar: “Zomer” Uit: Vier jaargetijden. A.Vivaldi

Gedicht: Lied van de zon (Zonnelied)

*Almachtige, verheven Heer,  
aan U behoort de lof en eer.  
Wie kan U loven als Gij zijt,  
wij zegenen uw heerlijkheid.*

*Geloofd om gans uw creatuur.  
Ten eerste om dat blinkend vuur,  
die warme schitterende bron,  
de heer des hemels, broeder zon.*

*Hij is zo heerlijk in zijn pracht,  
verdrijft zo stralende de nacht,  
en geeft ons dag aan dag zijn licht,  
als afglans van uw aangezicht.*

*Muzikaal intermezzo*

*Lof zij U Heer om zuster maan,  
om al de sterren die er staan.  
Zij tintelen in klare pracht,  
als edelstenen in de nacht.*

*Geloofd zijt Gij om broeder wind,  
om lucht en wolken welgezind.  
daar Gij met alle wind en weer, halleluja,  
uw scheps'len onderhoudt o Heer, halleluja.*

*(...)  
Geloofd, gezegend zijt Gij Heer,  
wij brengen U de lof en eer.  
Wij willen nederig en klein,  
de dienaars van uw grootheid zijn.*

Franciscus van Assisi (13<sup>e</sup> eeuw)  
(Vertaling J.W. Schulte Nordholt; LdK 400)

Overweging 1

Pianomuziek: G. Gershwin: Summertime

Gedicht: Zon

Er zijn schilders  
die de zon  
in een gele vlek veranderen,  
maar er zijn ook  
die dankzij hun kunst  
en intelligentie  
een gele vlek  
in een zon veranderen.



*Picasso, Pablo (1881 - 1973)*

Schriftlezing 3: Prediker 11: 7

*“Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien*

Overweging 2

We luisteren naar: Zingend Gezegend 289: 1 en 4 (Mel. Lied 221)

1. Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt  
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen.  
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt,  
zodat er volop licht kan binnenstromen;  
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt

en zie verbaasd wat mij is overkomen.

4. Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,  
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken.  
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt,  
doet gij de lange winter van mij wijken?  
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt,  
kan mij de hemel werkelijk bereiken!

Dankzegging en voorbeden

-afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”

We luisteren naar Lied 747: 1 en 8

1. Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur

8. Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,  
dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan:  
lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon,  
de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan

Gedicht bij het weggaan: Er is nog zomer...

*Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn wat een gezwog  
als iedereen niet iedereen terwille  
was als iedereen niet iedereen  
op handen droeg.*

*Judith Herzberg*

Wegzending en zegen

Orgelmuziek: Giuseppe Sigismondo: Sonata per Organo

De volgende meditatieve vieringen in deze serie zijn:

2. Herfst: 25 oktober 2020

3. Winter: 17 januari 2021

4. Lente: 25 april 2021

