

Orde van dienst voor  
zondag 17 januari 2021  
Protestantse Gemeente te Heiloo en Limmen



Thema: Geloven in God  
Een manier van leven met hart, hoofd en handen

Teksten: 1. 1 Koningen 19: 11b - 12  
2. Johannes 14: 7 - 10  
3. Matteüs 25: 32 - 40

Voorganger: ds. Edward Kooiman  
Orgel: Albert Westers  
Zang: Machda van der Meulen

Orgelspel en Welkom

We luisteren naar lied 281: 1, 2, 3 en 6

1. Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
2. Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!
3. Verschijn ons als de dageraad, Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!
6. De zon straalt van uw aangezicht en zet ons leven in uw licht. Amen Halleluja!

Groet en Bemoediging

Waar het vandaag over gaat...

## Gebed bij deze zondag

We luisteren naar psalm 72: 1, 4 en 7

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv'len top.  
Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

7. Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd.  
Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer.  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

Eerste schriftlezing: 1 Koningen 19: 11b - 12

We luisteren naar een gezongen geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is  
Louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos - het gesternte zingt zijn eer,  
Heeft uit liefde mij geschapen - en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus - die voor ons ter wereld kwam,  
Zoon van God en Zoon van mensen, goede Herder, offerlam.  
Door te lijden en te sterven, groot is het geheimenis,  
Schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn verlosser, door de dood is heengegaan,  
En op Pasen God zij glorie - uit het graf is opgestaan.  
Door het brood dit is mijn lichaam, door de wijn dit is mijn bloed,  
Geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

Tweede schriftlezing: Johannes 14: 7 - 10 en Matteüs 25: 32 - 40

Lied 912: 1, 2, 3 en 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij Uw getuigen zijn,
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

Overweging

We luisteren naar Lied 833

- Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.  
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Dankzegging en voorbeden

We luisteren naar lied 838: 1 en 2

1. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

Wegzending en zegen