

Orde van dienst voor zondag 22 april 2018
Protestantse Gemeente te Heiloo



Het ongeloof van Thomas, Caravaggio 1601

Thema: Twijfel aan de twijfel

Teksten: Hebreëen 11: 1
Johannes 20: 19 - 31

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Gerard Leegwater

RONDOM DE AANVANG

Welkom

Openingslied 942: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Waar het vanmorgen over gaat...

Gebed voor de wereld en voor onszelf

Zingen: Psalm 73: 1 en 9

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing 1: Hebreëen 11: 1

(NBG 1951) Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

(NBV 2004) Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Zingen: Lied 944: 1 en 4

Schriftlezing 2: Johannes 20: 19 - 31

Samen zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied v/d openheid (wijze: Lied 913)

Om te leven met zovelen,
mens voor mens en land voor land
is uw woord aan ons gegeven,
en uw Geest weeft het verband.
Leer ons uit onszelf te treden,
haal ons uit die eenmanstent
om te gaan met vaste schreden,
naar wie nog geen leven kent.

Dat wij niet verloren raken,
in de binnenlandse strijd.
Opgetast met eigen zaken,
voor zoveel zo weinig tijd.
Dat wij niet onszelf begraven,
niet vergaan in eigen baat,
maar verrijzen bij het leven,
tot vernieuwing weer in staat

Gij die weigert aan te nemen,
dat uw liefde zal vergaan,
Gij die leeft van hoop op mensen,
dat zij ooit elkaar verstaan
Blijf hier leven in ons midden,
stuw ons naar elkander toe
Blijf in armen om ons bidden,
en wordt uw gebed niet moe

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden

afgesloten met gezamenlijk onderstaand 'Onze Vader'

Collecte

Slotlied: 978: 1, 3 en 4

Wegzending en zegen (Gezongen: AMEN)



Thomasicoon