

*Ik bin oan 'e ein fan myn humaen latyn,
der is gjin treast yn blommen, sinne of wyn.
Der is bihâld foar earme minskesielen
yn Kristus' krús - en al it oare is skyn.
Fedde Schurer*



Orde van dienst bij het afscheid van

Æbele van der Woude

*Jislum, 27 maart 1926 † Heiloo, 14 november 2020

Zaterdag 21 november 2020
Ter Coulsterkerk, Heiloo

Voorganger: Ds. Edward Kooiman
Organist: Gerard Leegwater
Dwarsfluit en zang: Suzanne Leegwater

Muziek voor de dienst: "Siciliano" in g-moll BWV 1031 van J.S. Bach

Welkom

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Psalm 42: 1 en 7

1. Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven ?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven.

Overweging

Lied 322: 1, 2 en 3

1. Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

2. Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3. Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Uit de kring van de familie: 1. Rienk Jan

2. Lied door Hanna, Marij en Reinder: Feels Like Home

Something in your eyes makes me want to lose myself
Makes me want to lose myself. In your arms.
There's something in your voice, makes my heart beat fast.
Hope this feeling lasts, the rest of my life.

If you knew how lonely my life has been.
And how low I've felt for so long.
If you knew how I wanted someone to come along.
And change my life the way you've done.

(Refrein:) Feels like home to me. Feels like home to me.
Feels like I'm all the way back where I come from.
Feels like home to me. Feels like home to me.
Feels like I'm all the way back where I belong.

A window breaks down a long dark street,
And a siren wails in the night.
But I'm alright 'cause I have you here with me,
And I can almost see through the dark there's a light.

If you knew how much this moment means to me,
And how long I've waited for your touch.
If you knew how happy you are making me,
I never thought I'd love anyone so much. Refrein...

3. Annemarieke

4. Reinder

5. Dankwoord door Hansje

Gebeden

Slotwoorden

Lied 416: 1, 2, 3 en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

We verlaten onder orgelspel de kerk
De dienst wordt voortgezet op begraafplaats

*Muziek na de dienst: "Zion hört die Wächter singen"
uit: cantate BWV 140 "Wachet auf ruft uns die Stimme"*