

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

oktober 2024, nr. 7
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Bevestiging nieuwe predikant Heiloo!

Op zondag 1 september heeft in Heiloo de bevestiging en de intriede plaatsgevonden van ds. Helga Frömming. Ds. Piet Nijssen deed deze bevestiging. Het was een prachtige dienst, waaraan ook de Cantorij, de kinderkerk en de kinderdienst een bijdrage leverden. Helga nodigde ons uit om – net als Abraham – omhoog te kijken en zo ons vertrouwen te blijven behouden. "Kijk eens naar de hemel zei Hij, en tel de sterren als je dat kunt" (Genesis 15 : 5).

Wij wensen Helga een goede en gezegende tijd toe!

Pieter Jan van Roon



50 jaar predikant!

Wat een mijlpaal! Ds. Robert Blaauw ontving een kerkelijke onderscheiding vanwege het 50-jarig ambtsjubileum. Van harte gefeliciteerd!



Kom erbij! Samen Eten.

In Limmen wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 30 oktober a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 16 oktober i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!



Dank

Hierbij willen wij U bedanken voor het prachtige boeket rozen dat wij mochten ontvangen t.g.v. de negentigste verjaardag. Ze hebben heel lang staan pronken op de tafel. Hartelijk dank.

Jaap en Tjippy Knaap.

Een diamanten huwelijk!

Klaas Schipper en Sjieuwke Trijntje Sijbesma waren op 11 september 60 jaar getrouwd.

Dat is wel een heel bijzondere gebeurtenis!

Klaas is één van de beheerders van de kerk en daadkrachtige steun van Jan Bras. Van harte gefeliciteerd!



GROEN NIEUWS: Zonnepanelen op de Ter Coulsterkerk.

Sinds half december 2023 is de installatie met 60 zonnepanelen op het dak van de Ter Coulsterkerk in werking. De totale productie van zonne-energie bedraagt per 1 september 2024 al ongeveer 18400 kWh. Dat is al meer dan het elektriciteitsverbruik in 2023 en vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik in 2020-2022!

We hebben van de 18400 kWh ongeveer 3500 kWh direct zelf gebruikt en de rest teruggeleverd.

Dit wordt door saldering aan het eind van het jaar verrekend met de aan ons geleverde (elektrische) energie.

Door in het komende winterseizoen de infrarood verwarming in de kerkzaal zoveel mogelijk te gebruiken, kunnen we met de zelf opgewekte elektrische energie onze gasrekening verlagen en onze CO2 uitstoot verder verminderen! Hierdoor verlagen we niet alleen onze energierekening, maar dragen als groene kerk ook bij aan de energietransitie!

Jan Stamhuis, namens de College van kerkrentmeesters.



Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Leren van de paddenstoelen

De dagen worden korter en de nachten kouder. We kunnen er niet om heen, de zomer is weer voorbij. Dit Kerkblad staat daarom in het teken van de komende koude en natte herfst. Toch levert die herfst ons soms onverwachts mooie beelden op en zelfs hoopgevende inzichten. Paddenstoelen zijn hiervan mooie voorbeelden.

Op de voorpagina ziet u een prachtige opname van twee vliegenschimmels. Het lijken wel satelietschotels, gericht op de hemel.

In het hoofdartikel schrijft onze nieuwe predikant ds. Helga Frömming over hoe we kunnen leven in het licht van Gods Koninkrijk. Ze sluit daarbij aan bij het landelijke thema van de PKN. We kunnen wat van de paddenstoelen leren. Ze verschijnen schijnbaar uit het niets, maar zijn diep in de grond al het gehele jaar aanwezig.

Op p. 8 schrijft pastor André Martens over de startzondag in Heiloo. Ook daar is het thema aan de orde gekomen.

De redactie wenst u fijne herfstwandelingen toe, waarbij er veel paddenstoelen op uw weg moge verschijnen!



4	Kerkdiensten & Alg. informatie
5	Waar is het Koninkrijk..?
6	In Memoriam
7	Gemeentemiddag Limmen
8	Startzondag Heiloo
9	Collecten
10	Vakantie voorbij...
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
24ste jaargang nr. 7, 2 oktober 2024

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2024

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 2 november 2024

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 17 oktober

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

6 oktober: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

dhr. C. de Gelder, Amsterdam

tevens: **kinder- en tienerdienst**

collecte: Kerk en Israël

Protestantse kerk Limmen:

ds. R. Jansens, Zaandam

collecte: KiA Israël

13 oktober: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. N.M. Visser, N. Scharwoude

collecte: Voedselbank Alkmaar

Protestantse kerk Limmen:

pastor A. Martens

collecte: Stichting Noodfonds Castricum

20 oktober: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Frömming

deze keer geen kinder- en tienerdienst

collecte: KiA Indonesië

Protestantse kerk Limmen:

ds. F. van der Wind Oudorp

collecte: KiA Indonesië

27 oktober: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H.C.vh Maalpad

collecte: Uganda-onderwijs

Protestantse kerk Limmen:

dhr. B. Van der Bent Alkmaar

collecte: SKIN

3 november: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Frömming

collecte: Lilianefonds

Protestantse kerk Limmen:

ds. H. Ruitenbeek

collecte: Lilianefonds

10 november 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Frömming

collecte: De Engelenbak

Protestantse kerk Limmen:

Heilig Avondmaal

ds. D.C. Nicolai

collecte: KiA Bolivia



Zondag-autodienst-Heiloo

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen

Dick Nicolai 072-7435166

bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk

www.kerkomroep.nl#/kerken/21559

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er crèche, kindernevendienst (4-12 jaar) en tienerkerk in (of onder) de Ter Coulsterkerk

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

ds.H. Frömming tel. 06 455 961 56

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: Diaconie PKN

Heiloo

NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-532-

0344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Waar is het koninkrijk? Leren van paddenstoelen!

Het jaarthema 2024-2025 "Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk" doet me denken aan reclameslogans van nieuwbouwprojecten: "Nieuw: Wonen in het Groen!" of "Nieuw! Wonen tussen bos en hei!" of aan reclame voor vakantieparken: "Luxe tussen duinen en zee!" of "Vakantie in een sfeer van rust en ruimte!" Daar wil je zijn. Daar is het fijn vertoeven. Als je maar daar kon wonen, dan zou je intens gelukkig zijn, ineens niet meer eenzaam en heerlijk genieten van je leven...

Snel boeken! Maar: waar is het mooie plekje precies? In het register van de Grote Bosatlas zoek je tevergeefs. Google Maps laat je direct in de steek. De ANWB kan je evenmin helpen. Het koninkrijk laat zich niet geografisch lokaliseren. Er zijn geen reisgidsen of routeboekjes om de weg te vinden.

De Bijbel geeft wel een aantal hints over de condities om naar binnen te mogen, maar blijft er vaag over waar je precies moet zoeken. Ja nog sterker: de Bijbel laat doorschemeren dat het koninkrijk van God er misschien nog helemaal niet is en eerst nog moet ontstaan...

In de geschriften vinden wij een raadselachtig beeld van het koninkrijk. Het is de toekomstige heerlijkheid van God, het land van louter licht, de eeuwige vrede dat er nog niet is en waarop de Christenen met smart wachten. Aan de andere kant is het koninkrijk al begonnen, ietswat onzichtbaar in het hier en nu. Het koninkrijk van God kan alleen maar in tegengestelde polen worden beschreven: het is wel al aanwezig, maar eigenlijk toch nog niet. Het is onzichtbaar, maar soms, heel soms, kun je er glimp van opvangen. Als je er te lang over nadent, krijg je er hoofdpijn van en als je het aan je kinderen wilt uitleggen loop je direct vast. Hoe kun je iets uitleggen wat er niet is maar eigenlijk toch wel?

Het bos helpt ons in de herfst met een fenomeen, die dezelfde eigenschappen heeft: nog niet zichtbaar, maar wel al aanwezig. Om het te zien, moet u bij een boswandeling niet naar boven kijken naar de bomen met hun prachtig gekleurde bladeren maar naar de grond. Meestal zijn ze er niet, maar soms wel: de paddenstoelen. In de herfst schieten ze ineens in groten getale uit de grond. Uit het niets. Je zag ze niet groeien. Vandaag was er nog

geen enkele aanwijzing dat er morgen een paddenstoel zou staan. Ineens zijn ze er! Plotsklaps – maar wel ongeveer op het tijdstip waarop ze werden verwacht. Begin oktober is de mooiste tijd om paddenstoelen te kijken (eten kun je ze beter niet – tenzij je er heel veel verstand van hebt!). De paddenstoelen zijn niet zomaar ineens ontstaan, de aanleg is er al het hele jaar. Er zit een wijdvertakt netwerk van ragfijne sliertjes in de grond, vaak rondom een boom. In dat netwerk, het mycelium, zit alles wat de paddenstoelen later nodig hebben om te kunnen groeien. In het ondergrondse mycelium vindt transport plaats – en een soort communicatie. De paddenstoel groeit namelijk niet alleen, maar meestal in een groepje. Het mycelium groeit vanuit een centraal punt onder de grond in een cirkel en wordt steeds groter en groter. Ieder jaar groeit het weer een stukje verder. Aan de uiteinden van de cirkel verschijnen dan de paddenstoelen – allemaal rond dezelfde tijd. Als je goed kijkt kun je soms zien dat ze in een kring verschenen zijn. Ze staan er niet lang, maar ze komen wel ieder jaar in de herfst terug. Het mycelium ligt echter het hele jaar onder de grond: onzichtbaar, maar wél aanwezig. En het groeit gestaag door.

Zo kunnen we ook het koninkrijk begrijpen: als een raagfijn netwerk onder mensen, dat niet te zien is, maar deze mensen wel met een centraal punt vanuit het midden verbindt: Jezus, de zoon van God. Van hem gaat alles uit, wat nodig is om het netwerk in stand te houden. Soms, heel soms, ontstaan er duidelijk zichtbare vruchten, daarna wordt het netwerk weer aan het zicht onttrokken – maar het is er wél en er gebeurt veel ondergronds, zonder dat het boven de aarde waarneembaar is.

Als u dus in de herfst door het bos wandelt, herinnert iedere paddenstoel u aan het koninkrijk van God. We zien het nog niet, maar het is wel aanwezig en op sommige tijden en sommige plaatsen heel even tastbaar. De beloofde toekomst zal zeker komen: daar mogen we op vertrouwen en iedere paddenstoel helpt ons eraan herinneren.

Ds. Helga Frömming





In Memoriam

Op 18 augustus 2024 overleed op de leeftijd van 98 jaar **Wim van Aken**. Ik ontmoette Wim in de kerkdiensten in de Loet, waar hij een trouw bezoeker van was. Hij woonde zelf in een mooi appartement tegenover de Loet.

Kort na onze kennismaking bezocht ik hem daar en vertelde hij met passie over zijn leven op de grote vaart. Hij vertelde over het leven op zee en hoe hij al vroeg een verlangen had naar de weidsheid van de oceaan. Het leven op zee, de liefde voor het water hoorde bij hem. Als hij weer naar zee ging, liet hij alles en iedereen achter. Op zee waren er geen verwachtingen. Het leven was er soms eenzaam en soms werd je op jezelf teruggevoerd. Maar echt verlaten voelde hij zich nooit. Want de zee zit vol leven: de albatros, de stormvogeltjes. Een walvis die uit het water springt.

Die liefde voor het water heeft hij aan zijn kinderen meegegeven en praatte daar graag over. Niet over het geloof. Dat vond hij lastig. In ons gesprek uiteindelijk wel. Want op zee heeft hij God ook ontdekt. In een storm. In die walvis naast het schip. Dan moest hij vaak denken aan psalm 8:4

Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

Afscheid nemen is een zeeman niet vreemd, het overkomt hem telkens weer. Afscheid van thuis, je geliefden. En dat afscheid wordt dan meestal gevolgd door een weerzien, maar niet altijd. Er is nu het definitieve afscheid. Wim, zo geloofde hij, is nu in een veilige haven, thuis bij God. In dat geloof hebben we hem uit handen gegeven.

In de laatste kerkdienst waar Wim ook bij was, zongen we dit als slotlied:

'Want Heer, U bent een baken in deze zee

van tijd. Een zoeklicht voor wie varen in de oneindigheid. Een loods, een vuur, een toren, een koers voor zwaar getij. O Heer, wees duin en haven, en kom mijn tijd langs zij'.

We wensen zijn gezin sterkte toe in deze tijd van gemis en Gods nabijheid.

Pastor André Martens

Op donderdag 22 augustus overleed in Cranebroeck **Gerrit Pieter van Deventer**. Hij bereikte de hoge leeftijd van 92 jaar. Zijn lichaam was op en zijn leven was af. Zijn kinderen Anja en Dick zijn dankbaar dat hij geen pijn heeft gehad, niet heeft hoeven lijden. Hij in zijn slaap gestorven.

Op zaterdag 31 augustus, de laatste dag van de zomer, hebben we tijdens een dienst in de Ter Coulsterkerk afscheid van hem genomen. Daar had hij zijn vaste plaats. Eerst met zijn vrouw Anneke en later alleen. De tekst voor de overweging kwam uit Psalm 127. "Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden". Dit was de trouwtekst van Gerrit en Anneke. Deze hing boven hun bed in de slaapkamer. Met deze tekst zijn ze bijna 60 jaar door het leven gegaan. Psalm 127 is het lied van pelgrims, van mensen die in vertrouwen op God hun weg zoeken door het leven, over bergen en door soms diepe dalen.

Gerrit was dankbaar voor het goede leven dat hij heeft gehad. Hij heeft een heel stevig huis kunnen bouwen. Hij was directeur van een bank in Alkmaar, maar daarnaast maatschappelijk ook heel actief. Ook in de kerk droeg hij een stevig steentje bij. Hij is nog president-kerkvoogd geweest van de Ned. Herv. Kruiskerk aan de Maas Geesteranusweg! Hij zette zich in en genoot van de stand en status, die dat met zich meebracht. Ook was hij dankbaar voor de luxe die hij zich kon permitteren én delen met zijn geliefden. Hij was erg dankbaar voor de liefde van zijn kinderen Anja en Dick. Apentrots was hij op zijn kleinkinderen. Na de dienst hebben we hem bij zijn grote liefde en steunpilaar Anneke in het graf gelegd aan de Holleweg.

Ds. Bert Kramer

Op vrijdag 23 augustus j.l. overleed **Toos Kleiberg** - Bisschop op de gezegende leeftijd van 95 jaar. Een aantal jaren geleden verhuisde Toos met haar man Jan vanuit Limmen, waar zij vele jaren met plezier woonde, naar woon-zorgcentrum Overkerck in Heiloo omdat het thuis - vanwege toenemende beperkingen - steeds moeilijker ging. Vrij kort daarop overleed Jan en moest Toos alleen verder. Het waren helaas niet de meest gemakkelijke jaren. Ondanks al het goede dat er nog altijd was in haar leven, miste ze Jan en ze miste haar vertrouwde Limmen en daarbij namen haar krachten steeds verder af. De laatste tijd was voor haar de zondagse kerkdienst zelfs teveel gevraagd en in mei dit jaar bezocht ze de kerk in Limmen voor het laatst. Ze nam afscheid met een mooie bos bloemen die ze meenam vóór de gemeente "als dank voor alle liefde en steun die ze uit de gemeente ontvangen heeft". Een mooi gebaar.

Op de rouwkaart stond het gedicht "Naar U" van Ida Gerhardt:

*Dit is de eerste schuchtere groei
een zich ontplooiën naar het licht.
Ééns is van liefde en geduld
de tijd vervuld,--
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht
naar U*

In de dienst bij haar afscheid op 30 augustus in de Protestantse kerk van Limmen stonden we, met velen die haar lief en dierbaar waren, stil bij haar lange en gezegende leven en we bezagen haar levensverhaal in het licht van het verhaal van God en mensen.

We zongen in de dienst dierbare liederen die Toos zelf nog had uitgekozen en we lazen woorden uit het loflied op de liefde uit 1 Korintiërs 13. Er werden liefdevolle herinneringen opgehaald door haar kinderen Joke en Janet en na afloop van de dienst zwaaiden we haar uit door een erehaag en werd zij naar het crematorium gereden.

We wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die haar lief en dierbaar waren en die haar missen troost en Gods zegen.

Ds. Edward Kooiman

Gemeentemiddag Limmen

Op zondagochtend 8 september stonden we om kwart over negen klaar om met zijn allen een leuke dag te hebben. Het begon goed, de zon deed mee, het was prachtig weer. Margot Nell heette ons namens het comité van harte welkom. Zij vertelde ons dat we bij elkaar mee moesten rijden want we hadden te veel auto's georganiseerd en dat we naar restaurant "Duingroet" in Schoorl zouden gaan. Hanneke begon met de woorden: "vandaag is het een beetje een pelgrimsreis", daarom kregen wij de pelgrimszegen mee. Daarna stapten we in de auto's en gingen we op naar Duingroet, het was een hele leuke rit. Daar aangekomen wachtte Cees ons op en kregen wij koffie met appelgebak, volgens Margot 'heel lekker, wel een hele hap'.

Margreet kreeg onderweg een app van Margo Vaandrager, dat haar zoon Wim deze nacht om 0.30 uur overleden was. Zij ging hiermee naar Hanneke met de vraag of zij het wilde vertellen, aangezien onze hele gemeente meeleeftde met Margo en Wim. Dat deed Hanneke heel mooi en we hielden allemaal een korte stilte. Daar kwam de zonnetrein met 2 wagons. De chauffeur-gids heette ons welkom en vertelde dat we af en toe zouden stoppen en dan ging hij wat vertellen. Eerst, zei hij, blijven de ramen dicht maar hij zou ze open maken als we bij de bomen waren aangekomen. Hij hield zijn woord en een heerlijk windje ging door de wagons.

Inderdaad stopte de gids een paar keer. De ene keer kwam hij met mos aan en vertelde daarover, de andere keer had hij een tak waar we aan moesten ruiken. Iedereen rook wat anders maar het was Amaretto. Dan kwam hij aan met een stuk van een spar of den. Hele verhalen vertelde hij over verschillende soorten bomen, zo ook over een Amerikaanse eik, die veel te snel groeide en te hoog werd en zo een ramp voor de natuur was.

We zagen een mierenhoop en de gids ging er heen en kwam terug met zijn arm onder de mieren. Hij vertelde dat

1/4 van de hoop boven de grond zat en de rest er onder. Een interessant verhaal over sommige mieren die eeuwig onder de grond bleven en mieren die die elkaar herkenden aan de geur, en die het nest zo weer wisten te vinden. En over mieren die uitvlogen en dat 1/3 het overleefde en dat die een nieuw nest bouwden.

Ondertussen kregen wij van Edward een heel mooi gedicht van Jacqueline van der Waals te horen. De andere wagon hoorde hetzelfde maar nu van Hanneke. Al snel hierna moesten wij afscheid nemen van de zonnetrein, erg jammer maar de trein moest ergens anders heen.

Om 13.00 uur wachtten in *Ons Huis* heerlijke belegde broodjes. Na gezellig gegeten te hebben wilden we toch weer gaan. Hanneke had een lied uit Iona meegenomen, Sybren speelde het eerst voor daarna zongen wij mee.

*De vrede van de aarde en hemel zij met jou;
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die
zijn met jou.*

*Diepe vrede kome over jou. Gods vrede
groei in jou*

*De vrede van de polder zij met jou, de vrede
van meer en land.*

*De vrede van de luchten zij met jou, de
vrede van duin en strand.*

*Diepe vrede kome over jou. Laat Gods vrede
groeien in jou.*

Hanneke bedankte de organisatie en Margot wenste ons allen wel thuis.

Margreet Denekamp



Kerkgebouwen

In de afgelopen jaren is er met de gemeenteleden, binnen de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters met enige regelmaat gesproken over de toekomst van onze kerk in relatie tot de kerkgebouwen. Deze vraag is actueel vanwege de financiële situatie van onze kerk op middellange termijn.

Centraal stond daarbij de vraag welke kerk willen we zijn. Wat betekent onze kerk in de gemeenschap van Heiloo en wat is daar voor nodig.

Inmiddels is de balans opgemaakt van de discussie zoals die tot nu is gevoerd en waar we nu staan voor wat betreft het gebouwenvraagstuk. In de eerstvolgende gemeentemiddag (12 oktober a.s.) zal dit aan de orde komen.

De kerkenraad heeft nu het College van Kerkrentmeesters gevraagd een plan te schrijven waarin de vervolgstappen worden beschreven en waarin is aangegeven welke besluiten er genomen gaan worden en waarom. De zogenoemde fasering. Onderdeel van dat plan is ook met welke externe instanties overlegd moet worden. Een concreet en haalbaar tijdspad is eveneens van belang en ook hoe de communicatie zowel intern (naar de gemeenteleden) als extern (o.a. naar instanties, de buurt) moet verlopen. Ook de beslismomenten zullen worden benoemd.

Al met al een stevige klus waarin er ook hulp vanuit de gemeenteleden nodig is maar mogelijk ook externe deskundigheid wordt betrokken.

Op 12 oktober a.s. om 16.00 uur (Ter Coulsterkerk) is er weer een gemeentemiddag waarin ook de stand van zaken rond dit project wordt toegelicht er gelegenheid is voor gesprek en natuurlijk de mogelijkheid voor vragen.

Namens de kerkenraad, *Jacob Ouderkerken*



Jaarthema en startzondag

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'

We sluiten in het nieuwe kerkelijk jaar van Heiloo aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.

Als nieuw' heeft iets dubbels. Het is niet echt nieuw, maar het is op weg daarnaartoe. Het is het leven accepteren zoals het is, en er het beste van maken voor mensen, dieren en de aarde. En tegelijkertijd is er ook een verlangen. Naar een dag, een tijd, dat alles echt helemaal nieuw is.

Jezus vertelt veel over Gods koninkrijk en doet dat veelal in de vorm van gelijkenissen. Op de startzondag lezen we In Mattheus 13 over het mosterdzaadje en de zuurdesem. Welke beelden van het Gods koninkrijk worden hier opgeroepen?

Bij een jaarthema hoort een logo. U ziet hem bovenaan deze bladzijde. Het gouden hart en de kroon worden tegelijkertijd vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.

Marinus Mooiweer schildert dit logo op een doek en deze zal in elke themadienst te zien zijn. In de startdienst zal Marinus het logo verder toelichten.



Liturgische bloemschikking

Als liturgische bloemschikking heeft de PKN gekozen voor de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Over hoe het koninkrijk van God nu al doorbreekt en tegelijkertijd we het ook nog verwachten. Esther van Roon zal deze bloemschikking verzorgen.

Het hart van God

In het vorige jaarthema stond het hart van God centraal. In elke themadienst zal dit hart naast het logo en de liturgische bloemschikking van het nieuwe jaarthema

staan.

U krijgt dan de kans om uw gedachten, uw gebeden op een briefje te schrijven en deze dan in het hart te leggen. Waarna we alle gedachten opdragen aan God.

Programma startzondag 29 september 2024

10.00 uur kerkdienst, waarin voorgaan: ds. Helga Frömming en pastor André Martens. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor 'One More Voice' en Gerard Leegwater bespeelt het orgel.

Na afloop is er koffie met wat lekkers. Na de koffie zijn er workshops rondom het jaarthema. Variërend van creatief tot muzikaal tot in gesprek gaan met elkaar. We sluiten de startzondag af met een gezamenlijke lunch. Wilt u iets meenemen voor de lunch?

Pastor André Martens



Samen Koken Samen Eten gaat uitbreiden.

Al sinds maart 2017 is er elke eerste donderdag van de maand een gezellige maaltijd in de koffiezaal. Er is veel animo voor. Zoveel zelfs dat we de afgelopen maanden aan een toenemend aantal mensen die belden of mailden moesten mededelen dat we "vol" zaten. Het is echt heel naar om dat te moeten doen en dat willen we niet meer. Daarom hebben we in overleg besloten het aantal uit te breiden naar 45. Dit betekent elke maand een heleboel extra gesjouw voor onze kosters die zich echter bereid hebben verklaard dit te doen. Petje af voor deze mannen!! Het betekent ook voor onze keukenploeg behoorlijk wat extra snij- en schilwerk en vergeet de afwas en het opruimen niet. Maar ook zij zijn bereid om een stevige extra stap te zetten. Gelukkig zijn er een paar mensen die voortaan ook mee willen helpen om het allemaal uit te voeren.

We hebben maar één grote wens: **een extra kok of kokkin!!** Wie heeft er zin om 1 keer per maand zijn of haar plezier in koken bij ons uit te leven en lekker mee te komen doen in onze ploeg. Het is supergezellig en we hopen dat er een man of vrouw is die wil komen kijken of hij / zij zich thuis voelt in onze groep.

We hopen op een reactie op deze oproep, namens de kookgroep,

Gina Timmerman

collectes

Zondag 13 oktober

Heiloo: Voedselbank Alkmaar

Doel Tijdelijke ondersteuning door kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan burgers die om zwaarwegende, veelal financiële redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Middelen Gratis inzameling van in goede staat zijnde levensmiddelen bij handel en industrie. Daarmee tevens tegengaan van verspilling en vernietiging van voedselvoorraden en springt de Voedselbank Alkmaar (en omgeving) in het gat tussen deze overschotten en de armoede in de regio.

Limmen: Stichting noodfonds Castricum
De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of lening aan personen, die in een noodsituatie verkeren. Dat kunnen zowel acute financiële problemen zijn als financiële krapte in een gezin waardoor kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten. Graag uw steun hiervoor.

Zondag 20 oktober

Heiloo en Limmen: KIA Indonesië

Veel boeren op Zuid-Sumatra zijn arm, omdat hun grond niet genoeg oplevert. De verbouw van exportgewassen heeft deze uitgeput. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Sumatra, die boeren met voorlichting en training stimuleert om weer voedselgewassen te verbouwen en dit biologisch te doen, zodat de grond zich herstelt. Bedankt voor uw gift!

Zondag 27 oktober

Heiloo: UGANDA onderwijs

De Stichting 'Learning for all' zet zich in voor kansarme kinderen in Afrika, met name in Uganda en Kenia. De stichting richt zich vooral op het verbeteren van het onderwijs. Goed onderwijs is de basis, komt voor alles, om de kans op een betere toekomst te realiseren. Goed onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor de kansarme kinderen in Afrika. De stichting wil dit realiseren door: Het geven van trainingen om het onderwijs te verbeteren.

Uw financiële bijdrage aan deze

stichting wordt persoonlijk en onder verantwoordelijkheid van het bestuur ter plaatse gebracht en besteed aan gesteld doel.

Limmen: SKIN

In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse theologen belegd. Daarbij was ds. R.F. Polanen van de Evangelische Broedergemeente (EBG) als gast aanwezig. In de discussie bleek toen, dat veel problemen en uitdagingen waarvoor de Molukse kerken zich in Nederland geplaagd zien, ook spelen bij de EBG. Deze ontdekking werd de aanleiding voor nauwere samenwerking tussen migrantenkerken, hetgeen uiteindelijk leidde tot oprichting van SKIN.

SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is. De naam van deze stichting weerspiegelt hun ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.

Zondag 3 november

Heiloo en Limmen: Liliane fonds

De visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds is: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft. Helpt u mee die droom waar te maken?

Zondag 10 november

Heiloo: De Engelenbak

Vanuit "De Engelenbak" in Heerhugowaard worden zowel in de gevangenis als daarbuiten activiteiten georganiseerd met het oog op ondersteuning van het Gevangenispastoraat. Support en ondersteuning van omliggende kerken is daarvoor nodig. Ook vrijwilligers uit onze gemeente zijn daarbij betrokken.

Zondag 17 november

Heiloo: KIA Bolivia

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad omdat ze geen toekomst zien in de bergen.

Maar sinds er waterreservoirs zijn

kunnen boeren en boerinnen hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen en gaan samenwerken in coöperaties. En jongeren keren weer terug. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

Met jouw gift in de collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kwetsbare mensen zoals de boeren en boerinnen in Bolivia.

Zendingskalender 2025



Zendingserfgoedkalender 2025

De zendingserfgoedkalender 2025 is uit en te koop aan het eind van de kerkdiensten op 6 en 13 oktober. U kunt de kalender ook bestellen via e-mail naar edberg51@gmail.com. De kosten per kalender zijn Euro 10,- en het volledige bedrag gaat naar het ZWO-project in Colombia.

Het thema van de zendingskalender 2025 luidt: De aankondiging – een nieuw begin! De kalender toont bijbel verhalen in felle kleuren, geïnspireerd door de unieke stijl van de Quechua Indiaanse cultuur. Daarbij horen ook het Indiaanse uiterlijk, de typische kleding, en elementen uit de traditionele samenleving en het overwegend rooms-katholieke geloof in Bolivia. Een nieuw begin – een teken van hoop voor de toekomst voor de veelal arme Bolivianen.

De Zendingserfgoedkalender 2025 toont schilderijen van Severino Blanco uit de kapel van het CADECA vormingscentrum van catecheten in Cochabamba, Bolivia.

Meer informatie op: <https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender/>



Vakantie (voorbij)

Door Peter Verhoeff
Voorzitter Classis Noord Holland

Halverwege onze fietstocht staat er een bankje langs de weg. Wij hebben net twee prachtige weken in Denemarken achter ons. En om weer een beetje te landen in eigen land verblijven we nog een dag of vijf op een camping in Twente. Overmorgen gaat het weer huiswaarts.

Het bankje staat net buiten Ootmarsum. Het landschap om ons heen is glooiend en oogverblindend. In Denemarken heeft onze lieve Heer zijn best gedaan, maar Twente was ook bepaald geen zondagsteek. Als we zitten, moet ik meteen denken aan Simon Carmiggelt.

Dat heeft alles te maken met het bankje. In veel van zijn Kronkels zat Carmiggelt immers op een bankje de wereld te beschouwen. Bij de bushalte, wachtend op wat komt. Bij de huisarts in de wachtkamer. Of midden in de stad, op een plein vol mensen.

In zijn vakanties ging Carmiggelt vaak naar een familiehotel in De Steeg, een dorpje op de Veluwezoom. Met zijn vrouw maakte hij dan wandelingen door het bos ('het woud'), en ook die eindigden stevast op een bankje. Soms in het bos zelf, maar vaker met uitzicht op de IJssel. Gezeten op zo'n bankje gebeurde er dan vrijwel altijd iets wat een Kronkel waard was.

Op het bankje in Ootmarsum zeg ik dus tegen mijn vrouw: 'Als Carmiggelt hier nu was, zou er iets gebeuren.' Nauwelijks zijn deze woorden verklonken of we horen in de verte gepruttel. Korte tijd later passeren er 3 Tuktuks, alsof ons bankje niet in Twente maar in Bangkok staat. Een uitgelaten familie puilt uit alle Tuktuks en zwaait in het voorbijgaan uitbundig naar ons.

Even later klinkt er gepruttel van de andere kant. Achter een bocht komen er zes brommers vandaan. Ik tel vier Kreidlers en twee Zündapp's, allemaal meer dan 40 jaar oud. Wij noemden ze vroeger buikschuivers. De bestuurders zijn zonder uitzondering mannen van mijn leeftijd, en ze kijken gelukzalig. Zelf was ik een Puch-rijder, maar ik deel hun geluk.

Vakantie komt van het Latijnse woord vacare. Het betekent zoiets als vrij zijn, leeg zijn. En daar op dat bankje gebeurde iets wat alles met vakantie te maken heeft. Ik was vrij, ik was leeg. Er was niets anders dan alleen het moment. Niets anders dan de zachte welving van het landschap. Niets anders dan 3 Tuktuks en 6 brommers. Niets anders dan mijn vrouw en ik.

Stil was het niet, in de verte pruttelde er nog van alles na. Maar het hoeft buiten niet stil te zijn om van binnen stil te worden. En dat werd ik. Er was alleen maar de heimwee naar mijn Puch. De warmte van de middag. En de hand van mijn vrouw. Uiteindelijk zijn we natuurlijk toch een keer weer opgestaan en verder gefietst. Maar ik heb geen idee meer waarheen.

Peter Verhoeff



Where are you Adam?

Film over de monniken op de berg Athos (gemaakt door een Oekraïense documentairemaker)

De berg Athos is een schiereiland in noordoost Griekenland en een autonome monastieke republiek. Eeuwenlang leefden hier Oosters-Orthodoxe monniken in vele kloosters. Nu zijn er nog zo'n 20 kloosters. Sinds 1990 deden verrassend veel jonge monniken hun intrede, grotendeels uit de voormalige Sovjet-Unie en uit Griekenland die met elkaar in harmonie samenleven. De Oekraïense filmproducer Alexandr Plyska kreeg toestemming in één van de kloosters te filmen. Dit resulteerde in de documentaire 'Where are You, Adam?' Deze film geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke, prachtige, beschouwende documentaire - eerbiedwaardige waarneming van de wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien hier gelovige mensen; ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van de monniken. *Met medewerking van Katia Novikova*

Waar: **Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo**

Wanneer: **donderdag 17 oktober om 19.30 uur**

Bijdrage: € 10 (contant) -grotendeels bestemd voor Oekraïense families

Rond de Waterput: Bijbels ABC

We wagen ons deze winter aan wat wel de wijsheidsliteratuur in de Bijbel wordt genoemd. Daartoe worden de boeken Job, Spreuken en Prediker gerekend en ook nog een aantal Psalmen.

Wij richten ons in het bijzonder op Prediker en proberen zijn gedachtegang en levensvisie op het spoor te komen. Het boek speelt in het Joodse geloofsleven een speciale rol tijdens het Loofhuttenfeest. Misschien komen we erachter waarom dat zo is. Wie: ds. Dick Nicolai

Waar: 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 Limmen

Wanneer: woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur

9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december

Aanmelden: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

Samen Exodus lezen

Sommige verhalen hebben we al de nodige keren gehoord. En toch, elke keer opnieuw lezen brengt steeds andere gezichtspunten aan het licht. Vooral wanneer je samen leest en wanneer je aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek gaat.

Zo ook bij Exodus, verhalen die ons geen wegwijs willen maken in de

geschiedenis, maar die iets zeggen over God en de mens, over hun verhouding tot en tegenover elkaar. Verhalen die ook iets willen laten zien van God en mens die elkaar vinden in gezamenlijk gekoesterde visioenen.

Wie: Henk Hudepohl

Waar: Willibrordushuis, Westergeweg 267 Heiloo

Wanneer: elke 2e donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur

10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari 2025

Bijdrage: vrijwillige bijdrage na afloop (contant)



De torenbouw van Babel

De verscheidenheid van de menselijke talen is altijd al een intrigerend verschijnsel geweest, getuige het verhaal van de torenbouw van Babel in Genesis 11:1-9. Tegenwoordig zijn er wel zo'n 6000 talen bekend.

In deze lezing zal Geert Booij ingaan op twee onderwerpen die verband houden met die verscheidenheid:

Hoe is menselijke taal ontstaan, en waarin verschilt deze van de manieren waarop (andere) dieren met elkaar kunnen communiceren?

Hoe heeft zich zo'n grote hoeveelheid talen kunnen ontwikkelen, en hoe zijn ze in de loop van de geschiedenis over de aarde verspreid?

Het gaat dus over twee vormen van evolutie bij de mens, biologische evolutie en culturele evolutie.

De grote verscheidenheid aan talen maakte ook vertaling van de bijbel nodig vanuit de grondtalen, het (bijbels) Hebreeuws en het (Koïne) Grieks. Over de beste manier om dat te doen is veel gediscussieerd, vooral door theologen. Daar gaan we ook kort op in vanuit het perspectief van de taalwetenschap.

Geert Booij is emeritus-hoogleraar Taalwetenschap (Universiteit Leiden), en was lid van de begeleidingscommissie van het project Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wie: Geert Booij

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer: donderdag 24 oktober om 20.00 uur

Bijdrage: € 5 per persoon (contant)



Op vleugels van de hoop...

"Hoop is dat ding met veertjes dat neerstrijkt in de ziel"

- Emily Dickinson -

Een ode in poëzie en muziek aan die mooie gevleugelde kracht die in mensen verborgen is, de hoop, dat lichte en lichtvoetige, verrassende en bemoedigende tegengif

om het uit te houden

in dagen van angst en benauwdheid.

"Diep in onszelf dragen wij de hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt."

- Vaclav Havel -

Voor een uurtje poëzie, verhaal en muziek - door Achterom:

Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang

Henk Engel, zang en gitaar

Henk van Meegen, piano

Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon

Dinsdag 5 november om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk in Heiloo

Bijdrage: € 7,50 (contant)





Herfst

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra