

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

november 2020, nr. 8
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Gespreksgroepen

HEILOO - Er zijn op dit moment drie gespreksgroepen, geleid door gemeenteleden, die hun onderdak hebben gevonden in de Ter Coulsterkerk. Fijn dat we daar de ruimte hebben om over de Bijbel te kunnen nadenken. De mensen die deelnemen zijn niet altijd lid van onze kerk, ook niet altijd protestant, maar willen graag leren over hun geloof en de manier waarop je dat ook verschillend kunt beleven. Daarin heb je veel aan elkaar.

Elke groep heeft nog ruimte voor enkele deelnemers, dus misschien is dit ook iets voor u, die dit leest. Van harte welkom! Wel graag aanmelden:

Maandagmiddag (1 x in de 3 weken) met Fia Brouwer de Koning: fambdk@hotmail.com of tel: 5336163 (vrouwenkring)
Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur of dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (1x per maand) met Roelie van Diest: tel: 0612989041 of rdvdiest@gmail.com

Uit de kerkenraad

LIMMEN - Nu alle sociale contactmomenten, zoals koffiedrinken na de kerkdienst en op woensdagmorgen, voorlopig niet door kunnen gaan door de strengere coronamaatregelen is het extra van belang om als gemeenteleden naar elkaar om te zien. Bel elkaar op om even bij te praten of spreek met elkaar af voor een bezoekje (indien gewenst) of voor een wandeling. Houd contact met elkaar!

Ook als pastorale bezoekers zullen wij weer extra actie ondernemen, maar bel gerust ook één van ons. Zo moeten wij in deze lastige tijd elkaar helpen en elkaar 'vasthouden'.

Gelukkig kunnen de kerkdiensten nog wel doorgaan. Op **22 november, Eeuwigheidszondag**, zullen de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar van de Protestantse Gemeente herdacht worden. Er zal ook gelegenheid zijn om overledenen uit het persoonlijk leven te gedenken. Weliswaar om beurten en met een mondkapje op, maar wij zijn blij dat dit zo toch wel mogelijk is. Namens de kerkenraad, Lies Koenderman



Coronamaatregelen

HEILOO - Wij volgen het advies om, voorlopig tot 15 november, met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Dit geldt ook voor huwelijken.

Er is geen gemeentezang, het werken met enkele voorzangers, op afstand van tenminste vijf meter van de gemeenteleden, is wel mogelijk.

Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen 'gewoon' doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, plaatsen en een gezondheidscheck kan doen.

Er zijn dus 30 plekken/ kaarten beschikbaar per kerkdienst. Heeft u al gereserveerd voor aankomende diensten dan komt dit te vervallen en moet u zich opnieuw aanmelden. Zijn er meer dan 30 aanmeldingen dan komt u bovenaan de lijst van de week daarop.

Houd u de website in de gaten!

Kaartjes reserveert u via: www.eventbrite.nl/e-tickets-kerkdienst-108421802530

Woensdag, koffie in de Ter Coulsterkerk

Veel wijst er op dat we de komende herfst en winter nog te maken hebben met het corona-virus inclusief de beperkende maatregelen die daar bij horen. Het zal invloed hebben op ons kerkelijk leven. We zullen voorlopig nog niet met grote groepen bij elkaar

kunnen komen. Ook zal niet iedereen naar de zondagse kerkdienst kunnen en willen komen. Maar in ontmoeting in kleine groepen ligt een kans. We kunnen dit veilig organiseren in onze ruime koffiekamer in de Ter Coulsterkerk.

Dankzij de inzet van gastheren en gastvrouwen is het mogelijk om wekelijks een koffie-uur te organiseren en wel op elke woensdagochtend van 10.30 - 11.30 uur vanaf woensdag **18 november**. Iedereen is welkom voor een praatje en ontmoeting. Ook als je eens langs wilt komen met kinderen die nog niet naar school gaan, of wanneer je je thuiswerk even wilt onderbreken. Misschien kan je, wanneer het veilig genoeg is, iemand meenemen die niet meer zelfstandig naar de kerk kan komen.

Het is belangrijk om te bedenken dat we de anderhalve-meter-regel voor volwassenen strikt naleven, rekening houden met het maximaal aantal toegestane aanwezigen en het al dan niet mogen koffie schenken.

De ontvangst is in de koffiekamer. Maar de kerkzaal is ook open om even stil te zitten en een kaarsje aan te steken. We hopen dat we op deze manier voor wie wil een plek van ontmoeting en gezelligheid kunnen en mogen organiseren. Volg altijd het laatste nieuws op de website of bel bij vragen uw pastores of wijkteam. Want alles wat we bedenken in deze tijd, is meer dan anders onder voorbehoud.

Namens het Pastoraal Overleg, ds. Hanneke Ruitenbeek



Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

St. Martin's Cross, Iona

Op het Schotse eiland Iona staat dit Keltische kruis, gewijd aan Sint Maarten, de 4e eeuwse Franse monnik die zijn mantel in tweeën sneed om de helft aan een arme te geven. De verhalen over de heilige Maarten waren geliefd in het verre Schotland. Eind 8e eeuw werd op Iona dit hoogkruis ter ere van hem opgericht. Het staat voor de Abdij en aan het begin van een Middeleeuws pad dat leidt naar de oude begraafplaats op het eiland. Het kruis symboliseert zowel de dood als het leven, als het leven na dit leven. De cirkel die de armen van het kruis verbindt, verwijst naar de verbondenheid tussen hemel en aarde.

November is de maand waarop we stilstaan bij de dood en in de kerk onze doden herdenken. Een begraafplaats is een plek van droefenis. Jezus stierf aan een kruis. Mensen hebben hun eigen kruis te dragen. Het is veelbetekenend dat juist op Paasmorgen, op een begraafplaats in Jeruzalem, het licht door breekt en het Opstandingsgeloof wordt geboren.

Een pelgrimage over het eiland Iona begint altijd bij St. Martin's Cross en eindigt op de begraafplaats. Het houdt het geloof levend en herinnert de pelgrim eraan dat in schijnbaar hopeloze tijden een nieuw begin verborgen kan liggen. Misschien niet vandaag dan misschien morgen?

Niek Schuman schrijft het zo (Lied 775: 1, 6 en 7):

*Dag der dagen, als de tijden, zich tot heil zullen verwijderen
voor wie bovenmatig lijden.*

*Dag van zon en dag van vrede, alle droefenis verleden
in een onaantastbaar heden.*

*Dag van vreugde en verbazen om het zien van wat wij lazen;
er was licht, het licht van Pasen.*

Ds. Hanneke Ruitenbeek



- 4 Kerkdiensten - algemene informatie
- 5 Hoe verrassend het leven kan zijn
- 6 Wij gedenken
Kerk zijn in corona-tijd
- 7 Jan Mankes, schilder van tederheid
- 8 Diaconie
- 9 ZWO-Heiloo; *Kinderen in het midden*
- 10 Mens in beeld: Koos Kramer
- 11 Rond de Waterput - e.a. activiteiten

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
20ste jaargang nr. 8, 4 november 2020

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2020

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 16 december 2020

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 1 december

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

8 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. A.T. Kramer, Heiloo

collecte: Amnesty International

Protestantse Kerk Limmen:

ds. M. Beitler, Castricum

collecte-1: Amnesty International

collecte-2: Jeugdwerk JOP

15 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. A.T. Kramer, Heiloo

collecte: Solidaridad

Protestantse Kerk Limmen:

ds. B. Appers, Castricum

collecte: Solidaridad

Eeuwigheidszondag

22 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek

collecte: Pastoraat Eenzaamheid

Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman

collecte: Kerk zonder Grenzen

collecte-2: PKN-pastoraat

29 november, 1e Advent, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

collecte: de Engelenbak

Protestantse Kerk Limmen:

ds. P.I.C. Terpstra, Heemstede

collecte: KiA kinderen in de knel

6 december, 2e Advent, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman

collecte: UGANDA onderwijs

Protestantse Kerk Limmen:

ds. P. Verhoeff, Alkmaar

collecte: KiA kinderen in de knel

13 december, 3e Advent, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard

collecte: Kerstgratificatie Heiloo

Protestantse Kerk Limmen:

ds. S. Zuidema, Heemskerk

collecte: SKIN

20 december, 4e Advent, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek

collecte: De Herberg Oosterbeek

Protestantse Kerk Limmen:

ds. J. de Vries, Alkmaar

collecte: de Herberg Oosterbeek

coll.2: Prot.kerk missionair

GGZ-vieringen zijn voorlopig te volgen via YouTube-livesize-

Eeuwigheidszondag

Op zondag **22 november** is het Eeuwigheidszondag en noemen wij de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij wordt door de ouderling van dienst bij elke naam een kaars aangestoken. Ook is er dan altijd voor ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en in stilte namen te noemen. We sturen nabestaanden altijd een brief om hen voor deze dienst uit te nodigen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Ook voor veel van onze eigen gemeenteleden is het een bijzondere zondag.

Dit jaar is het onvermijdelijk om mensen die graag naar de dienst in de Ter Coulsterkerk zouden willen komen, teleur te stellen. Vanwege de coronamaatregelen mogen maar een beperkt aantal mensen de kerkdienst bezoeken. Bij het schrijven van dit bericht zijn dat er maximaal 30. Wij vragen families van overledenen om met maximaal twee personen te komen en zich te melden voor 15 november. Dan weten we hoeveel ruimte er nog is voor eigen gemeenteleden.

Met de brief sturen we ook een gedachteniskaars mee en verwijzen we naar de mogelijkheid de kerkdienst via internet te beluisteren. Tijdens het noemen van de namen kan dan thuis de kaars worden aangestoken. Misschien voor andere thuisblijvers ook een idee om een kaars klaar te zetten. We hopen met muziek, liederen, gebeden en goed gekozen woorden, ook op fysieke afstand, verbondenheid en troost te ervaren.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



Aanmelden voor de diensten

Heiloo: via www.pknheiloo.nl of <https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-108421802530> of *vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur* bij Fia Brouwer de Koning: 06 20015929 of Jan Bras: 06 21274281

Limmen: *vóór zaterdag 12.00 uur* via pgrimmen@gmail.com of 072-5053449

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pgrimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl

Hoe verrassend het leven kan zijn

Al drie jaar wonen Bea en ik, met veel genoeg in Limmen. Het was voor ons, na bijna vijftig jaar 'zwerven', thuis komen in Noord Holland boven het Noordzeekanaal. Niet helemaal thuis. Dan zou het de Zaanstreek hebben moeten zijn, want onze oorsprong ligt in Wormer en Krommenie. Omdat ik gedurende een jaar of tien al wel regelmatig diensten had mogen vervullen in de Kerk van Limmen, wisten we dat we ons konden verheugen in opname in een hartelijke, gastvrije en op de wereld gericht gemeente. Daarin zijn we in deze jaren voluit bevestigd.

Nu was Limmen ons niet onbekend. In mijn middelbare schooltijd ben ik er vele keren door gefietst (en dus ook door Heiloo) naar het Christelijk Lyceum in Alkmaar en weer terug. Later op de brommer, met Bea achterop. Wij hebben elkaar leren kennen in de strenge winter van 1963. Toen liet ik de brommer maar thuis en reisde met de trein naar Alkmaar. Daarin zat zij ook. En de vonk sloeg over.

Dat is in alle opzichten mijn grote geluk geweest. Met Grieks en Latijn sleepte zij mij er door. Zij deed gymnasium alfa. Dat was voor mij, hoe zeer ook nodig om theologie te studeren, niet weggelegd. Ik moest het doen met bèta. En dus werd het 'dan maar' medicijnen in plaats van theologie. Ik zou immers ook wel als dokter in de zending kunnen werken. Dat was mijn droom. Na het eindexamen in 1964 kreeg ik een plaats voor medicijnen aan de VU. Ook toen was er al zoiets als loting.

Toch kwam er in die zomer een verrassende wending: een bericht in de krant dat de theologische studie ook openging voor bèta studenten. Daarmee was de weg vrij om toch die studie te kiezen die ik al van jongs af aan wilde. Van die keuze heb ik nooit één moment spijt gehad. Alleen de droom van uitzending kwam niet uit. Omwille van de gezondheid van onze dochter werd ons sterk afgeraden naar de tropen te gaan.

Dus werd ik gemeentepredikant in de Hervormde Kerk: in Jisp, Oude Mijnstreek in Limburg en Oostzaan.

Hoe zat het in die tijd met Grieks en Latijn? Met Latijn heb ik niet zo erg veel gedaan. Voor mijn doctoraal heb ik mij intensief verdiept in de verzoeningsleer van Anselmus van Canterbury. Door hem verwoord in "Cur deus homo"; waarom God mens werd. En daar is het wel bij gebleven. Grieks daarentegen is altijd aan de orde geweest. Door mijn studie in Amsterdam heb ik geleerd altijd de Bijbelgedeelten in de grondtekst (Grieks of Hebreeuws) te lezen en te vertalen. Dat doe ik tot de dag van vandaag met veel genoeg, ook voor de cursus Bijbels ABC in Limmen.

Na zes jaar Oostzaan kwam toch verrassend de zending in het vizier, zij het in Nederland. Eerst in Utrecht als parttime predikant voor de Stadszending en als missionair toeruster voor de provincie. Later in het Zendingsbureau in Oegstgeest als secretaris Nederland en tenslotte als algemeen secretaris. Negentien heel bijzondere jaren.

Bijna even verrassend belandden we in 2000 alsnog in het buitenland: Zuid Afrika. Daartoe uitgedaagd door vrienden daar. Samen hebben Bea en ik studenten mogen helpen bij hun theologiestudie. Jonge zwarte studenten, die door de erfenis van de apartheid geen volwaardige middelbare school hadden doorlopen en die een academische studie moesten volgen aan de Open Universiteit (Unisa) in een taal (Engels) die zij alleen van de straat kenden. Wij hielpen ze wekelijks door met hen de modules door te nemen en uit te leggen. Wij zijn altijd diep onder de indruk geweest van hun intellectuele prestaties en hun diepe commitment voor de kerk.

In het laatste jaar van ons verblijf in Zuid Afrika heb ik de studenten les gegeven en voorbereid op de universitaire examens Hebreeuws en Grieks. En met succes. (Mijn vroegere leraar in Alkmaar zou zijn oren niet geloven).



les Grieks aan studenten in Pretoria

Na terugkeer in Nederland zijn we ons blijven inzetten voor de theologie studenten van de Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider Afrika. Daartoe hebben we een kleine stichting opgericht: Stichting Lerato (= liefde). Van tijd tot tijd ook terug te vinden op het collecterooster van Limmen. De stichting werft geld voor de studenten en het Seminarie gevestigd in Pretoria. Vijftien jaar hebben we inmiddels bijgedragen aan de theologie studie. Het Seminarie, begonnen in 2003 zonder ook maar één Rand, heeft inmiddels ruim 80 afgestudeerde predikanten aan de kerk geleverd en wordt steeds meer gedragen door de gemeenten van de VGK.

Dick Nicolai



Een tekening, die ik maakte op de lagere school. (Daaruit blijkt in elk geval, dat ik beter maar geen tekenaar moest worden)



Borduurwerk in een Grieks klooster: kyrie eleison

Wij gedenken

Op 8 oktober overleed op de leeftijd van 99 jaar **Abraham (Bram) Jansen**. Tijdens het afscheid werd Bram letterlijk en figuurlijk in het licht gezet door zijn gezin. Op die manier gaven ze het licht terug dat ze tijdens zijn leven van hem ontvangen hadden. Om het nu mee te dragen in het eigen leven. Zijn kleinkinderen vertelden over hun band met opa en hoe zijn deur voor hen altijd open stond voor een gesprek, een uitje, een lolletje en samen eten. Dat kenmerkte Bram. Zijn liefde voor zijn gezin, zijn onvoorwaardelijke liefde, de ander accepteren zoals hij of zij was. Zonder oordeel. Liefde vindt de deur open. Boven zijn bed hing een bordje met de tekst: *'Zie ik sta aan de deur en ik klop'*. (Openbaringen 3: 22). Een bordje dat zijn moeder had gekregen van het gezin waarin ze werkzaam was en die hij op zijn beurt van haar had overgenomen. Toen ik hem vroeg wat deze tekst voor hem betekende antwoordde hij: *'Ik weet dat als ik aan de deur sta van Gods huis en ik klop aan, dat Hij mij welkom zal heten'*.

In dat geloof is Bram gestorven. Zoals hij in zijn leven de deur voor iedereen openhield, zo verwelkomt God hem uit liefde in Zijn huis. Een plek met een niet te bevatten, grenzeloos geluk, zo geloofde hij.

'Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons aan de avond van de dag, aan de avond van het leven. Blijf bij ons in leven en in sterven' (uit het avondgebed van Maarten Luther).

Bram laat een gat achter in het leven van zijn gezin. Wij bidden dat God in die stilte aanwezig zal zijn voor troost en kracht.

Pastor André Martens

Op 2 oktober overleed op de leeftijd van 96 jaar **Christina, Hendrika, Johanna Vlietstra- Fokkens**

In de Witte Kerk was ze nog een laatste keer omgeven door haar gezin. Een gezin waar ze zo dankbaar voor was. Voor hen was ze een zorgzame en betrokken moeder en oma. *'Ze heeft heel erg haar best gedaan voor ons'*. Uit de gesproken woorden bleek de betekenis die ze voor hen had. Tijdens mijn laatste bezoek aan haar lazen we uit Mattheus 7, over het huis op de rots. Waar kan je op terugvallen

als het stormt in je leven? Als het stil is en de dagen lang? Voor haar was God het fundament van haar leven. Ze zag en voelde het niet altijd maar vertrouwde erop. Een fundament dat werd gelegd in haar opvoeding. Het vertrouwde Gereformeerde gedachtegoed, dat je je vertrouwen op God stelt. Maar in het ouder worden gaf ze zichzelf de ruimte om vragen te stellen, om opstandig te zijn. Over het alleen zijn bijvoorbeeld. Maar ook over het feit dat de kinderen niet meer naar de kerk gingen. 'Heb ik het dan wel goed gedaan?'

Bij haar kwam het geloof achter de vragen aan. Om uiteindelijk te kunnen zeggen: En toch....

En toch vind ik mijn rust bij God. In dat geloof is ze gestorven en heeft ze haar aardse huis verruild voor het huis van God. Een huis gebouwd op het fundament van de liefde. Liefde die sterker is dan de dood. En daar pasten de woorden bij die boven haar rouwkaart stonden en die we over haar hebben uitgesproken: *Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is.*

Wij wensen haar gezin Gods nabijheid toe in deze verdrietige periode.

Pastor André Martens



Op een mooie nazomerdag, eind september, hebben we de urn van **Elly Jacobs-Klooster** bijgezet in het graf naast de kerk, waar haar man George en haar zoon Wilco al hun laatste rustplaats hadden gevonden. Het is een troostrijke gedachte te weten dat zij nu met zijn drieën herenigd zijn.

Mirjam Matz-Jacobs

Kerk in corona-tijd

Corona-ervaringen

Met een groep predikanten uit de regio besprak ik kortgeleden de ontstane situatie in onze kerken door de corona-crisis en we bespraken samen de vraag hoe wij als kerk in deze situatie betekenisvol aanwezig kunnen zijn.

Allereerst deelden we onze ervaringen van de afgelopen tijd. Een collega vertelde dat hij een dag eerder als een Michelin-mannetje aan een sterfbed had gestaan in een ziekenhuis. Hij was volledig ingepakt met beschermende kleding, zijn zegenende handen in handschoenen gehuld... Een andere collega vertelde dat op een afdeling van het verpleegtehuis waar zij werkte inmiddels meer dan 15 mensen zijn overleden aan corona; bijna een gehele afdeling in een paar maanden verdwenen. Weer een andere collega vertelde van een gemeentelid die nog vol in het leven stond, actief was in de kerkelijke tuinploeg, die corona kreeg en een week later was overleden. Allemaal verhalen waar we stil van werden. Daarbij vergeleken zijn we er in Heiloo nog genadig van afgekomen - dacht ik bij mezelf - ook al hadden we hier een tijd lang alleen online-kerkdiensten; zijn er veel ontmoetingsactiviteiten niet doorgegaan; waren er veel eenzame ouderen op hun kamer of in hun huis en zijn er ook hier mensen behoorlijk ziek geweest.

Veiligheid voor alles

We merkten, zeker nu de tweede golf een feit is, bij veel mensen weer een groeiend gevoel van onzekerheid, van spanning en soms zelfs lichte paniek. De herfst kan wel eens een lange worden en de winter een stille... We wisselden ervaringen uit over hoe we kerkdiensten organiseren, over hoe "streng" we zijn en constateerden dat des te strikter we omgaan met de regels, des te veiliger mensen zich voelen om naar de kerk te gaan. In onze kerken willen we geen "Staphorster toestanden" en daarom kiezen de meeste kerken voor een voorzichtig en in veel situaties zelfs terughoudend beleid, al is dat met pijn in het hart. Al met al blijkt dat mensen er soms heel verschillend in zitten: je

* vervolg op pagina 7

* vervolg 'Kerk in corona-tijd' (pag.6)

hebt rekkelijken en preciezen, óók als het om corona gaat.

Kerk-zijn in coronatijd

Ook herkenbaar was de uitdaging om te leven met onzekerheid. Want er zijn vragen genoeg: Kan de zorg het aan in de komende maanden? Zal er een vaccin zijn in het voorjaar, of gaat het nog langer duren? Hoe blijven wij als kerk op afstand verbonden?

Want afstand houden blijkt momenteel - vreemd genoeg - het goede om te doen. En hoe houden we dat vol? De omstandigheden zijn natuurlijk anders dan vóór de corona-tijd, maar onze kerkelijke roeping is dezelfde: we proberen vorm te geven aan de drievoudige betrokkenheid: 1. de betrokkenheid op God; 2. de betrokkenheid op elkaar als gemeente en 3. de betrokkenheid op de wereld waarin we leven.

Ook in Heiloo en in Limmen proberen we als kerk goed geïnformeerd te zijn en zoeken we met creativiteit en inzet naar manieren om verbinding te zoeken en verbonden te blijven. Sommige dingen werken beter dan andere en de ene gemeente is natuurlijk de andere niet.

Moed en vertrouwen

Aan het einde van de collegiale bijeenkomst deden we allemaal ons mondkapje weer voor: van stemmig zwart tot vrolijke bloemetjes, van AZ-vlaggen tot de pompeblèden van de Friese vlag, en we wensten elkaar moed en vertrouwen.

En daarmee kunnen we als kerk verder, met moed en vertrouwen dat we wegen zullen vinden om kerk-zijn - ook in deze tijd - gestalte te geven, volhardend in geloof, hoop en liefde.

Ds. Edward Kooiman

Boekbespreking

Jan Mankes 1899-1920 Schilder van tederheid Een biografie.

Remon van Geemeren

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de schilder Jan Mankes in Eerbeek overleed aan tuberculose. Naar aanleiding hiervan is er een tentoonstelling van zijn werk in museum More in Gorssel,



en volgend jaar in museum Belvédère in Oranjewoud.

Mankes was een briljant schilder van de natuur: verstilde landschappen uit de omgeving van De Knipe (bij Heerenveen), dieren, stillevens, en ook prachtige portretten, waaronder een heel mooi van zijn vrouw Annie Zernike (een zus van de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Frits Zernike). Zij was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, van de doopsgezinde gemeente van De Knipe. Daar ontmoette Jan haar, toen hij als jongeman met zijn ouders in De Knipe ging wonen. Ondanks hun grote verschillen in achtergrond werd hun huwelijk een hechte relatie.

Het bijzondere van Mankes, dat in deze mooie biografie uitvoerig aan de orde komt, is de geestelijke worsteling van Mankes die achter zijn schilderijen zit. Die worsteling komt naar voren in de vele brieven die Mankes schreef aan enkele vrienden, en aan zijn vrouw. Het gaat hem niet zonder meer om de nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Zijn schilderijen hebben een mystieke en verstilde uitstraling. Daarmee is ook verbonden het gevoel van vergankelijkheid en melancholie. *"De dingen bezien van een afstand, in kalme contemplatie, en zo beter inzien wat hun waarde is, en dichter bij de waarheid komen"*, zo vat biograaf van Geemeren het diepste verlangen van Mankes samen. Hij voelde zich zeer verwant met Vermeer en met Vincent van Gogh, net zoals nu weer de schilder Henk Helmantel van wie er in Assen nu een overzichtstentoonstelling is, in Man-

kes een voorbeeld ziet.

Mankes en zijn vrouw vertrokken na hun huwelijk - als getrouwde vrouw kon je geen predikant zijn - naar Den Haag, waar de lucht beter zou zijn voor zijn gezondheid. Ook toen bleef de tbc die hem kwelde, en daarom vertrokken ze naar Eerbeek, in de hoop dat de gezonde boslucht daar hem zou helpen te herstellen. Die hoop bleek ijdel, en Mankes overleed op 30-jarige leeftijd. Zijn vrouw bleef achter met hun enige kind, en is nooit weer getrouwd.

Deze biografie geeft een indringend beeld van het korte leven van Mankes, en van het werk dat hij gemaakt heeft, werk dat nog steeds ontroert.

Geert Booij



Nieuw leven!

Egbert en Joyce van der Es zijn blij met de geboorte van hun zoon *Michael Joas Markus*.

Hij is geboren op 2 oktober. Zijn roepnaam is *Micha*. We wensen Joyce en Egbert en grote zus Emily veel plezier en geluk toe met Micha.

Op 12 oktober is *Jula Gijsje Phaff* geboren. Dat betekent een zusje voor de broers Boas en David en een dochter voor Tim en Christel Phaff - Brouwer de Koning. Ook bij hen en hun families blijdschap over de komst van dit nieuwe mensenkind. Ook voor hen allen onze gelukwensen.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Francien Rosing en Vincent Broekamp zijn erg dankbaar voor de geboorte van hun dochter *Laurine Albertje Maria*, geboren op 20 oktober.

We hopen dat Francien, Vincent en broer Matthijs veel zullen genieten van en mét Laurine!

Namens de kerkenraad Limmen, Ditje van Genderen

Collectes bij de kerkdiensten

8 november: Amnesty International

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Ons werk beschermt en versterkt mensen, van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we al meer dan vijftig jaar.



15 november: Solidaridad

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. 'Wij hebben 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten -van boer tot multinational- werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn'. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten via 8 regionale kantoren.



29 november Heiloo: De Engelenbak

Vanuit 'De Engelenbak' in Heerhugowaard worden zowel in de gevangenis als daarbuiten activiteiten georganiseerd met het oog op ondersteuning van het Gevangenispastoraat. Support en ondersteuning van omliggende kerken is daarvoor nodig. Ook vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente zijn daarbij betrokken.



Schrijven tegen onrecht Amnesty's schrijfmarathon

Elk jaar rond 10 december, *de Dag van de Rechten van de Mens*, zetten mensen over de hele wereld zich in om mee te doen met de Amnesty's schrijfactie. Ze schrijven miljoenen brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, mensen die worden gediscrimineerd om wie ze zijn, of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen.

We hopen dat u mee wilt schrijven! Want: hoe meer brieven, hoe meer brieven, des te groter onze vuist tegen onrecht!

Zondag **13 december** hebben we in de Protestantse Kerk in Limmen de benodigde voorbeeldbrieven en adressen beschikbaar.

Elleke Metz, diaconie Limmen

Doen jullie mee?

Hallo kinderen, jongeren, ouders en ouders in Heiloo, er zijn een heleboel kinderen die bijna niets hebben om naar school te kunnen gaan of om mee te spelen. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen, geen pen, schrift of knuffel. Daarom vragen we jullie om schoenendozen te vullen voor hen. Maar hoe doe je dat?

Je zoekt een gewone schoenendoos (dus geen laarzenendoos). Versier of beplak hem en vul hem voor een kind van een bepaalde leeftijd: voor 2-4 jaar, 5-9 jaar, of voor 10-14 jaar.

Dan moeten er in elke doos: 4 schriften, 3 pennen, 3 potloden, een gum, een puntenslijper, kleurpotloden, een knuffel, een stuk zeep, een tandenborstel en tandpasta.

Daarna kan je kiezen wat je er nog meer in wilt doen, bijv. een auto, pop, of bal, een haarkam, haarstrikjes, een beker, een pet of ander speelgoed.

In de kerk zijn er stickers voor welke leeftijd je je doos gemaakt hebt.

Het verzenden kost 5 euro per doos. Iedereen kan meedoen: wie heeft er schoenendozen, wie spulletjes om te vullen en wie wil het vervoer en de

organisatie steunen?

Alles kan ingeleverd worden op de tafel/in de mand in de Ter Coulsterkerk t/m zondag 8 november.

Heel fijn als jullie meedoen!!

Namens de kindernevendienst,
Fia Brouwer de Koning tel. 5336163

Opbrengst collecte VluchtelingenWerk

HEILOO - Met de collecte voor vluchtelingen worden verschillende doelen en activiteiten voor vluchtelingen zowel wereldwijd als plaatselijk ondersteund.

Onder de plaatselijke bestedingen valt o.a. te denken aan financiële ondersteuning bij de inrichting van de woning, voor opleidingskosten of bij gezinshereniging.

Onlangs mochten wij samen met Bassam, een Syrische vluchteling, zijn vrouw en drie kinderen op Schiphol ophalen na jarenlange procedures. Goede Vrijdag dit jaar zouden zij aankomen in Nederland, echter Corona gooide roet in het eten, wat betekende dat de uitreisdatum uit Turkije opnieuw moest worden aangevraagd. Eindelijk was het zover in september, donderdags kwamen zij aan in Heiloo en zaterdag heeft hij ze naar het AZC in Ter Apel gebracht om daar verschillende procedures te doorlopen. Na drie nachten werden zij verplaatst naar een AZC in Katwijk. Het wachten is nu op een groter huis zodat zij hun leven gezamenlijk weer op kunnen pakken.

Bassam heeft echter nog een dochter, die nu nog in Turkije woont. Zij doorloopt, vanwege haar leeftijd, een andere procedure. Zij komt op uitnodiging van het UNHCR en is één van de 500 mensen die door de Nederlandse Regering is uitgenodigd.

VluchtelingenWerk Heiloo is heel erg blij dat zij de diaconie kunnen benaderen voor hulp aan plaatselijke vluchtelingen als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Mariet Mooiweer, maatschappelijk begeleider VluchtelingenWerk Heiloo



ZWO Heiloo

Zendingserfgoedkalender

De 2021 zendingserfgoedkalender bevat afbeeldingen van batiks die zijn gemaakt door ds. Khristian Aris Widodo in Yogyakarta. Zoals gewoonlijk kunt u de kalender kopen van de ZWO-commissie voor €10,- per stuk. Bestelling kan via een intekenlijst in de kerk, of via een e-mail naar Ed van den Berg (edberg51@planet.nl) of telefoon naar 072-532 2818. De kalender wordt dan direct thuisbezorgd.



Amnesty International



De jaarlijkse verkoop van Amnestykaarsen zal dit jaar vanwege Corona niet plaatsvinden. U kunt de Amnesty kaarsen kopen

bij de wereldwinkel, Stationsweg 105 Heiloo, of bestellen via: webshop.amnesty.nl

Mwana Ukundwa project Rwanda

Op zondag **1 november** is de collecte voor ons ZWO-kerk-in-actie project in Rwanda. De organisatie Mwana Ukundwa ("geliefd kind") regelt opvang in gezinnen voor ongeveer 2500 weeskinderen in drie steden in Rwanda en steunt bij scholing en opleiding. Er zijn veel weeskinderen vanwege hiv/aids. De pleeggezinnen worden geholpen met manieren om extra inkomen te verwerven door thuiswerk voor moeders (handwerk-groepen, naaien, manden maken, een big vetmesten). Kinderen die besmet zijn met hiv/aids krijgen extra begeleiding. Ter voorkoming van verdere verspreiding van hiv/aids organiseert Mwana Ukundwa ook voorlichting op scholen en in kerken en zijn er workshops over seksueel geweld maar ook over manieren om bij te verdienen door handwerk en land- en tuinbouw.



Kinderen in het midden

Zoals u elders in dit kerkblad kunt lezen proberen verschillende mensen het kinder- en jeugdwerk in de Ter Coulsterkerk weer op te pakken. We hopen dat er, ondanks alle voorzichtigheid en coronaregels leuke en leerzame activiteiten mogelijk zijn. We kijken hoopvol naar de toekomst. Maar ik wil u ook nog even meenemen naar de tijd die achter ons ligt. We hebben in Heiloo jaren meegeemaakt dat er nauwelijks kinderen waren voor de kindernevendienst. Dank zij een paar zeer trouwe mensen is de kindernevendienst echter nooit opgeheven.

Ik noem de namen van *Frans Willem Verbaas, Marianne Butijn en Rina Westerhof*. Zij waren al die jaren beschikbaar en present ook al kwamen soms geen kinderen naar de dienst. Zij zijn nu gestopt. Namens de gemeente wil ik via deze weg Frans Willem, Marianne en Rina heel hartelijk danken. Zij hebben het lijntje altijd vastgehouden en zo konden we in de kerk met enige regelmaat horen en zien hoe zij het verhaal van God en mensen vertelden aan onze kinderen. Dank!

Ondertussen zijn er in het team nieuwe mensen aangeschoven: *Joyce van der Es, Christel Phaff en Kieke Maas*. Allemaal moeders in de kleine kinderen, dus druk bezet! Gelukkig is Fia Brouwer de Koning beschikbaar, maar zij verricht ook al veel andere taken binnen de gemeente. Vandaar dat het team versterking zoekt (m/v). We zijn blij dat het aantal kinderen is toegenomen. We willen heel graag dat zij een plek krijgen in het midden van onze gemeente. Dat moeten we samen doen. Er liggen ook andere plannen op de plank.

Dus laat ik een oproep doen: wie vindt het leuk om mee te denken en mee te doen met activiteiten voor onze kinderen en jeugd? Laat het weten, via ondergetekende, de vacature-commissie of via iemand die je kent en die genoemd wordt in dit stukje. Ds. Hanneke Ruitenbeek

Kinderen zoeken kind

HEILOO - Hoi jongens en meisjes, we hebben elkaar al een hele tijd weinig of niet gezien in de kerk en dat is best jammer (vinden wij van de kindernevendienst).

Dus lijkt het ons leuk om elkaar te ontmoeten aan het begin van de adventsperiode. Tijd om gezellig bij te kletsen, knutselen en spelletjes te doen en het met elkaar te hebben over advent en kerst.

Wanneer? 29 november van 10:00-12:00

Waar? In de ter Coulesterkerk

Voor wie? Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!

Hoe? Geef je voor 22 november op bij Fia: 06-20015929 / fambdk@hotmail.com

Ouders die naar de dienst willen komen, kunnen zich aanmelden via: www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-108421802530



Agapè wordt actie voor de Voedselbank

De Agapèmaaltijd in Limmen op 27 november gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

Vanuit de gedachte om als vrienden samen te eten wordt in plaats daarvan een actie gehouden om geld in te zamelen voor de Voedselbank, die dringend hulp nodig heeft in deze zware tijd. Gedurende **vier zondagen vanaf 1 november** staat bij de uitgang in de kerk een extra collectebus voor een gift voor de Voedselbank.

U kunt ook een bijdrage overmaken op banknr. NL66 RABO 0373 7382 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Limmen, o.v.v. 'Voedselbank'. Of u kunt geld in een enveloppe bij Margreet Denekamp in de rode brievenbus doen.

Op deze manier hopen we bij te kunnen dragen om mensen te helpen bij hun dagelijkse levensbehoeften. Elleke Metz-Meijer, diaconie Limmen

Mens in beeld

Koster Koos Kramer

Sinds de opening van de Ter Coulsterkerk is Koos Kramer een van de koster, op dit moment samen met Jaap Kuijper. Toen Koos in 1988 vanuit Alkmaar naar Limmen verhuisde, werd hij door de administrateur van de Gereformeerde Kerk in Alkmaar aangemeld bij de Gereformeerde Kerk van Heiloo, omdat er in Limmen geen Gereformeerde kerk was. En hij is na de fusie met de Hervormde gemeente tot PKN Heiloo lid van deze hem deels vertrouwde gemeente gebleven. Bovendien, zo vertrouwde hij me toe, houdt hij niet van het zitten op een rieten stoel in de kerk, wat in de protestantse kerk van Limmen tot problemen zou leiden.



Koos doet het vrijwilligerswerk van koster met veel plezier. Hij vertelde me dat hij meer van dingen doen houdt dan van vergaderen, en daarom bevalt deze taak hem prima. Op de zondagochtenden dat hij dienst heeft, is hij al rond 8:45 aanwezig in het gebouw. Soms zijn er ook andere vroege bezoekers zoals onze organist Gerard Leegwater, en koorleden die nog even willen inzingen. Daarnaast zijn er af en toe andere klussen in de kerk waar hij meehelpt, zoals de bladeren van het dak vegen.

Dankzij zijn vervroegde pensionering – de metaalfabriek waar hij werkte ging sluiten – heeft Koos nu nog meer dan vroeger tijd voor deze taak. Wel is de sfeer rond de kerkdiensten sinds de beperkingen door het coronavirus wat anders; er is helaas minder gelegenheid voor ontmoeting. Maar, zo vertelde Koos me, we moeten niet teveel klagen of boos zijn over deze beperkingen, zoals hij dat sommige mensen zag doen. We leven, zo vindt hij, in een bevoorrecht land, met al 75 jaar vrijheid, en hebben dus vergeleken met vele mensen in de wereld weinig te klagen.

Mensen als Koos maken het onze gemeente mogelijk op zondag bijeen te komen, al is dat nu even met forse beperkingen. We hopen dat Koos weer gauw op zondagmorgen een grote schare kerkgangers zal zien.

Geert Booij

Bedankt!

Lieve mensen, wat een mooi en sterk boeket kregen we zondag! Hierbij een fotootje dat ik ervan heb genomen. Nogmaals hartelijk dank. Groeten, ook van *Leo, Coby Lips*



Rol van de kerk bij een ramp

Al jaren bestaat in Heiloo een overleg tussen de kerken en de burgerlijke gemeente over de rol van de kerk bij een ramp. Er is een draaiboek en er is een pastoraal team van pastores en vrijwilligers. Door het vertrek van een aantal vrijwilligers zijn we op zoek naar versterking.

Eens per jaar is er een themamiddag. Het draaiboek wordt besproken en up to date gehouden.

We hopen dat rampen en calamiteiten uitblijven. Maar als er onverhoopt wel iets gebeurt hopen we present te kunnen zijn. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de secretaris van de commissie, Marijke Siegman: marijkesvr@kpnmail.nl
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Gezocht: koster of beheerder

We hebben echt dringend behoefte aan versterking bij de **kosterij en het beheer van de Ter Coulsterkerk**. Bij de kosterij zoeken we iemand die eens in de drie à vier weken op zondag kosterwerkzaamheden doet. Voor door de week zijn we op zoek naar een beheerder, die de kerk opent en afsluit, die koffie kan zetten en aanspreekpunt is voor allerlei praktische zaken.

Voor beide functies geldt natuurlijk dat je wordt ingewerkt. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van ondergetekenden.

En nog meer kansen! In deze coronatijd draait veel kerkenwerk op een lager pitje. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen veranderingen zijn op het terrein van de vrijwilligers. En ook al is er in deze tijd helaas geen **kindernevendienst**, we zijn wel op zoek naar **nieuwe leiding** voor als het allemaal weer wel kan en mag. Ook **nieuwe leiding voor de jeugdkerk** zou bijzonder welkom zijn. Daarnaast zijn we ook op zoek naar iemand die in de **Witte Kerk**, bij kerkelijke activiteiten, kosterwerk kan verrichten, want op dit moment is de bemensing daarvoor te mager.

Wanneer u interesse heeft in één van de bovenstaande functies, of wanneer u daarover meer informatie wilt of beschikbaar bent voor ander vrijwilligerswerk, neem dan contact met ons op.

Ds. Edward Kooiman: ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550
Jannie Edelman: edelman@quicknet.nl of 072-5334312
of Jaap Kuijper: jkuijper@ziggo.nl of 072-5335203

Hartelijk dank voor alle meelevens in verband met mijn 100-ste verjaardag. Het waren bijzondere dagen voor ons en onze familie.

Dankbaar vermelden wij ook dat Betsie en ik gezond zijn en deze dagen ten volle hebben genoten.

Hartelijke groet, Betsie en Philip Ouwendijk



Rond de Waterput

Voor alle activiteiten van Rond de Waterput geldt: houd de website van "Rond de Waterput" in de gaten voor informatie rondom de corona-situatie.

Verhalend karakter van de bijbel

In een drietal bijeenkomsten spreken we over de betekenis van de bijbel in deze tijd. Is het allemaal echt gebeurd wat er in de bijbel staat of kun/mag je dat ook anders zien? We houden oude inzichten en nieuwe benaderingen tegen het licht. Een flink stuk informatie wordt afgewisseld met ruimte voor vragen van de deelnemers. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar vanwege de coronaregels zitten we op veilige afstand van elkaar met maximaal 12 deelnemers. Van te voren aanmelden is verplicht. Data: donderdag **12 en 26 november en 10 december** om 19.45 uur in de koffiekamer van de Ter Coulsterkerk. Ds. Edward Kooiman: 072-8885550 of ejkooiman@ziggo.nl



Hemelse muziek

De hemel... wat is dat? Is het de blauwe lucht, het firmament, als de wederhelft van de aarde? Is het een visioen, een droomwens? Of het tegengestelde van de hel? Al deze betekenissen van het woord 'hemel' zijn niet alleen voorwerp van wetenschap en geloof, maar ook inspiratiebron voor componisten en tekstschrijvers. Ds. Jan Bruin zal op maandag **23 november** een presentatie verzor-

gen waarin muziek te horen is die de hemel tot onderwerp heeft. En waar ook de filosofische, theologische en poëtische kanten worden belicht. De avond wordt gehouden in het Willibrordushuis, Westeweg 267 en begint om 20 uur. Aanmelden via: willibrorduskerk@ark-bronvanlevendwater.nl of via 072-5330906



In beweging blijven: wandel mee!

In deze coronatijd lijkt de tijd soms stil te staan. Er kan zoveel minder dan we gewend zijn. Je moet soms moeite doen om zowel geestelijk als fysiek in beweging te blijven. Maar bewegen is gezond, weten we. Wandelen is in beweging komen. Zodra je fysiek in beweging komt, gaat het ook bewegen in je 'bovenkamer'. Ik wandel graag. Soms alleen, maar ook met anderen.

De vorige wandeling die ik aanbood was overtekend. Ik wandel volgens de richtlijnen met maximaal vier mensen (inclusief mezelf). Daarom hierbij een paar nieuwe wandeldata. Je moet je van te voren opgeven. In principe wandelen we vanaf de Witte Kerk in Heiloo maar als er zich een groepje aandient dat wel in is voor bijvoorbeeld een wandeling in de duinen, of vertrek vanaf de kerk in Limmen, dan kunnen we dat onderling afspreken. De nieuwe data zijn: donderdag **12 november**, vrijdag **27 november** en dinsdag **8 december**. Aanvang 10.00 uur. We wandelen uiterlijk tot 11.30 uur.

Ds. Hanneke Ruitenbeek (opgeven: 072-8885550; hruitenbeek@ziggo.nl)

One More Voice 30 jaar!

22 Oktober was One More Voice jarig, 30 jaar bestaat het koor!

Naast zingen is het devies van One More Voice *ontmoeten*. Juist in deze tijd zijn zingen en ontmoeten dingen die niet vanzelfsprekend zijn en daarom willen we op deze manier het

bericht van onze bijzondere verjaardag met de kerkgemeenschap delen. Wij hopen dat er spoedig een tijd komt dat we u tijdens de kerkdiensten weer kunnen verrassen met mooie, nieuwe liederen.

En als u dan wilt mag u zich bij het koor aansluiten. Tot dan wensen wij iedereen het allerbeste en gezondheid toe! Hou vol!

Tineke Hart, secretaris One More Voice



Bevrijdingstheologie

'voor christenen zoals ik'

Door Theologe des Vaderlands 2016/17 Janneke Stegeman

Gelovig zijn is je open stellen voor dat proces van transformatie. Dat vraagt moed en kwetsbaarheid. Geloven gaat over ons, hoe wij zijn, hoe wij allemaal anders zijn en hoe we ons juist kunnen verbinden als we ruimte maken voor eigenheid. Zinnvolle theologie is altijd contextueel. Bevrijdingstheologie, met postkoloniale en onbetamelijke theologie als onderdeel daarvan, helpt om dat te zien. Ik werd me bewust van blinde vlekken, die ik meestal deel met witte christenen in vergelijkbare posities.

Het werd een opwindende, verrijkende, soms lastige zoektocht die nog doorgaat. Verhalen en rituelen kregen nieuwe betekenissen, net als begrippen als *zonde* en *gemeenschap*. Daarover gaat deze lezing.

Zondag 8 november 15.00 uur in de Dorpskerk in Castricum
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)
Opgeven via www.rvkcastricum.nl of via WhatsApp 06-5160 9015



Cyclamen

Begin oktober heeft de diaconie, in oecumenisch verband, alle 80-jarigen van Limmen *in de cyclamen gezet* als opsteker in deze - juist voor hen - zo moeilijke tijd.



E. GERDES

TER NAGEDACHTENIS
VAN
DEN DICHTER VAN
„ER RUISCHT LANGS DE WOLKEN“
DOOR
DE ZONDAGSCHOOBKINDEREN
IN NEDERLAND

Het graf van Gerdes in Doetinchem.
Gerdes was dichter van 'Daar ruischt langs de wolken ...', ooit een 'tophit' in protestants kerkelijk Nederland