

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

oktober 2021, nr. 7
spiritualiteit, cultuur en samenleving

samen KOKEN samen ETEN!

HEILOO - De eerste SKSE-maaltijd op 2 september was een echt succes. Voorlopig gaan we op dezelfde voet door want we blijven voorzichtig met de herfst en winter voor de deur. Voorlopig dus 20 gasten per keer: degenen die we niet kunnen plaatsen komen als eersten op de lijst van de volgende maand. Ook de kosten (€ 5) blijven voorlopig gelijk.

De data voor de komende maanden: **7 oktober**; 4 november; 2 december. Ruim een week van tevoren wordt het menu opgehangen op het prikboard. Hierna kunt u zich opgeven bij Gina Timmerman: 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl
Hartelijke groet en tot ziens.



Koffieochtenden in Heiloo

We zijn blij te zien dat de koffieochtenden de Ter Coulsterkerk in een behoefte voorzien.

We gaan er daarom graag mee door. Nu nog tot en met **13 oktober** op de woensdag maar vanaf **dinsdag 19 oktober** weer terug naar de dinsdag. De reden is dat de koffiezaal in de TC Kerk toch op dinsdag beschikbaar is. Daar zijn we heel blij mee.

Elke koffieochtend zijn er twee mensen aanwezig, pastores en vrijwilligers, die de stoelen en tafels klaarzetten, koffie en thee schenken, met een koekje erbij. Kortom geen grote, zware dingen maar wel belangrijk om de bezoekers goed te kunnen ontvangen.

Nu kunnen we wel wat versterking gebruiken in ons team en dus bij deze de vraag of er gemeenteleden zijn die

volgens rooster mee willen helpen met de bovenstaande genoemde voorbereidingen.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u dat laten weten aan Marijke de Groot: mdegroot@degroot-beekman.nl

En u kunt ook onderstaande daarover aanspreken of bellen.

Namens het pastoraal overleg,
Pastor André Martens



Koffieochtend Limmen

Woensdag **20 oktober**, de 3e woensdag van de maand is er weer gelegenheid om koffie te drinken op het terras van 'Ons Huis' of binnen, uiteraard op gepaste afstand: Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30-11.30 uur.

In november is de koffieochtend op 18 november.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Bel gerust voor overleg en/of voor vervoer met

Margreet Denekamp, 072-50502871 of Lies Koenderman. 072-5052073

Samen eten in de kerk in Limmen

Ja, we starten weer met gezellig eten in de kerk voor alleengaanden en eenzamen. Na twee jaar stilstand gaan we weer gezellig voor u koken, zoals gebruikelijk de laatste woensdag in de maand.

Woensdag **27 oktober** bent u weer van harte welkom om 17.30 uur.

Het team staat klaar om u te verwennen.

Er is plaats voor 28 personen.

U kunt zich opgeven bij Margreet

Denekamp vóór maandag de 25te via de telefoon: 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com



Waar is God in de crisis?

Oecumenische Ontmoetingsdag:

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag **29 oktober** een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur in het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO
Ontvangst vanaf 10.30 uur.

Een gevarieerd programma met een inleiding van ds. Fokko Omta over zijn proefschrift.

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten.

Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun? We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Geloofsgesprek

Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van 'zonde' in een tijd waarin velen niet meer geloven in 'God als persoon', maar wel openstaan voor het 'goddelijke'.

Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden.

Aanmelden kan tot maandag 25 oktober door te mailen naar: info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. *Ontmoetingsdag*.

Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte voor maximaal 30 personen.

U ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestiging.

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Zorg voor de Schepping

In de afgelopen corona-tijd is er veel meer dan voorheen door onze mooie natuur gewandeld en gefietst. Een geluk bij een ongeluk, zou je kunnen zeggen. Voor velen gingen de ogen letterlijk en figuurlijk open. Hoewel de corona-tijd zeker nog niet geheel achter ons ligt, zijn wij blij en dankbaar dat er meer versoepelingen mogelijk zijn, ook in onze kerkdiensten.

Dat het klimaat en daarmee de natuur ernstig wordt bedreigd is inmiddels wel duidelijk. Dit nummer staat daarom in het teken van de zorg voor de Schepping. In het hoofdartikel op pagina 5 schrijft pastor André Martens hoe we de zorg voor onze aarde kunnen verbinden met het verhaal van God. Hoe kunnen we bijdragen aan het behoud van Gods prachtige Schepping. Op pagina 10 geeft ds. Hanneke Ruitenbeek hierover een verdere toelichting.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Dat herstel van de schepping soms mogelijk is blijkt uit de terugkeer van de Ralreiger, afgedrukt op de voorpagina (foto van Jannie Edelman). Sinds begin van de 20e eeuw was deze zeldzame moerasvogel niet meer in Nederland gesignaleerd, maar nu duikt de Ralreiger op een aantal plaatsen weer op. Bijzonder!

Nieuw is de rubriek "Mensen en Boeken" van Geert Booij. Hierin staan vooral de mensen rond schrijvers centraal.

De redactie hoopt dat u zich laat inspireren om extra zorg te hebben voor de Schepping en wenst u een goede herfstperiode toe.



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	De aarde is van God
6	In memoriam
7	'De kogel is door de kerk'
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Mensen en Boeken
10	'Gewoon gaan!'
11	Rondom de Waterput en andere activiteiten

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
21ste jaargang nr. 7, 6 oktober 2021

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

Bezorging:
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 10 november 2021
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 26 oktober
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

10 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Ronald McDonaldhuis Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R. Jansens, Zaandam
collecte: De Bondgenoot

10 oktober, 16.00 uur

Witte Kerk: Cantatedienst BWV 106
liturg: ds. J.F. Idzenga

17 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: Voedselbank Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A. Matz, Groningen
collecte: KiA-werelddiaconaat

24 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. M. Braamse, Alkmaar
collecte: Sing-a-long
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H. Maat, Castricum
collecte: Pro Rege / PIT

31 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: Amnesty International
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: Amnesty International

7 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
ds. E.J. Kooiman, pastor A. Martens
collecte: Solidaridad
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: Solidaridad

14 november, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. J. Bruin, Zutphen
collecte: de Engelenbak
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. ten Heuw, Leiden
collecte: Dorcas

GGZ-vieringen zijn voorlopig te volgen via YouTube.



Doopdienst

In de dienst van **7 november** hopen we in Heiloo de doop van twee meisjes te vieren:

Laurie Brouwer de Koning en Jula Phaff.

Het bijzondere is dat deze twee meisjes nichtjes zijn van elkaar.

We hopen op een feestelijke dag voor hun gezinnen, families en gemeente. Ook voor 12 december staat een doopdienst gepland. Dan gaat het om twee jongens.

Daarover volgende keer meer.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Vrijwilligersmiddag of avond in Heiloo

De altijd gezellige vrijwilligersbijeenkomst nu gepland op zaterdag 16 oktober kan helaas nog niet doorgaan.

Extra jammer gezien de grote waardering voor de inzet van zo vele medewerkers in onze gemeente in het bijzonder in het voorbije jaar, maar ook bij het oppakken van tal van activiteiten en contacten in de komende tijd.

Meestal mogen we rekenen op tachtig gasten, ook bij de gezamenlijke maaltijd in de 'koffiekamer' van de Ter Coulsterkerk. Onder de huidige omstandigheden en regelgeving van de PKN-kerken is de ruimte voor zoveel mensen bijeen aanzienlijk te krap. Overeenkomstig de centrale richtlijnen vinden we het vragen naar een vaccinatiepasje, de zgn. QR-code, in deze geen geschikt alternatief. Voor al onze vrijwilligers geldt echter: U houdt deze gezellige middag/avond te goed.

Namens de kerkrentmeesters,
Jenny Bikker-Breugem.

afb. hiernaast: www.groenekerken.nl

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastores:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Kerkenraad:

Voorz.: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

"De aarde is van God"

Pieterpad

In de tweede week van mijn vakantie heb ik samen met een vriend de eerste vijf etappes van het Pieterpad gelopen. Van Pieterburen naar Rolde. Ik heb genoten van de verschillende, voorbijtrekkende landschappen. De vergezichten, de bloeiende heide, de beken en kanalen. Het was een intense ervaring. Al sinds het begin van de corona-tijd wandel ik veel en ben ik me sindsdien meer bewust geworden van Gods schepping én van mijn opdracht om voor deze schepping te zorgen.

Het groene hart

Ik las tijdens deze week het boek 'Het groene hart van het geloof' van de schrijver Dave Bookless. Hij beschrijft daarin het moment waarop hij een soort van wakker werd geschud. Het besef daalde bij hem in dat hij niet langer weg kon kijken van wat er in de wereld gebeurde en met Gods schepping. En dat sloot helemaal aan bij mijn eigen beleving. Ik mag en kan niet langer wegstaren. Zeker na het verschijnen van het rapport van de Verenigde Naties waarin de snelheid van de klimaatverandering wordt geschetst en de gevolgen van de stijging van de zeespiegel voor ons laaggelegen landje. De aarde is ziek, zo is de conclusie. En de patiënt verkeert in kritieke toestand. We gebruiken de aarde als een enorme voorraadkast maar de voorraad raakt op.

Psalm 24

Ik ga op zoek naar hoe ik mijn verhaal kan verbinden met het verhaal van God, in het geloof dat zorg voor de schepping hoort bij een leven met God, bij de kern van het Christelijk geloof. En ik kom uit bij psalm 24. Daar staat: *"Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft"*.

God heeft deze aarde en alles wat erop leeft met veel liefde, kunde en aandacht gevormd en geschapen. Hij heeft er zijn ziel, zijn hart en zijn beeld in gelegd. En toen heeft God deze schepping in handen gegeven van ons mensen om er zorg voor te dragen, haar te verzorgen, te koesteren. En het wordt steeds duidelijker dat we daar als mensen niet goed in slagen.

Deze psalm houdt mij een spiegel voor. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. Hij zegent wie vanuit dat besef op aarde leeft: met reine handen en een zuiver hart. En dan denk ik in eerste instantie: *'Dat is dus niet voor mij'*. Dat red ik niet. Al helemaal niet als het gaat over hoe ik zorgdraag voor de schepping, die U aan mij toevertrouwd. Ik ben deel van het systeem dat de patiënt ziek heeft gemaakt. En ik vind het zo verdraaid lastig om mijn manier van leven echt te vernieuwen, echt te veranderen en mijn 'voetafdruk' blijvend lichter te maken. Ik heb vuile handen en een onzuiver hart!

Maar dan voegt de psalm eraan toe: *"dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jakob"*.

Dat is een bemoediging want dat vertelt me dat ik niet eerst mijn eigen leven op orde moet hebben, niet alles



eerst moet reinigen en zuiveren en dan pas mag hopen op de zegen van God. Het gaat om *de richting* waarin we proberen te leven. Het is een proces waarin we mogen oefenen en zoeken. Het ligt niet allemaal voor het grijpen. Maar we mogen ons er wel naar uitstrekken, erop gespitt zijn, om te leren leven met eerbied voor de God van wie deze aarde is. Met reinere handen en een zuiverder hart.

Klimaatpelgrimstocht

Van Pieterpad naar klimaatpelgrimstocht lijkt een vreemde stap, maar is voor mij een vanzelfsprekende stap. Ik loop mee. Om letterlijk en figuurlijk 'stappen te zetten'. Om handen en voeten te geven aan de opdracht om zorg te dragen voor de ons toevertrouwd schepping. Tussen 30 september en 11 oktober vinden deze etappes plaats. Voor meer informatie www.groenekerken.nl

Pastor André Martens

Leestip: Dave Bookless: Het groene hart van het geloof
Luistertip: Maak ons hart onrustig Heer = zegen van Franciscus, van Schrijvers voor gerechtigheid. <https://youtu.be/uHTYq8SMmLE>



De groene kerk - met zonnepanelen! - in Broek op Langedijk

Wij gedenken



Op woensdag 18 augustus is mevrouw **Aagje Kruit - van den Berg** overleden. Aat was bijna 93 jaar. Ze had het nog graag willen vieren. Ze hield van het leven en van haar zorgzame familie. De laatste anderhalf jaar namen haar krachten af maar ze bleef vol levenszin.

Aat werd in 1928 geboren als tweede in een gezin van tien kinderen. Ze werd gezinsverzorgster en trouwde later met Maarten Kruit, kapitein op de grote vaart. Hij was soms maanden van huis. Aat regelde dan het huishouden en zorgde voor de vier kinderen. Tien jaar geleden is hij overleden. In 1971 kwamen ze na wat omzwervingen in Heiloo wonen. Toen ze nog kon was Aat een trouw kerkgangster.

Tijdens de dankdienst voor haar leven op 23 augustus, zijn mooie verhalen verteld over haar levenslust, humor, eerlijkheid en geloof. Voor haar hield het leven niet op met haar sterven. Ze geloofde vast in een hemel en een leven na dit leven. In vertrouwen hebben kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Aat uit handen gegeven. Maar ze zullen haar erg missen.

We wensen hen Gods zegen toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Kort na haar man Ed overleed op vrijdag 27 augustus j.l. **Nelly de Boer-de Meij** op de leeftijd van 81 jaar. Precies drie weken nadat zij daar voor Ed waren, op zaterdag 4 september, zaten daarom alle familieleden en dierbaren opnieuw in de ter Coulsterkerk om afscheid te nemen en herinneringen met elkaar te delen. Dat was verdrietig, al gaf de gedachte dat Ed en Nelly zo snel al weer samen waren ook een beetje troost. We stonden in de afscheidsdienst stil

bij wie Nelly was en wat zij heeft betekend voor de mensen om haar heen. Haar betrokkenheid en zorgzaamheid werd geprezen; met een glimlach werd herinnerd aan 40 jaar amateurtoneel bij het Heiloose Falkland toneel, terwijl Nelly juist ook een kant had die niet zozeer de schijnwerpers opzocht, meer bescheiden en op de achtergrond aanwezig. Er werden veel verhalen verteld en veel warme herinneringen gedeeld, zodat duidelijk werd dat er veel van haar is gehouden en dat zij gemist zal worden. In de dienst stonden we stil bij nog een ander perspectief. Dat perspectief kwam ter sprake in psalm 139, de psalm die ook centraal stond bij de uitvaart van Ed. Deze psalm werd gelezen en bezongen. Het verhaal van Nelly kwam zo ook in het licht te staan van een God die ons, op de achtergrond of in de spotlight, beter kent dan wij onszelf kennen. Een God waarbij wij ons geborgen mogen weten. Moge dat een troost zijn voor allen die achterblijven. We wensen haar kinderen en kleinkinderen en alle anderen die haar missen deze troost en Gods zegen.

Ds. Edward Kooiman



Op 5 september overleed op de leeftijd van 82 jaar **Marie Wind-Frans, Riet**.

In het gesprek met de kinderen als voorbereiding op het afscheid werd een beeld geschetst van een sterke, zelfstandige vrouw, een doorzetter, hard voor zichzelf. Een gelovige vrouw ook. Ze gaf zichzelf de opdracht om dit geloof ook volgens de regels door te geven. Uit liefde, gevoel en onuitgesproken.

Ze had een bewogen leven achter de rug. Geboren in Heiloo om later naar Holwierde te verhuizen vanwege het werk van Jan, haar man. Vond ze niet makkelijk. Maar uiteindelijk heeft ze ook daar de warmte van de gemeen-

schap mogen ervaren, toen Jan daar plotseling overleed en ze er alleen voor kwam te staan. De laatste jaren was ze weer terug in Heiloo.

Wat ze precies geloofde dat bleef onuitgesproken, tot ze vlak voor haar sterven met één van haar kinderen deelde dat ze geloofde dat ze naar de hemel ging, naar God en daar haar man Jan ook weer zou ontmoeten. In afwachting van het eeuwige leven. Even gaf ze een inkijkje in haar ziel.

In het gesprek wisten we het verhaal van Riet te verbinden met het verhaal van God. En vonden we dat verhaal in Psalm 139. Over degene voor wie ze zich niet kon verschuilen. Niet in Heiloo en niet in Holwierde. Waar ze hard voor zichzelf was kon ze bij God haar kwetsbaarheid laten zien. Bij Hem kwam ze tevoorschijn. Ontving ze de kracht om verder te gaan.

Psalm 139 roept ons op open te staan voor de ander, om buiten je eigen comfortzones te stappen, als een mens naar Gods hart. Een mens voor anderen. In het geloof dat Zijn liefde voor jou sterker is dan de dood.

We wensen haar kinderen- en kleinkinderen die liefde toe. Als houvast in hun leven dat nu verder gaat zonder hun moeder en oma.

Pastor André Martens



Bedankt!

Ontzettend bedankt voor de bos bloemen die ik kreeg vanwege wisselende gezondheidsklachten, gelukkig gaat het inmiddels weer beter. Heel attent dat jullie zo aan mij dachten. Bedankt allemaal!

Anneke van Laere-Aufenacker

'De kogel is door de kerk'



De kogel is door de kerk. Anderhalve meter hoeft niet meer, dus theaters en stadions mogen helemaal worden gevuld. Ik heb een seizoenkaart, dus ik dacht meteen: welkom bij AZ! Ook in de horeca mogen we weer dicht bij elkaar zitten. En zelfs evenementen worden weer mogelijk. Er hangt wel een prijskaartje aan. Om binnen te

komen is een Coronapas verplicht.

Zo'n pas krijg je op je telefoon als je bent gevaccineerd, getest of genezen. Niet iedereen is daar enthousiast over. Sommigen ervaren de pas als vaccinatiedwang. Mijn spellingscontrole kent dat woord niet, maar die kijkt dan ook nooit op de late avond naar de praattafels van de tv. En daar hebben ze het over niets anders.

Nu geloof ik niet dat er iemand voor een vaccinatieverplichting is. Gelukkig niet. Hier komt het recht om zelf over je lichaam te beschikken in het geding, en daar wil niemand in treden. Van expliciete dwang is dus sowieso geen sprake. Maar kun je bij de Coronapas niet spreken van een impliciete dwang? Er zijn twee antwoorden mogelijk.

Het eerste is: nee, want ook voor niet-gevaccineerden blijft het mogelijk aan het openbare leven deel te nemen. Welkom in kroeg en bioscoop! Testen is dan wel noodzakelijk, want die vermaledijde Corona móet de kop worden ingedrukt. Ook ongevaccineerden kunnen meehelpen door te testen. Dat lijkt me geen onredelijke vraag.

Het tweede antwoord is: ja, iets van drang gaat er natuurlijk wel vanuit. Vaccineren maakt immers het leven een stuk gemakkelijker. De Coronapas is op zijn minst een stevige aanmoediging om je te laten prikken. En eigenlijk ben ik daar ook helemaal niet tegen. Als de Coronapas mensen over de drempel helpt, waarom niet?

Inmiddels blijkt dat het ook zo werkt, want het aantal prikafspraken stijgt. Ook in Frankrijk ging het zo. Lag dat land aanvankelijk een straatlengte op Nederland achter, na invoering van de Coronapas in juli hebben ze ons ingehaald. Ruim 85% van alle Fransen is nu geprikt. Bienvenue au restaurant!

De kerk ondertussen kiest haar eigen spoor. In de kerk maken we geen onderscheid tussen mensen, ook niet tussen gevaccineerd of niet. Voor een kerkdienst vragen we dus geen toegangsbewijs. Natuurlijk hangt ook daar een prijskaartje aan. Geen verplichte anderhalve meter meer, maar wel 'gepaste afstand'. Maar daar zijn we al een hele tijd aan gewend. Daarom zeggen we tegen iedereen: wie je ook bent, welkom in de kerk!

Classispredikant van Noord-Holland, ds. Peter Verhoeff

Groen geloven met liefde en zorg voor al wat leeft



Dat was het thema van de Gemeentezondag in Limmen. Men kon deelnemen aan een leerzame wandeling door 'de Kroft', de diaconale volkstuinen, een vogel- of vlinderhuisje maken of deelnemen aan de 'grote klimaat quiz'. Bij die quiz kwamen we veel wetenwaardigheden te weten. Een paar daarvan willen we u niet onthouden.

We startten met het hoofdstukje *'Bijbel en kerk'* en leerden dat Adam en Eva de eerste vegetariërs waren. In Genesis (1: 26) staat namelijk: *Ook zei God "Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn"*.



In het deel *'Huis en haard'* bleek dat 35% van de uitstoot van een gemiddeld huishouden te maken heeft met spullen kopen, 20% is energieverbruik in huis, 20% komt door voedsel en 20% door auto, OV en vliegen. M.a.w. de grootste winst is te behalen door minder spullen te kopen! 1. Langer doen met de spullen die je hebt, 2. Loop eens langs bij een kringloopwinkel en 3. Laat je niet verleiden tot impulsaankopen - waren de tips die we daarbij kregen.

De *'Frisse lucht'* vraag 'Welk bedrijf in Nederland stoot de meeste CO2 uit?' had bijna iedereen goed: Tata Steel in IJmuiden stoot zo'n 6,5 miljoen ton CO2 uit.

Bij het *'In actie'* deel kwamen Greta Thunberg, de jonge klimaatsactiviste die met haar schoolstaking veel jonge mensen op de been kreeg en nog steeds inspireert, en de klimaat-pelgrimstocht naar Glasgow (zie p.10) ter sprake.

Bij het *'Boodschappen doen'* merkten we hoe moeilijk het is een afweging te maken tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. En dat er ook nog eens een grote kloof is tussen wat we vinden/willen en wat we doen!



En zo besloten we via *'Op de goede weg'* met de vele windmolens, laadpalen en tekens van hoop, zoals de Parnassia - op diverse vochtige plekken in de duinen weer te vinden - met de beste tips van de dag:

*Wees tevreden met wat je hebt!
Goed leven is eenvoudig leven!*

Ditje van Genderen

Collectes bij de kerkdiensten

10 okt. Heiloo: *Je ouders altijd dichtbij* **Ronald McDonaldhuis Alkmaar**

Als je ziek bent, wil je je ouders zo dicht mogelijk bij je hebben. En natuurlijk wil je als ouder je zieke kind geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonaldhuizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes zijn welkom. Noodgedwongen verblijven jaarlijks 6.889 gezinnen in één van de huizen. Gedurende de vaak hectische ziekenhuisopname van hun kind vinden zij er rust en een thuis.

10 oktober Limmen: **De Bondgenoot**

De Bondgenoot is een leefgemeenschap in Barneveld waar een aantal gezinnen woont die mede de zorg op zich genomen hebben voor een aantal alleenstaanden. Deze hebben allen een zelfstandige wooneenheid maar hebben voor kortere of langere tijd hulp nodig. Ze worden begeleid naar het hervatten en oppakken van het dagelijks leven en hun plaats in de maatschappij.

17 oktober Limmen: **Kerk in Actie werelddiaconaat (Kameroen)**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven

17 oktober Heiloo: **Voedselbank**

Het doel van de Voedselbank Alkmaar is de ondersteuning van burgers die om zwaarwegende, veelal financiële redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien door het verstrekken van voedselpakketten.

Hiertoe worden levensmiddelen ingezameld bij handel en industrie. Zo gaat men ook verspilling en vernietiging van voedsel tegen en springt men in het gat tussen deze overschotten en de armoede in de regio.

31 oktober: **Amnesty International**

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we al meer dan vijftig jaar.



7 november: **Solidaridad**

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren. Bijvoorbeeld: Eerlijke kleding in Ethiopië, solidariteit met boeren, arbeiders en mijnwerkers in nood, beter zaaien en oogsten in Nigeria, duurzaam leren produceren in India.



Collectanten gezocht

voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Van **22 tot 27 november** organiseert **Kerk in Actie** een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten in Heiloo. Doet u mee?

Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectiedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. "Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien", zeiden de gevers. Het doel van de collecte is voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.

Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij Roelie van Diest 06124989041 of Nita Buitink 5334186.



Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. Hun projecten richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.

Kijk ook op kerkinactie.nl.

Het kost u weinig tijd en samen levert het veel op! Daar worden we blij van! Roelie en Nita

Mensen en boeken

Slachtoffers van het antisemitisme

Wie kent niet het hierbij afgedrukte portret van een jong meisje, gemaakt door de Franse schilder Auguste Renoir?



Het is een portret van de 8-jarige Irène Cahen d'Anvers, dochter uit een rijk Joods bankiersgezin in Parijs, geschilderd in 1880.

In de Tweede Wereldoorlog kiest de nazi Goering het uit voor zijn privéverzameling, en zijn vrouw is dol op dit schilderij. Later vernietigt de Gestapo in Parijs veel joodse familieportretten,

maar dit portret blijft gespaard.

De lotgevallen van dit schilderij zijn een onderdeel van het verhaal dat *Edmund de Waal* vertelt in zijn *Brieven aan Camondo*.

De Waal, een Britse ceramist, met een Nederlandse grootvader, heeft eerder het verhaal van zijn eigen joodse familie Ephrussi en hun lotgevallen verteld in het prachtige *De haas met de amberkleurige ogen*. Nu vertelt hij het verhaal van een bevriende familie, de familie Camondo, die lang geleden van Constantinopel naar Parijs trok, daar in zaken ging en welvarend werd. De hoofdpersoon, graaf Moise de Camondo, trouwt met Irène als zij 19 is. Ze krijgen een zoon Nissim en een dochter Béatrice. De zoon wil zijn land (Frankrijk!) dienen, en komt als vliegenier om in de Eerste Wereldoorlog. In 1935 schenkt zijn vader zijn prachtige huis vol kunstschaten aan de Franse staat, en dit 'hôtel' wordt het Musée Nissim de Camondo. Uit dit alles blijkt hoe deze familie zich deel voelt van de Franse natie. Maar deze totale integratie helpt hen niet wanneer de Duitsers Frankrijk binnenvallen. Moise Camondo overlijdt in 1936, maar zijn dochter Beatrice en haar kinderen vinden hun dood in de holocaust. Alleen Irène, al lang gescheiden van Moise, en katholiek geworden, overleeft de Tweede Wereldoorlog.

De gevolgen van de holocaust komen ook aan de orde in twee recent verschenen boeken van de Britse jurist *Philippe Sands* (*Oost-Weststraat* en *De Rattenlijn*). In zijn boeken staat het tribunaal van Neurenberg in 1948, waarin de grootste nazimisdadigers terecht stonden, centraal. Zijn eigen familie, afkomstig uit Oost-Europa, deels vermoord, en deels gevlucht, blijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben in de vervolging van de nazimisdadigers en de introductie van het begrip genocide. Zijn boeken lezen als detectives, waarbij de auteur op zoek gaat naar wat er gebeurd is met zijn familie.

En zo, verteld door nabestaanden van de slachtoffers van antisemitisme, komen de verhalen over alle gevolgen ervan op een heel indringende manier bij je binnen.

Geert Booij

Steunpunt Verlies en Rouw

Oktober is voor het Steunpunt Verlies en Rouw de maand van herinneren en gedenken.

Op **19 oktober** zijn we weer geopend voor lotgenoten. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het thema is dan *'in liefdevolle herinnering'*. Mooie herinneringen die u hebt mee-gemaakt met uw overleden dierbaren zijn belangrijk in het verweven van het verlies in het leven. We praten en schrijven dan over herinneringen aan hem/haar die u mist. We doen dit onder andere met behulp van creatief schrijven. Het is een manier van schrijven die u dicht bij herinneringen brengt. U wordt hierin uiteraard begeleid. U bent van harte welkom in de Steiger, Luttk Oudorp 93, 1811MV Alkmaar. Kosten: €5 per middag.

Op zaterdag **30 oktober** organiseert het Steunpunt een voor iedereen die een dierbare mist. Deze gedenkmiddag vindt plaats in kerkelijk centrum 'de Blijde Mare', Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar (naast het winkelcentrum Alkmaar-Noord). Aanvang 16.00 uur. Tijdens deze middag kunt u een lichtje branden voor iemand die u mist, de naam (namen) laten voorlezen en een (ingelijste) foto op de gedenktafel plaatsen. Muzikale medewerking is er van Liesbeth Brinkman (zang), Colet Nierop (harp) en Gregor Overtoom (viool). Na afloop is er een hapje en een drankje. Uiteraard kunt u familie/vrienden meenemen. Deze middag is vrij toegankelijk maar we vragen aan het eind van de middag graag een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken. In verband met mogelijke coronaregels vragen we u om u voor deze middag aan te melden op steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl of via de link op

www.dezwaan-alkmaar.nl

Info: Marja Ligterink: 06 30 08 86 10



Ouderen in het zonnetje

Het Vakantiebureau organiseert in samenwerking met RCN Vakantieparken een midweek voor ouderen.

De midweek vindt plaats van **maandag 6 tot vrijdag 10 december** op drie vakantieparken in Nederland: de Jagers-tee in Epe, de Flaasbloem in Chaam en de Potten in Of-fingawier.

De week is specifiek bedoeld voor ouderen met een klein sociaal netwerk die al jaren niet op vakantie zijn geweest en het verdienen om er eens lekker uit te zijn. Het belooft een heel gezellige midweek te worden met een gevarieerd programma.

Omdat de bungalows niet zijn aangepast is de vakantie-week geschikt voor senioren die nog redelijk goed ter been zijn.

Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen?

Meer informatie, het aanmeldingsformulier en de voorwaarden vindt u op: hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek Namens de diaconie Limmen, Elleke Metz, tel. 072-8886842

Gewoon gaan!

Op dit moment verschijnen talloze artikelen over de urgentie om iets te doen tegen de klimaatveranderingen die zichtbaar en voelbaar zijn. We herinneren ons de overstromingen in Limburg. We weten van de bosbranden die overal gaande zijn. Mensen moeten op de vlucht voor óf teveel water óf te weinig. We lezen over bio-diversiteit en de zichtbare tekenen van afname hiervan en de gevolgen voor mens en dier en heel de schepping.

Geen doem maar daad

Er zijn talloze initiatieven die ons in beweging proberen te krijgen om ons eigen aandeel onder ogen te zien. Maar ook om overheden en bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. En er zijn ook initiatieven om kerkelijke gemeenschappen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Groene Kerken is in 2011 opgericht door Kerk in Actie en Tearfund. Ze ondersteunen kerken in verduurzaming van gebouwen en proberen christenen te inspireren tot een duurzamere levensstijl. Het gaat in tegen de gedachte dat het al te laat is of toch niks helpt. Dat een omslag in denken en doen niet eenvoudig is, dat is wel duidelijk.



Een stevig geluid

Toen begin dit jaar de beleidsnota voor de Dienstenorganisatie van onze Protestantse Kerk verscheen, kwam er een stevige reactie van een aantal gerenommeerde theologen. Hun basiskritiek was dat de aandacht voor klimaatverandering te ver weg was gehouden van onze levenswijze als christen.

'Het (beleidsstuk) vraagt ons om af en toe onze portemonnee te trekken. En dat willen we best. We zijn de beroerdsten niet. Maar dat is niet waar het evangelie op mikt. Daarin gaat het er niet alleen om dat er in het leven van de ander iets verandert, maar dat er in mijn leven, in ons leven, een radicale omzetting plaatsvindt (...).Het gaat erom los te komen van het consumentisme dat ons aangepraat wordt, van het 'bedrog van de rijkdom' waar de bijbel het over heeft.'

De volledige brief en de ondertekenaars is te vinden: [www.groenekerken.nl/open-brief-aan-de-pkn/nieuws/ Stevige taal maar het zet wel aan tot nadenken en hopenlijk ook tot doen.](http://www.groenekerken.nl/open-brief-aan-de-pkn/nieuws/Stevige_taal_maar_het_zet_wel_aan_tot_nadenken_en_hopenlijk_ook_tot_doen)

Niet alleen

We hoeven als kerken niet het wiel uit te vinden. Er zijn tal van organisaties en bewegingen waar we bij aan kunnen sluiten. En dat gebeurt gelukkig ook. Er wordt ook gevraagd van en gerekend op de kerk om haar 'groene stem' te laten horen en verantwoordelijkheid te nemen. En de kerk? Dat zijn wij.



Aan de wandel

Als dit kerkblad verschijnt is er in Nederland een klimaat pelgrimage gaande. Het is een oecumenische tocht onder de naam: *Gewoon gaan!* Het is een pelgrimage die de aandacht wil vestigen op klimaatverandering, onze rol daarin en de gevolgen voor de allerarmsten van deze wereld. Het moet onze ogen ook richten op de VN - klimaat top die op 31 oktober in Glasgow begint. Op de website www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimage kunt u het laatste nieuws lezen, een petitie ondertekenen en kijken of er nog een plekje is op de landelijke etappe van **zondag 10 oktober**. Het is een afstand van 25 kilometer van Amsterdam naar Hoofddorp. Ik heb een ticket over. Wie gaat er mee?

Ds. Hanneke Ruitenbeek
hruitenbeek@ziggo.nl of 072-8885550





Rond de Waterput

In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

- 7 okt.: Muziekgroep Achterom (TCK)
- 10 okt.: Cantate (Witte Kerk)
- 11 okt.: Wat vieren we zondag? (TCK)
- 13 okt.: Bijbels ABC (Limmen)
- 14 okt.: Stilte en meditatie (TCK)
- 17 okt.: "Buiten dienst" (Willibrorduskerk)
- 27 okt.: Bijbels ABC (Limmen)
- 28 okt.: Stilte en meditatie (TCK)
- 11 nov.: Het verhalende karakter van de bijbel (TCK)

Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput (te verkrijgen in één van de kerken) of de website: www.ronddewaterput.nl

Wat vieren we zondag?

Al heel wat jaren komt ds. Ruitenbeek met een groepje vaste of incidentele bezoekers op maandag samen in Heiloo om de bijbelteksten te bespreken die de zondag daarna terugkomen in de kerkdienst. Het is leuk en leerzaam om samen bijbelteksten te lezen en elkaars lees-ervaringen te delen. Dit jaar dus ook in Limmen. In Heiloo (TCK): op maandag 11 okt. en 6 dec. (13.30-15.00 uur) In Limmen (Ons Huis) op maandag 15 november (14.00-15.15 uur) Iedereen is welkom, het zijn geen vaste groepen. Wel graag opgeven: 072-888 5550 of hruitenbeek@ziggo.nl



Bijbels ABC: Deutero-Jesaja

Vanaf 13 oktober (14.30 - 16.30) start ds. Dick Nicolai in Limmen de bijbelkring over het bijbelboek Jesaja. De profetie van Jesaja bestaat uit drie delen uit verschillende perioden in de geschiedenis van Israël. Het eerste deel (hst. 1-39) stamt uit de tijd voor de ballingschap. Het tweede deel (hst. 40- 55) hoort thuis in de ballingschap.

En het laatste deel (hst. 56-66) is ontstaan net voor of tijdens de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem. Wij richten ons deze winter op het middengedeelte, ook wel de tweede Jesaja of Deutero-Jesaja genoemd. De bijeenkomsten worden gehouden in 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen Graag opgave vooraf: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166



Stilte- en meditatie

Op deze avonden proberen we samen stil te zijn en te mediteren over een (bijbel)tekst. We proberen vanuit de stilte de woorden in te ademen en te laten doordringen. De stilte delen is een bijzondere ervaring. Na afloop is er, voor wie wil, nog even tijd om na te praten. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft echt geen ervaring te hebben met stilteoefeningen. Wees ook niet te bang te denken dat je er te onrustig voor bent of te snel afgeleid. Dat zijn de meesten van ons. Daarom oefenen we juist de stilte. Dit najaar zijn er twee avonden: 14 en 28 oktober (van 20 tot 21 uur) in de kapel van de Ter Coulsterkerk. Begeleiding door ds. Hanneke Ruitenbeek: 072-888 5550 of hruitenbeek@ziggo.nl



As it is in Heaven

Muziektheater 'De Witte Duif' heeft als doel 'het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief'. Door die activiteiten wil 'de Witte Duif' bruggen slaan tussen jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk en niet-christelijk. We hopen zó ruimte te scheppen waarbinnen persoonlijke talenten de kans krijgen zich te uiten en te ontwikkelen. U kent ons wellicht al van *de Mattheuspassie*,

de *Messiah.nl* of van de musical *Maria*. De Witte Duif wil nu het verhaal van de film 'As it is in heaven' uitvoeren als muziektheater - een combinatie van spel, muziek en filmfragmenten.

We hopen dat u met ons mee wilt doen. Vanaf 15 september gaan we op de woensdagavond oefenen met het zingen van de liederen in de Dorpskerk te Castricum. Tijd 20.00 uur. Bij het projectkoor, dat voor deze gelegenheid wordt gevormd, is iedereen welkom, ook al bent u geen geofend zanger! Enthousiasme is het belangrijkste! Daarnaast gaan we na de herfstvakantie oefenen met het spel en de filmfragmenten. Dit alles moet zo steeds meer vorm krijgen, zodat de uitvoering van dit muziektheater op 20-21-22 mei 2022 in de Dorpskerk van Castricum een flitsend geheel wordt.

Heeft u er ook zo'n zin in gekregen? Kom dan gewoon meedoen! Om u op te geven en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Isabella Branderhorst, tel. 0251-655983, email: icbranderhorst@planet.nl

Namens de Witte Duif, Angelie Graumans



Braamboslezing 2021

In vuur en vlam: Sterke vrouwen in de Arabische wereld

Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische wereld is vaak treurig. We kennen allemaal de ellendige verhalen. De regio kent ook veel sterke vrouwen, die fantastische dingen neerzetten. Juist deze vrouwen brengt *Arabiste Dafne van Baarle* graag over het voetlicht. Van de vrijgevochten Libanese dichteres Joumana Haddad tot de dames van de talkshow Kalam Nawam, van de Saudische activistes die hebben gestreden voor het recht om te mogen autorijden tot de Bahreinse mensenrechtenactiviste Esra'a El Shafei. Laat u verrassen door de positie en invloed van deze vrouwen en hoe zij invloed uitoefenen op cultuur, religie en de toekomst. Zondag **7 november** 15.00 uur in de Dorpskerk in Castricum Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

A photograph of a forest path. The path is made of dirt and is flanked by tall, slender trees with dense green foliage. Sunlight filters through the leaves, creating dappled light on the path. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Zo statig staan de bomen in het bos verspreid
al jaren
stil verzonken in licht- en schaduwspel
waar storm of een tekort aan kracht
een enkeling deed vallen.
Zie hoe hij wordt gevangen in de armen
van een metgezel, die met zijn brede takken
houvast biedt.
Zie hoe wat neervalt in het stof de kevers
en de zwammen voedt,
hun leven lang.

Een glimlach van herkenning: bosbes ruik ik,
heide, hars van dennen en ook regen soms.
In golven overspoelt het elke wandelaar
die in zichzelf gekeerd, de paden gaat
verwonderd om de samenhang waarin hij deelt.

En als het jaar vordert: al die bloemen,
zich zachtjes wiegend op hun steel,
kleurrijke harmonie, wat is er veel te zien
een leven lang.

Onzichtbaar zijn de draden
dat het leven van alles
wat er groeit en bloeit verbindt
een zielsverwantschap
evenwicht creëren wil
elk leven lang.

Jeanette van Osselen