

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Lammern



Protestantse  
Kerk

november 2021, nr. 8  
spiritualiteit, cultuur en samenleving

## Koffieochtend Limmen

Woensdag 18 november, de 3e woensdag van de maand is er weer gelegenheid om koffie te drinken op het terras van 'Ons Huis' of binnen, uiteraard op gepaste afstand: Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 - 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Bel gerust voor overleg en/of voor vervoer met

Margreet Denekamp, 072-50502871 of Lies Koenderman, 072-5052073



## Kom erbij!

In Limmen wordt weer een **Samen Eten-maaltijd** georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag **24 november** a.s. in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 10 november i. v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Elleke Metz, diaconie Limmen

## Uit de kerkenraad

LIMMEN - *De herfst heeft zich in al haar pracht en soms kracht weer aangediend. Dit betekent dat er voor het koffiedrinken na de dienst een andere oplossing is gevonden, waarbij het binnen kan plaatsvinden en er toch afstand kan worden gehouden. Voorzichtigheid blijft geboden en daarmee de zorg voor elkaar!*

### Begroting diaconie

De begroting van de diaconie is behandeld en goedgekeurd in de Ker-

kenraad. U kunt de begroting inzien op de website ([www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)).

### Kerkenraadsvergadering met Heiloo

Op 11 oktober hebben wij gezamenlijk vergaderd met de Kerkenraad van Heiloo. Hierbij kwam aan de orde wat wij al gezamenlijk doen en op welke punten er behoefte is aan uitbreiding van de samenwerking. Besloten is om elk jaar zo bijeen te komen om de samenwerking te bespreken.

### Samenstelling kerkenraad 2022

Zowel kerkrentmeester Jan Korving als ouderling Lies Koenderman hebben aangegeven hun taak te gaan beëindigen. Cees van den Berg zal de taken van Jan Korving als kerkrentmeester geleidelijk over gaan nemen. Voor het ambt van ouderling ontstaat nu een vacature. Mocht u interesse hebben of meer willen weten over de inhoud van de taken dan kunt u zich wenden tot Lies Koenderman (tel: 072 5052073 of per mail: [a.koendra@quicknet.nl](mailto:a.koendra@quicknet.nl))

### Eeuwigezondag

Op Eeuwigezondag (**21 november**) zullen de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht worden. Er zal ook gelegenheid zijn om overledenen uit het persoonlijk leven te gedenken. De dienst zal geleid worden door ds. Hanneke Ruitenbeek. Organist Sybren Boukes zal samen met dwarsfluitist Horst Hausen de muzikale omlijsting verzorgen.

### Bezoek classispredikant

De classispredikant ds. Peter Verhoeff komt op bezoek bij de Kerkenraad. Met elkaar wordt dan besproken wat er goed gaat, waar het beter kan en of de classis nog ondersteuning kan bieden. Het is de bedoeling dat er van het gesprek een stimulans voor de kerkenraad en de gemeente uitgaat. *Namens de Kerkenraad, Lies Koenderman*



## Bijbelshop in Heiloo

Zondag 28 november -1e advent  
Kraampje Bijbelshop Alkmaar  
in de omloop van de kerkzaal  
(kinder-)bijbels - boeken  
agenda's en (advent)kalenders  
cadeauartikelen  
en nog veel meer

=====

Een idee voor sint/kerst cadeau's?  
Graag contant afrekenen.

## Geef vandaag voor de kerk van morgen

De jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt binnenkort weer gehouden. Veel leden zetten zich vrijwillig in om in Heiloo en Limmen de enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Zowel in Heiloo als in Limmen wordt een tekort begroot voor 2022. Alleen met uw steun kan dit tij gekeerd worden.

Het afgelopen jaar hebben de leden in Heiloo een brief gekregen met de vraag of zij vanaf 2022 mee willen werken om de actie Kerkbalans digitaal te laten verlopen. Hierop is redelijk gereageerd, ongeveer 50%. Dit is te laag om de actie dit jaar al digitaal te gaan voeren. Het uitzoeken wie wel digitaal wil meedoen en wie de enveloppe nog bezorgd wil hebben wordt een te grote belasting voor de organisatie.

Het grote bijkomende voordeel van bezorgen en ophalen is dat er voor iedereen een extra moment van contact met de kerk is en dat via de antwoordenvolpoe ook opmerkingen/vragen gesteld kunnen worden.

*College van Kerkrentmeesters van Heiloo en van Limmen*

## Adventsmiddag Heiloo

Op dinsdag **14 december** aanstaande organiseert het Pastoraal Overleg Heiloo een adventsmiddag in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk, van 14.00 tot 16.00 uur.

Het wordt een feestelijke middag, waarin we samen zingen, het Kerstverhaal lezen, muzikaal begeleid en omlijst door Gerard en Suzanne Leegwater.

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

*Pastor André Martens*

# Kerkblad

## Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

### Voorwoord

Nu het buiten inmiddels volop herfst is en de dagen korter worden, kijken we in dit kerkblad al vooruit naar de komende Adventstijd.

Maar eerst herdenken we op Eeuwigheidszondag onze gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Op pagina 5 beschrijft ds. Hanneke Ruitenbeek in het hoofdartikel hoe bijzonder het is dat er dit jaar zowel vóór als na de Eeuwigheidszondag een doopdienst wordt gehouden. Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Op pagina 6 beschrijft ds. Edward Kooiman Eeuwigheidszondag als 'het schamier, tussen verwachten en herinneren'. Daarom is het extra mooi dat de gedachteniskaarsen op het voorblad rondom het doopvont staan opgesteld. Het water in het doopvont verbeeldt immers ook de gevaarlijke zee, waartegen we onze dopeling willen beschermen!

De zee komt ook op pagina 7 aan bod, wanneer er stil gestaan wordt bij de Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke marine. Zelfs de nieuwe pastor voor Limmen heeft daar iets mee te maken! Verder vindt u in dit nummer weer de gebruikelijke informatie over alle komende activiteiten, die - met inachtneming van de coronamaatregelen - gelukkig nog steeds door kunnen gaan.

De redactie wenst u veel leesplezier!



4	Kerkdiensten - algemene informatie
5	Huilen mag...
6	Eeuwigheidszondag
7	100 jaar Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	ZWO-projecten
10	Mensen & Boeken
11	Rondom de Waterput

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen 21ste jaargang nr. 8, 10 november 2021

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 072-5053449  
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

#### Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

*Limmen:* NL24RABO 0336 4007 64  
*Heiloo:* NL63INGB 0000 1833 80  
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2021

#### Bezorging:

*Limmen:* C. van den Berg 072 - 5044133  
*Heiloo:* C. Blijleven 072 - 5334893  
c.blijleven@live.nl  
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

#### Volgend nummer: 15 december 2021

Kopij aanleveren bij:  
**kerkblad@pknheiloo.nl**  
uiterlijk dinsdag 30 november  
logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**  
**www.pknlimmen.nl**



## Kerkdiensten

**14 november, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:*

ds. J. Bruin, Zutphen  
collecte: de Engelenbak  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. S. ten Heuw, Leiden  
collecte: Dorcas



**21 november, 10.00 uur**

**Eeuwigheidszondag**

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Omzien naar elkaar  
*Prot. Kerk Limmen:* ds. H. Ruitenbeek  
collecte: SKIN  
collecte-2: Omzien naar elkaar

**26 november, 18.00 uur**

*Protestantse Kerk Limmen:* Agapè  
ds. E. Kooiman en pastor J. Olling  
collecte: Voedselbank nl

**28 november, 10.00 uur; 1e advent**

*Ter Coulsterkerk:* ds. P. Nijssen  
collecte: KiA Moldavië  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. L. Rasser, Amsterdam  
collecte: KiA Moldavië

**28 november, 16.00 uur**

*Witte Kerk:* Cantatedienst BWV 140  
liturg: ds. J. Bruin

**5 december, 10.00 uur, 2e advent**

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
Heilig Avondmaal  
collecte: Kerstrat. minima Heiloo  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. D. Nicilai, Limmen  
collecte: Stichting Noodfonds

**12 december, 10.00 uur; 3e advent**

*Ter Coulsterkerk:* doopdienst  
ds. H. Ruitenbeek  
collecte: de Herberg Oosterbeek  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer  
collecte: de Herberg Oosterbeek

**19 december 10.00 uur; 4e advent**

*Ter Coulsterkerk:* ds. E.J. Kooiman  
collecte: Lilianefonds  
*Protestantse Kerk Limmen:*  
ds. R.J. Blaauw, Heiloo  
collecte: Lilianefonds  
collecte2: Jong Protestant



## Bij de diensten

Op zondag **12 december**, de 3e van Advent, hopen we in de Ter Coulsterkerk een doop- en zegendienst te vieren. Joep en Marisca van der Spek vragen de doop voor hun zoon **Floris Cornelis Jan**, Annemiek en Jochem van Ommen voor hun zoon **Simon Louis**.

Joyce en Egbert van der Es vragen de zegen voor hun zoon **Michael Joas Markus**. Joyce en Egbert kiezen voor een zegening omdat zij Micha zelf de keus laten om zijn doop te koppelen aan zijn belijdenis.

Onze Protestantse Kerk kent een dubbele dooppraktijk: zowel de kinderdoop als de volwassendoop. Ouders die kiezen voor volwassendoop kunnen hun kinderen in een dienst laten zegenen. Er is een handoplegging in plaats van doop met water. Op de doopkaars moet Micha ook nog even wachten. Zegenen betekent dat er goede woorden (benedictus) over het kind worden uitgesproken. Op deze wijze ervaren de ouders dat zij het leven van hun kind zien als verbonden met God en zijn gemeente. Wij hopen met de ouders en kinderen op een gezegende viering.  
*Ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

**Ter Coulsterkerk:**

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo  
072-5334552

**Witte Kerk:**

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

**Pastores:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl  
A. Martens, 06-224 940 89  
a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

**Kerkenraad:**

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500  
Scriba: scriba@pknheiloo.nl  
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo  
NL85INGB 0000 2762 01

**Diaconie:**

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com  
Bank: NL85RABO 0336 4700 88  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

**Ledenadministratie:**

mw. I. Bras, 072-5320344  
ledenadministratie@pknheiloo.nl



## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen  
Koster: D. Denekamp, 072-5052871  
dik.denekamp@hetnet.nl

**Predikanten:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550  
ejkooiman@ziggo.nl  
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550  
hruitenbeek@ziggo.nl

**Kerkenraad:**

Scriba: mw. D. v. Genderen  
072-5053449; pglimmen@gmail.com  
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen  
NL24RABO 0336 4007 64

**Diaconie:**

mw. M. Denekamp 072-5052871  
Bank: NL66RABO 0373 7382 18  
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen  
**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826  
ledenadministratie@pknlimmen.nl

**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871  
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

## Huilen mag...

In korte tijd viere we in Heiloo twee doopdiensten en precies daartussen valt de Eeuwigheidszondag, waarin we de namen noemen van wie gestorven zijn. Doop en dood zijn woorden die niet alleen op elkaar lijken, maar ook van alles met elkaar te maken hebben.

### Dopelingen

Ik herinner me de doop van een tweeling in mijn eerste gemeente. Baby'tjes waren het nog en heel lief, zo op de armen van hun ouders. Ze werden voorgesteld aan de gemeente, hun moeder las een mooi gedicht, en toen was het uit met het geduld van de tweeling. Alle woorden die volgden werden onverstaanbaar door hun gehuil. De ouders werden er heel zenuwachtig van en ik was er zelf ook niet vrij van. Maar wanneer ouders vooraf stress hebben dat hun kind gaat huilen bij de doop zeg ik nu: Geeft niks, gedoopt worden is ook echt geen pretje. Je kind is toch echt even een drenkeling in nood.

### Drenkelingen

In de loop van de tijd zijn kerkelijke doopdiensten steeds vrolijker en speelser geworden.

Het wordt door ouders en gemeente ervaren als een feest. Je wordt er blij van wanneer ouders ervoor kiezen hun kinderen iets mee te willen geven waar wij als gemeente warm voor lopen: de liefde van God, dank voor het leven, interesse in de bijbelse verhalen en verbondenheid met elkaar. Toch heeft de doop van oorsprong een ernstige, een dood-ernstige ondertoon, mag je wel zeggen. En dat zie je terug in het doopwater, dat eigenlijk de verbeelding is van de zee. In het bijbelse taalgebruik staat water en zee voor gevaar en chaos. Voor ons als Nederlanders en waterlanders is dat best goed mee te voelen. Wij kennen het gevaar van het water. Het gaat in de bijbel vaak heftig aan toe als mensen in aanraking komen met het water van de zee: denk aan Noach in de ark, Mozes in zijn biezen mandje, Jona in de vis, Jezus en zijn leerlingen op de vissersboot in de storm en later de apostel Paulus, die een keer een schipbreuk lijdt. Het zijn allemaal drenkelingen. Net als alle dopelingen. Dus ja, huilen mag.

### Doop en dood

Een huilende baby weet natuurlijk niets van gevaar en drenkeling zijn. Maar de ouders wél. En de gemeente ook. We kennen onze eigen en elkaars verhalen van levensmomenten dat het water je tot de lippen staat of dat je het gevoel hebt dat je nog maar net blijft drijven. We weten ons kwetsbaar in onze liefde voor onze naasten en vrienden en vrezen de dag dat hen iets overkomt of dat we voorgoed afscheid moeten nemen. Of al hebben moeten nemen. We weten van levensdagen dat we maar wat aanmodderen, de levenslust en levenskunst missen, alleen zijn en niet het leven leven zoals we verlangen. In de doop spelen we de moeilijke momenten van het leven eigenlijk na, alsof we kopje onder gaan, verdrinken. Er hoort het verhaal bij van Jezus die door zijn liefde voor God en de mensen, helemaal kopje onder ging en gestorven is. Maar er horen ook de verhalen bij van een nieuw leven.



### Doop en leven

Het is de reden dat in de allereerste christelijke gemeenten werd gedoopt met Pasen, het feest van de ontdekking dat het graf van Jezus leeg is en dat Hij leeft in en onder de mensen.

Er werden (en worden) in de Paasnacht waterverhalen gelezen. Ze gaan over angst en dood maar ook over gered worden, vaste grond voelen of veilig de overkant bereiken.

In de bijbel wordt over de doop gesproken als over een nieuw leven, in verbondenheid met God. De apostel Paulus heeft het over met Christus 'sterven en opstaan'. Het is eigenlijk te groot om in een paar woorden te benoemen maar het heeft er mee te maken dat je leven niet zinloos, doelloos en eenzaam is. De kleine kinderen zijn zich daar niet van bewust. Zij moeten het horen en leren van hun ouders. Ook de kinderen van ouders die hen de keus geven hun doop bewust en als volwassene mee te laten maken. Hun kleine kinderen kunnen in een kerkdienst de zegen ontvangen.

### Kaarsen in het doopvont

Met de doop verbeelden we dat verbondenheid met God niet stopt wanneer ons leven op aarde stopt. Wie gestorven is volgt een voor ons onbekende en ook nieuwe weg. De afgelopen jaren is het in Heiloo een mooi gebruik geworden dat op Eeuwigheidszondag de gedachteniskaarsen in het doopvont staan. Zo worden doop, leven en dood verbonden.

### Waterlanders

Zowel in doop- en zegendiensten als in gedachtenis- en rouwdiensten stromen waterlanders.

Hou het niet tegen. Niets om je voor te schamen.

*Ds. Hanneke Ruitenbeek*

## Eeuwigheidszondag

Op zondag **21 november** is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De week erop begint met de eerste zondag van advent een nieuw kerkelijk jaar en kijken we weer vooruit naar het Kerstfeest. Eeuwigheidszondag is als het ware een scharnier tussen verwachten en herinneren. Op deze zondag kijken we namelijk terug en noemen wij de namen van alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar uit ons midden zijn overleden. Voor elke naam wordt een kaars aangestoken, die - in Heiloo - in het doopvont staat. Over de symboliek hiervan leest u in het hoofdartikel van dit kerkblad.

In deze dienst is er ook - voor een ieder die dat wil - gelegenheid een klein kaarsje aan te steken, voor wie afgelopen jaar elders, of al langer geleden zijn overleden, maar die nog altijd in onze herinnering zijn.

Als extra muzikale ondersteuning werken aan de dienst in Heiloo twee beroepsmusici mee, Carien de Bakker op viool en Marije Franken op dwarsfluit.

Alle nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst, die natuurlijk ook via internet te volgen is middels de gebruikelijk weg. ([www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) zoeken op 'Heiloo' en 'Ter Coulsterkerk')

Ds. Edward Kooiman



Hartelijk bedankt voor de bloemen en de vele felicitaties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Marijke en Christian de Groot

Wat een verrassing de bloemen te mogen ontvangen met de mooie kaart van de Protestantse Gemeente van de Ter Coulsterkerk.

Hartelijk bedankt,  
Joop Meinen



### Klimaatpelgrimstocht

dag #11, 10 oktober:

**Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp**  
uit het verslag (en foto's) van Dick Vos

*Zo'n 150 klimaatlopers namen deel aan de grote klimaatmars op zondag 10 oktober van Gaasperdam naar Hoofddorp. Aan het eind van de dag blijkt de klimaatpetitie van de Nederlandse kerken door ruim 100.000 mensen ondertekend te zijn.*

"We lopen via Schiphol-Oost, Schiphol-Rijk en Rozenburg. Vlak voor de A4 gepasseerd wordt, aan het begin van Kaagbaan, staan vertegenwoordigers van Milieudefensie en de Interreligieuze Kerk & Geloofgroep klaar. Terwijl hen af en toe de mond wordt gesnoerd door de herrie van voorbijrazend verkeer of landende vliegtuigen benadrukken vertegenwoordigers van protestantisme, islam, hindoeïsme, jodendom, boeddhisme en rooms-katholicisme het belang van klimaatgerechtigheid vanuit hun eigen achtergrond. Pakkend is de joodse bijdrage:

*Drie mensen zitten in een bootje. Eén van hen boort er een gat in. Wanneer de anderen protesteren, is het antwoord: ik boor het gat toch niet aan jullie kant?*

Het gaat over de overmatige consumptie van een deel van de wereld, die de rest meesleept naar de ondergang. Het is hetzelfde thema als Maaïke Wigboldus van GroeneKerken later aansnijdt. Bangladesh verzuipt door de broeikasgassen die elders overmatig de lucht in gaan en de zeespiegel doen stijgen.

De teksten worden omlijst door zang: *Save the earth, save the people*. Tot na de A4 blijven de pelgrims de pakkende melodie neuriën."



### Vriendschapsmaal = Agapè

Agapè is een Grieks woord en betekent liefde(gave). Het verwijst naar het liefdesmaal of vriendenmaal van de eerste christenen, zoals beschreven in *Handelingen van de Apostelen*.

Het is een maaltijd ter versterking van de onderlinge band en ter herinnering aan het laatste avondmaal met Jezus. Het accent verschuift van de maaltijd naar de gebaren en woorden van Jezus: het breken van het brood en de gezegende wijn. Maar ook de agapè blijft bestaan als een zelfstandig gebeuren met accent op solidariteit. De armen konden namelijk aanschuiven en delen in het voedsel dat door de meer welgestelden was ingebracht.

Wij willen aan het begin van de Advent hiermee onze solidariteit, ook met elkaar, vorm geven. De oecumenische werkgroep Limmen nodigt u allen van harte uit om deel te nemen aan dit vriendschapsmaal. Iedereen is welkom: rijk en arm, jong of wat ouder, katholiek of protestant of anders, zussen en broers, ....

Wij stellen het op prijs als u zich vóór 24 november opgeeft, zodat wij de maaltijd goed kunnen voorbereiden. Bij Margreet Denekamp: 072-5052871 of [margreetdenekamp@outlook.com](mailto:margreetdenekamp@outlook.com) Graag tot ziens op vrijdag **26 november om 18.00 uur** in de kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen.

Werkgroep Oecumene Limmen



### Ds. Rik Willemsen bevestigd in Castricum

Op zondag 26 september werd Rik Willemsen bevestigd als predikant en deed hij intrede in de Protestantse Gemeente Castricum.

Dat is natuurlijk heel feestelijk voor onze buurgemeente en het betekent voor ons een nieuwe buurman.

Wij heten Rik ook namens onze gemeentes welkom in de regio!

# 100 jaar Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine

De 'Geestelijke Verzorging' bij de marine is jarig! Ook in Limmen en Heiloo – niet al te ver van Den Helder – wonen een aantal kerkleden met een marine-achtergrond. Ondergetekende hoort daar ook bij. Eerst even wat geschiedenis. Op 20 mei 1921 stelt koningin Wilhelmina bij Koninklijk Besluit 'de betrekkingen van vlootpredikant en vlootaalmoezenier' formeel in. Maar de praktijk van de geestelijke verzorging bij de marine is in feite al eeuwen oud. In de 16e eeuw (!) vraagt Willem van Oranje in de zogenaamde Artikelenbrief aan de Staten reeds om vlootpredikanten (VLOP) voor de Marine. Een (rooms katholieke) vlootaalmoezenier (VLAM) was in die tijd ondenkbaar. Vooral door toedoen van De Ruyter en Tromp zijn er vlootpredikanten meegegaan aan boord van 's lands vloot 'tot stichting van het scheepsvolk'. Een van de eersten was Theodorus Westhovius, die een bijzonder goede band had met Michiel de Ruyter en vaak met hem meevoer. In de 17e en de 18e eeuw staan regelmatig vlootpredikanten op de 'monsterrollen'. Uit die tijd stamt ook de kerkwimpel, (zie afbeelding) ten teken dat er een eredienst plaatsvond aan boord.



## Een moeizaam begin

In 1900 wordt de Nederlandse Christen Officieren Vereniging (NCOV) opgericht; zij pleit herhaaldelijk bij de minister voor een predikant bij de marine. Uiteindelijk volgt een subsidie voor één predikant, die door het NCOV wordt benoemd: ds. C.J. Warners. In 1914 wordt door toedoen van de bisschop van Haarlem H.J.M.M. Alink als de eerste kapelaan toegewezen aan de marine; hij is daarnaast kapelaan in de parochie en directeur van het Katholiek Militair Tehuis in Den Helder. Uiteindelijk duurt het dus tot 1921 voordat de Geestelijke Verzorging bij de marine formeel goed geregeld is.

Uiteindelijk volgt een subsidie voor één predikant, die door het NCOV wordt benoemd: ds. C.J. Warners. In 1914 wordt door toedoen van de bisschop van Haarlem H.J.M.M. Alink als de eerste kapelaan toegewezen aan de marine; hij is daarnaast kapelaan in de parochie en directeur van het Katholiek Militair Tehuis in Den Helder. Uiteindelijk duurt het dus tot 1921 voordat de Geestelijke Verzorging bij de marine formeel goed geregeld is.

## Meer over de kerkwimpel

De kerkwimpel is een vlag van de Koninklijke marine, die ook nu nog aangeeft dat een eredienst op zee plaatsvindt. De vlag is een combinatie van de Engelse en de Nederlandse oorlogswimpel en gelijk aan de 'Church Pennant', de kerkwimpel van de Royal Navy. De kerkwimpel dateert uit de 17e eeuw en is voor het eerst gebruikt bij de Engels-Nederlandse zeeoorlogen om een tijdelijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen, alleen (!) tijdens de kerkdienst aan boord. Een goede reden om blij te zijn met een lange preek! De kerkwimpel wordt nog steeds gevoerd, waarbij er in het operationele programma zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden om bemanningsleden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het bezinningsmoment onder leiding van een geestelijk verzorger. De zondagse vieringen aan boord zijn vaak kleine bijeenkomsten, zie de volgende afbeelding.



## Wel uniform, geen militair

Bijzonder is dat de Geestelijke Verzorger wel een marine-uniform dragen, maar geen militair zijn en dus niet onder 'bevel' van de commandant. De VLOP is formeel 'gezonden' vanuit een kerkelijke gemeente. Vanzelfsprekend gaan GV-ers ook mee op missie naar Irak, Mali of Afghanistan. Juist dan is er extra behoefte aan gesprekken over levensbeschouwing en zingeving. Ook voor militairen uitgezonden naar de Antillen, inclusief hun eventuele gezinsleden, zijn GV-ers beschikbaar.

## Een vlootaalmoezenier voor Limmen.

Een enkele keer hebben we in Heiloo een gastpredikant, afkomstig van de Marine. Zo is ds. Stefan Dijkhuizen uit Bergen wel eens bij ons voorgegaan. Recent heeft u in het Noordhollands Dagblad kunnen lezen dat Vlootaalmoezenier Mike Nagtegaal pastor Johan Olling uit Limmen gaat opvolgen. Op de afbeelding hieronder ziet u Mike Nagtegaal (links) tijdens een mis op Zr. Ms. Zeeland. Zou hij op de Corneliuskerk ook de kerkwimpel hijsen?

Pieter Jan van Roon Bron: 'Eeuwig' met mensen in zee, 100 jaar GV bij de marine, augustus 2021



## Collectes bij de kerkdiensten

### 21 november: Pastoraat 2021

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. *Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk* is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.



### 28 nov.: Werelddiaconaat Moldavië

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.



### 12 december: Herberg Oosterbeek

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. Wij bieden een gastvrij huis in een



prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding bieden wij liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem. zie ook: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)



### Amnesty-schrijfmarathon: schrijven tegen onrecht!

LIMMEN - Elk jaar rond 10 december -de Dag van de Rechten van de Mens- klimmen mensen over de hele wereld tijdens Amnesty's schrijfactie in de pen. Ze schrijven miljoenen brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, mensen die worden gediscrimineerd om wie ze zijn, of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen.

We hopen dat u mee wilt schrijven! Want: hoe meer brieven, des te groter onze vuist tegen onrecht!

Zondag **12 december** zijn in de Protestantse kerk in Limmen de benodigde voorbeeldbrieven en adressen beschikbaar.

*Elleke Metz, diaconie Limmen*

### 'Write for rights' Heiloo

Tijdens de schrijfactie van Amnesty International kunt u brieven schrijven ter ondersteuning van gewetensgevangenen en van mensen die gevangen zitten vanwege vreedzaam protest tegen gewelddadige onderdrukking en corruptie. Een speciaal door Amnesty samengesteld schrijfpakket bevat voorbeeldbrieven en beschrijvingen van de geadresseerden.

Na de dienst in de TCK op zondag **5 december** kunt u een schrijfpakket met instructies mee naar huis nemen. De door u geschreven brieven kunt u zondag 12 december inleveren in de

Ter Coulsterkerk, of 8 of 15 december in de Witte Kerk.

Woensdag **8 december** van 11.00-16.00 uur is het ook mogelijk om in de Witte Kerk te komen schrijven samen met anderen onder het genot van een kopje thee of koffie. U kunt daar ook een eventuele donatie voor Amnesty International achterlaten. Of een Amnesty-kaars kopen. Wij hopen u dan te zien en zullen er alles aan doen er een mooie en gezellige schrijf dag van te maken!

*Ed van den Berg (ZWO PKN Heiloo) en Isabelle Vermeij (Coördinator Witte Kerk)*



### Actie schoenendozen

De gevulde schoenendozen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 14 jaar in de armste gebieden in de wereld. Dit kan zijn in Afrika maar ook in Oost Europa of in vluchtelingenkampen in Griekenland.

De inbreng van spullen en lege, maar ook goed gevulde dozen, was groot. Op zaterdag 16 september zijn we samen met een aantal kinderen en volwassenen aan de slag gegaan om de dozen mooi te versieren en te vullen met de zaken die er in elk geval in moesten: schoolspullen zoals schriften, potloden, pennen, punteslijper en gum maar ook zeep, tandpasta en tandenborstel en een knuffeldier. Daarnaast mochten we de dozen opvullen met speelgoed en eenvoudige kleding.

Het enthousiasme bij vooral de kinderen was groot en de verleiding bij het zien van al die leuke spulletjes ook. Aan het eind van de dag hadden we al een groot aantal dozen klaar en in de week erop zijn we met een kleinere groep mensen nog even doorgegaan. Het resultaat, 65 gevulde dozen, mocht er zijn.

En... we hebben nog wat spulletjes over dus volgend jaar gaan we opnieuw een beroep op u doen om deze actie te herhalen.

*Fia Brouwer de Koning en Ineke Visser*





## ZWO-projecten

PKN Heiloo heeft 3 jaar lang het Mwana Ukundwa project gesteund, een project om weeskinderen en hun gastgezinnen in Rwanda te helpen de kost te verdienen en voorlichting te geven over HIV.

Om de twee of drie jaar wisselen we van project. Samen met de diaconie is gezocht naar een nieuw project. Daarbij kozen we uit de meer dan 70 Kerk-in-Actie-projecten, hadden we een voorkeur voor projecten met jeugd en moest er voldoende documentatie zijn. Na de vorige projecten in Pakistan, Indonesië, en Rwanda was er enige voorkeur voor Zuid-Amerika. Zo kwamen we uit bij Colombia.

Meer dan een miljoen kinderen in Colombia moeten werken. In de sloppenwijken van Bogotá helpen kinderen hun ouders vaak om aan inkomsten te komen.

De **Stichting Kleine Arbeider** is een bevlogen organisatie die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. De kinderen krijgen informatie over hun rechten, leren samen te werken, conflicten op te lossen en krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen.

*Ed van den Berg*



## Pleegzorg

Tijdens de week van de pleegzorg (3 t/m 10 november) vragen we aandacht voor pleegzorg. Dat is nodig want nog steeds wachten ruim 800 kinderen in Nederland op een passend pleeggezin. Zij wonen nu nog op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Hun leven en hun vrije ontplooiing staan in de wacht. Om voor hen het licht ook op groen

te zetten, zijn er meer pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd.

Nandy (18) woont in een pleeggezin: "Ik vind dat kinderen die niet thuis kunnen wonen een nieuwe start verdienen. Ik heb blij dat ik vanaf het begin in een gezin heb gewoond en dat gun ik anderen ook. Pleegkinderen zijn heus niet altijd anders dan kinderen die gewoon thuis opgroeien. Ieder kind is weer anders."

Doe de test of vraag een informatiepakket aan op [www.openjeweerd.nu](http://www.openjeweerd.nu) U bent ook van harte welkom op de online informatiebijeenkomst in Noord-Holland op **16 november** 19.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via [openjeweerdnh@gmail.com](mailto:openjeweerdnh@gmail.com)  
*Evelien Priester (Parlan)*



## Zendingserfgoedkalender 2022

De Zendingserfgoedkalender 2022 toont schilderijen van mevrouw Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran. Het thema luidt: *Van het duister naar het licht.*

Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van deze Iraanse vluchtlinge en haar gezin uit het duister van Iran naar het licht van Nederland.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit grote land innemen. Dat betreft vooral de stren-

ge vorm van de islam in deze Islamitische Republiek, maar toch zijn er joodse en christelijke minderheden te vinden. Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen.

Mahboobeh Salem en haar gezin zijn om die reden ook het land van de ayatollahs ontvlucht. Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De 2022 kalender is verkrijgbaar via de ZWO commissie (Ed van den Berg, 072-532 2818 of [edberg51@planet.nl](mailto:edberg51@planet.nl)). De prijs is €10 waarvan €4 ten goede komt aan het ZWO project.

## Geef Licht

*Collectanten gezocht voor vluchtelingenkinderen in Griekenland*

In het vorig kerkblad hebt u kunnen lezen dat Kerk in Actie van **22 tot 27 november** een landelijke huis-aan-huis collecte organiseert voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Het is de realiteit, waarin duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.

Wij gunnen hen een beter leven. Daarom komen wij in actie.

Doet u mee? Heeft u nog een uurtje over om bij u in de buurt te collecteren, dan kunt u zich opgeven bij Roelie van Diest 06124989041 of Nita Buitink 072 5334186

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

*Roelie en Nita*



## Mensen en boeken

### Twee graven in Eerbeek

Door Geert Booij

Deze zomer bracht ik een weekend met vrienden door in het Deelerwoud. Op zondagmorgen brachten we een bezoek aan het nabijgelegen Eerbeek. Op de gemeentelijke begraafplaats van Eerbeek zijn namelijk twee kunstenaars begraven voor wie ik veel respect heb, Jan Mankes en Willem de Mérode. Een begraafplaats is een 'lieu de mémoire', en daarom wandel ik er graag rond.

De schilder Jan Mankes overleed in 1920 in Eerbeek, op 30-jarige leeftijd aan tuberculose. Hij was naar Eerbeek verhuisd in de hoop dat de gezonde lucht daar hem zou doen genezen van zijn ziekte, maar tevergeefs. Zijn vrouw Annie Zernike overleefde hem vele jaren, en is in hetzelfde graf begraven, in 1972. Zijn biografie heb ik vorig jaar kort besproken in het kerkblad, en dat boek is te leen in de kerkbibliotheek. Deze zomer was er een tentoonstelling van zijn schilderijen van dieren in museum Belvédère in Oranjewoud (bij Heerenveen). Heel mooi! Zijn schilderijen zijn verstilde weergaves van landschappen, mensen en dieren. Als je ernaar kijkt word je er zelf ook stil van.



Ook Willem de Mérode ligt in Eerbeek begraven. Hij was de belangrijkste protestantse dichter van de periode tussen de twee wereldoorlogen, maar had een tragisch leven. Zijn eigenlijke naam is Willem Eduard Keuning, geboren in 1887 in Spijk (Groningen), en overleden in Eerbeek in 1939. Hij werd onderwijzer, maar hij kwam in Uithuizermeeden in problemen door een homosexueel contact met een 16-jarige jongen. Hij werd daarom in 1924 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden,

en ontslagen als onderwijzer. Pas na 3 jaar zou hij weer onderwijs mogen geven. De Mérode vertrok na zijn verblijf in de gevangenis gebroken als ambtelooze burger naar Eerbeek, waar hij in 1939 overleed aan een hartkwaal.

Op zijn graf staat het volgende gedicht dat hij zelf schreef met de titel Finis ('einde'):

*God boog de rechte lijn, 't begin  
Raakt aan het eind, de cirkel sluit.  
De hemel heeft zijn zaalge buit  
En - hartsverlies blijkt hartsgewin*



Die wandeling op een zondagochtend naar twee graven Eerbeek was voor mij als een vermaning: besef wat mensen elkaar aan kunnen doen door te harde oordelen over elkaar.

### Duurzaamheid, verduurzaming, wat moet ik er mee!?

Door Jan Stamhuis

*Misschien denkt u dat ook wel eens: wat moet ik met al die (media)aandacht voor duurzaamheid, of, nog ingewikkelder, met een kreet als verduurzaming?*

Ik zelf denk bij duurzaamheid en verduurzaming aan het doorgeven van de aarde aan kinderen en kleinkinderen in een tenminste even goede staat als ik die gekregen heb. Eigenlijk het liefste nog iets beter.

Tegenwoordig gaat het niet meer alleen om een schoon milieu, maar vooral ook om voorkoming van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Daarom moeten we onze CO<sub>2</sub>-uitstoot verminderen. Maar hoe moet ik dat doen? Geen of minder aardgas of andere fossiele brandstoffen gebruiken, zegt de wetenschap, en nu ook de politiek. Tja, is dat niet gemakkelijker gezegd dan gedaan? Hieronder vindt u in het kort wat de Commissie van kerkrentmeesters van de PKN Heiloo de laatste jaren gedaan heeft om de gebouwen van de kerk te verduurzamen. Misschien is dat een inspiratiebron om ook zelf met verduurzaming aan

de slag te gaan of om ermee door te gaan!!

In oktober 2018 is er een energiescan van de Ter Coulsterkerk gemaakt. Met dat rapport zijn we aan de slag gegaan. De spouwmuren van de vergaderruimtes, het magazijn, de kapel en een deel van de kerkzaal zijn beter geïsoleerd. De verlichting in het gehele gebouw, met uitzondering van de kerkzaal, is vervangen door LED-verlichting. Ook is op de meeste plaatsen nieuw dubbel glas (HR++) geplaatst. We studeren nu nog op de mogelijkheid om ook zonnepanelen op het dak van de kerkzaal te plaatsen. Er zijn wel zonnepanelen geplaatst op de daken van de twee pastorieën van onze kerk, en daar waar nog geen spouwmuurisolatie aanwezig is, wordt die ook aangebracht.

Dat brengt me op wat we zelf in ons eigen huis kunnen doen. Meestal kun je met hetzelfde gaan beginnen: een energiescan, een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van je eigen huis. "Hoe doe ik dat?", vraagt u zich misschien af. Daarvoor kunt u terecht bij vereniging Heiloo Energie. Die heeft energiecoaches, goed opgeleide vrijwilligers die de energiescan van uw huis kunnen uitvoeren en u verder op weg helpen naar een duurzamer huis en een reductie van uw energieverbruik. Wie zou dat niet willen in deze tijd van stijgende energieprijzen? En u krijgt nog subsidie ook, niet alleen voor de energiescan, maar ook voor energiebesparende maatregelen. De vereniging Heiloo Energie doet nog veel meer, dat kunt u allemaal te weten komen in de Helpdesk in het winkelcentrum 't Loo of in de Bibliotheek. En natuurlijk bij een bezoek aan de website [www.heilooenergie.nl](http://www.heilooenergie.nl)

(voor Limmen kunt u terecht bij CALorie: [www.calorieenergie.nl](http://www.calorieenergie.nl))



Foto-3 Klimaatmars - 10 oktober



## Rond de Waterput

In de komende weken zijn er o.m. de volgende activiteiten:

11 nov: Het verhalend karakter van de bijbel (TCK)

15 nov: Wat vieren we zondag? (Limmen)

24 nov: Bijbels ABC (Limmen)

24 nov: Vrouwelijke componisten (Willibrorduskerk)

25 nov: Het verhalend karakter.. (TCK)

28 nov: Cantate (Witte Kerk)

2 dec: SKSE-eten (TCK)

6 dec: Wat vieren we zondag? (TCK)

8 dec: Bijbels ABC (Limmen)

9 dec: Het verhalend karakter...(TCK)

Voor meer informatie: zie het boekje van *Rond de Waterput (te verkrijgen in één van de kerken)* of de website:

[www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)



### Het verhalend karakter van de Bijbel

In een drietal avonden staan we stil bij de betekenis van de bijbel in deze tijd; bij vragen over de betrouwbaarheid van de bijbelse verhalen én bij de vraag of het allemaal precies zo is gebeurd als wordt beschreven of dat je dat ook anders kunt/mag zien. We praten over het 'verhalend karakter van de bijbel'; over gezag en zeggingskracht én we houden oude inzichten en nieuwe benaderingen tegen het licht. Informatie wordt afgewisseld met ruimte voor gesprek en vragen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom..

De bijeenkomsten zijn gepland op **11** en **25 november** en **9 december** om **19.45 uur** in de Ter Coulsterkerk.

Inleider: ds. Edward Kooiman, 072-888 5550 of [ejkooiman@ziggo.nl](mailto:ejkooiman@ziggo.nl)

### Wat vieren we zondag?

Al jaren bespreek ik zo door het jaar heen op maandagmiddag de te bespreken bijbelteksten voor de eerst volgende zondag. Op maandagmiddag **15 november** hoop ik in Limmen de dienst van 21 november, Eeuwigheidszondag, voor te bereiden. We delen elkaars lees-ervaringen. Het gaat om wat de teksten bij ons oproepen. Hóe lezen we het? Wat zegt het ons? Hoe kunnen we er mee verder? Van harte welkom in 'Ons huis' van 14.00 uur - 15.15 uur. Graag vooraf bij mij aanmelden via de mail of telefoon. Dan kan ik dat weer doorgeven aan de koster.

Ds. Hanneke Ruitenbeek



### Vrouwelijke componisten

Ds. Jan Bruin verzorgt dit jaar weer een muzikale lezing. Dit keer een presentatie met composities van vrouwen uit de geschiedenis van de klassieke muziek, vanaf de middeleeuwse Hildegard von Bingen tot en met de hedendaagse componiste Sofia Gubaidulina. Ook klinkt muziek van o.a. Fanny Mendelssohn, Clara Schumann en Cécile Chaminade.

De bijeenkomst is op woensdag **24 november** om 20.00 uur in het Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo. Er is een collecte na afloop.

### Bachcantate "Wachet auf"

Op zondag **28 november**, aanvang 16.00 uur, zal Collegium Vocale Cameraata onder leiding van Gerard Leegwater de Bachcantate "*Wachet auf, ruft uns die Stimme*" uitvoeren in de **Witte Kerk** in Heiloo.

Het verhaal komt uit Matteüs, waarin Jezus vertelt over tien maagden die met olielampen op weg zijn naar een bruiloftsfeest. Vijf van hen hebben te kort olie meegenomen waardoor het feest aan hun neus voorbij gaat.



De melodie van het koraal dat Bach voor deze cantate als uitgangspunt nam wordt in het eerste deel in lange lijnen door de sopranen tegen een stemmenweefsel van de andere partijen ten gehore gebracht.

De duetten en soli worden uitgevoerd door *Laila Neuman* (sopraan), *David Leegwater* (tenor) en *Daniel Golossov* (bas). Zoals gebruikelijk vormt de cantate de kern van een compacte liturgie die onder leiding staat van ds. Jan Bruin.

### Expositie in Ter Coulsterkerk

In de omloop van de kerkzaal presenteert Marga Jelles-van Huizen een expositie onder het thema: 'Op weg naar het licht'. Dit thema sluit aan op het einde van het kerkelijk jaar en het begin daarvan: de Adventsperiode, uitlopend op het Kerstfeest.

De kunstenaar heeft zich laten leiden door de Bijbelteksten, die daar betrekking op hebben.

Tot begin januari kunt u haar werk bewonderen op donderdag van 11 tot 12 uur.

In de 'koffiekamer' hangen quiltkleden van Gré Meiboom-Boekelaar. Tot begin januari kunt u ook deze expositie bewonderen.

Jenny Bikker-Breugem



'Ondergaande zon' van Marga Jelles



## Advent 2021

Wij wachten op de koning  
Die ons de vrede brengt,  
Ontsteken onze lampen  
toddát Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden,  
Het licht groeit vlam voor vlam.  
Het houdt de nacht gevangen  
Toddát Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,  
de gloed van ons gezang  
zal niet meer kunnen doven  
toddát Hij komt!

Wij wachten op de koning;  
Zijn ster is al gezien.  
Vol vrede in de morgen  
Wanneer Hij komt!

Sytze de Vries