

# Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse  
Kerk

december 2022, nr. 9  
spiritualiteit, cultuur en samenleving



## Woensdag(middag) koffie Limmen

Het koffiedrinken op **21 december** is verplaatst naar de middag, om **15.00 uur** in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen.

We hopen er met elkaar een gezellige middag van te maken zo vlak voor de Kerst.

Voor vragen / vervoer kunt u bellen met Bea Nicolai 072-7435166 of Elleke Metz 072- 8886842



## Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Begin **januari** gaat zowel in Limmen als in Heiloo de **Actie Kerkbalans** weer van start. Het thema is dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze beide kerken een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

### Begrotingstekort en hoge inflatie

Mede door de hoge inflatie van met name de energiekosten is er in 2023 zowel in Limmen als in Heiloo sprake van een aanzienlijk begrotingstekort. Wij hopen dat u als kerkleden in staat bent om bij uw toezegging voor 2023, hier rekening mee te houden. Mocht u besluiten om uw gift meerjarig vast te leggen dan kan dit een extra fiscaal voordeel opleveren. De penningmeesters willen u hier zo nodig graag aanvullende informatie over geven.

### 'Voor de kerk van morgen'

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van

grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

### Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Begin januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. *Op naar de kerk van morgen!*

*Kerkrentmeesters van Limmen en Heiloo*



### Uit de kerkenraad

LIMMEN - In de oktobervergadering werd stilgestaan bij de vraag: "wat betekent het avondmaal voor jou?" We kwamen uit op: *Samen avondmaal vieren betekent verbinding met elkaar, vieren en beleven, het lijden van Christus gedenken en de verbintenis met God.*

Het papieren archief vanaf 1998 wordt gedigitaliseerd, waarna de papieren worden opgeslagen in het archief in Alkmaar.

In de gezamenlijke bijeenkomst met de kerkenraad van Heiloo werd begonnen met de vraag wat we nog zouden willen doen of verlangen, naast of betrekking hebbend op het kerkenwerk. Urgente zaken kwamen aan de orde zoals: de stijging van de energiekosten en hoe kan je bezuinigen op energie in de kerkgebouwen. Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van vrijwilligers die ook steeds ouder worden. En hoe kunnen we de

jeugd nog bereiken? De vacature die is ontstaan door het vertrek van de beide predikanten en het samenstellen van een beroepingscommissie worden meegenomen door een voorbereidingscommissie die is samengesteld uit kerkenraadsleden uit beide gemeenten.

Voor de vergadering op 15/11 waren de preek- en organistenroostermakers uitgenodigd. Het is ieder jaar een klus om het rooster rond te krijgen, omdat het aantal beschikbare personen kleiner wordt. Het is voor komend jaar weer gelukt en dat wordt door de kerkenraad zeer gewaardeerd! In de regio heeft een aantal gemeenten een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze worden samen uitgenodigd voor overleg en om een cursus te volgen. Zo nodig kunnen mensen een beroep doen op een vertrouwenspersoon binnen de gemeente of uit een andere gemeente. Binnenkort zal in het kerkblad de naam van de vertrouwenspersoon vermeld worden met een website en een mailadres.

Eind november was er een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van de Cornelisparochie. Door een paar voorwerpen uit te kiezen die uitgesteld waren wisselden we uit wat die voorwerpen voor eenieder betekenen. De gezamenlijke oecumenische vieringen zijn besproken. En de participatie van Caritas en de diaconie in het 'Noodfonds Castricum'. Op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping werd gesproken over de zaken die in 'Rond de Limmertoren' en 'Rond de Waterput' voorbij komen. Tot slot kwam het gesprek over de stille armoede en hoe we mensen kunnen bereiken. Ook de energieproblematiek is in beide kerken een aandachtspunt.

*Elleke Metz, diaken in Limmen*



# Kerkblad

## Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

### Kerstfeest 2022

Voor u ligt het kerst- en nieuwjaarsnummer van ons Kerkblad. Kerst is het feest van hoop en er is vier adventszondagen op rij uitgekeken naar de komst van het 'Kind-in-de-kribbe'. We dromen en zingen van 'Vrede op Aarde', maar wanneer we naar de wereld om ons heen kijken hebben we soms moeite om de hoop levend te houden. Oekraïne is zo dichtbij en de vrede is daar nog zo ver weg! Hierover gaat het hoofdartikel van pastor André Martens.

Op het voorblad staat de winterse kou op de ruiten. Ondanks sneeuw en ijs willen we de kerstster op de achtergrond in het oog houden, als teken van hoop en vertrouwen. Over hoop en vertrouwen lezen we in de biografie van Etty Hillesum, die in de boekbespreking op pag. 10 centraal staat.

Bij dit Kerkblad is een 'Rond de Waterput boekje' gevoegd, met het programma in het voorjaar van 2023. Op pag.11 kunt u lezen wat te doen als het boekje toch niet bij dit kerkblad kon worden meegeleverd.

Ook vindt u op pag.11 het rooster waarop u het kerkblad in 2023 kunt verwachten (en wanneer de kopij binnen moet zijn).

Tot slot het verrassende gedicht op het achterblad. 'Hoop is dat ding met veertjes'. Daar worden wij weer warm van!

*De redactie wenst u hoopvolle en gezegende kerstdagen en een gelukkig 2023 toe!*



- 4 Kerkdiensten - Alg. informatie
- 5 Vrede op aarde?!
- 6 Wij gedenken
- 7 'Afscheid van Heiloo...'
- 9 Kinderevendiensten - Schoenendozenactie
- 10 Boekbespreking: 'Etty Hillesum'
- 11 Rond de Waterput - Kerkblad 2023
- 12 'Hoop is dat ding met veertjes'

## Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen  
22ste jaargang nr. 9, 14 december 2022

**Redactie:** Ad Edelman, Pieter Jan van Roon  
Ditje van Genderen, 072-5053449  
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

### Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2022

### Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

### Volgend nummer: 25 januari 2023

Kopij aanleveren bij:

**kerkblad@pknheiloo.nl**

uiterlijk dinsdag 10 januari

logo's/foto's apart aanleveren

**www.pknheiloo.nl**

**www.pknlimmen.nl**



## Kerkdiensten

**18 december 4e advent, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* pastor A. Martens

collecte: Lilianefonds

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: Lilianefonds

**24 december Kerstavond, 22.00 uur**

*Witte Kerk:* pastor A. Martens

m.m.v. One More Voice

collecte: KiA Kinderen in de knel

*Prot. Kerk Limmen:* ds. E.J. Kooiman

m.m.v. Edith Boukes- van Dijk en

Jan Jaap Langereis, blokfluit

collecte: Voedselbank IJmond (Nrd)

**25 december 1e Kerstdag, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:*

ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

m.m.v. de Cantorij

collecte: KiA Kinderen in de knel

*Prot. Kerk Limmen:* ds. K. Bras, Haarlem

m.m.v. het Projectkoor

collecte: KiA Kinderen in de knel

**31 dec. Oudjaarsavond, 19.00 uur**

*Witte Kerk:* ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: Diaconie Heiloo

*Corneliuskerk:* Oec. werkgroep

collecte: Solidaridad



**1 januari 2023, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:*

ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

collecte: De Zwaan in Alkmaar

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. S. Rozendal, Alkmaar

collecte: Oecum. centrum De Zwaan

**8 januari, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* pastor A. Martens

collecte: ISBA (zie p.8)

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen

collecte: ISBA (zie p.8)

**15 januari, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:*

ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

collecte: De Steiger Alkmaar

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. C. Groenendijk, Maarssen

collecte: Zonnebloem Limmen

**22 januari, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. P. Nijssen, Heiloo

collecte: De Regenboog

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. M.A. Jansens, Zaandam

collecte: De Regenboog

**22 januari 16.00 uur**

*Witte Kerk:* Bachcantate

**29 januari, 10.00 uur**

*Ter Coulsterkerk:* ds. H. v.h. Maalpad,

Broek op Langedijk

collecte: Sola Gratia

*Protestantse Kerk Limmen:*

ds. R. Erkelens, Alkmaar

collecte: Pastoraal Diac. Centrum

## Oecumenische Oudejaars- viering in Limmen

In de Corneliuskerk zal op **oudejaarsdag om 19.00 uur** een oecumenische gebedsviering worden gehouden. Een viering rond '*Tijd van het leven, gisteren, vandaag en morgen*'.

De dienst wordt voorbereid door leden van de parochie en namens de Protestantse Gemeente door Margreet Denekamp en Cees van den Berg. De zanggroep onder leiding van Peter Rijs zal de viering muzikaal ondersteunen.

Een waardevol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar. *U bent van harte uitgenodigd!*



## Gegevens Limmen

[www.pknlimmen.nl](http://www.pknlimmen.nl)

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

**Predikanten:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

**Kerkenraad:**

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

**Diaconie:**

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

**Ledenadm.:** mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

**Ons Huis:** D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

## Gegevens Heiloo

[www.pknheiloo.nl](http://www.pknheiloo.nl)

**Ter Coulsterkerk:**

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

**Witte Kerk:**

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

**Pastores:**

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

**Kerkenraad:**

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

**Diaconie:**

Secr.: diaconie@pknhei-

loo@outlook.com Bank:

Diaconie PKN Heiloo

NL85RABO0336470088

**Ledenadministratie:**

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl





## Vrede op aarde

### Vrede is de weg

De boeddhistische monnik Titch Nhat Hanh zegt het zo: 'Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg'. Vrede is geen ver weg gelegen doel dat je op allerlei manieren, zelfs misschien met behulp van geweld, kunt bereiken; nee, het is een manier van met elkaar omgaan, waarmee je direct hier en nu kunt beginnen. Vrede is de weg. Jezus zegt: ik ben de weg. Christenen zeggen: Jezus is de weg. Hij begon zijn weg van vrede in een stal van Bethlehem.

### Onvrede

In Lucas 2 wordt maar één zinnetje gewijd aan de eigenlijke geboorte van Jezus. 'Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene'. De rest van Lucas 2 gaat over de omstandigheden, over de wereld waarin dit kind geboren wordt. Een wereld van machthebbers, klinkende namen, keizers, Quirinius die het bewind voerde over Syrië. Als je dat leest met de oren en ogen van nu, dan doet het pijn. Mensen die op reis moeten om zich te registreren, herbergen waar geen plaats meer is. Wat een wereld waarin dit kind geboren wordt. Een wereld waarin mensen op drift zijn geraakt en voor wie de deur vaak dicht blijft. Wat een wereld waarin dit kind geboren wordt. Met zorgen over het klimaat, de oorlog in de Oekraïne, meningsverschillen die worden uitvergroot, jongeren die opvang nodig hebben maar op een wachtlijst terecht komen, ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en moeten wachten op een veilige plek. Een wereld waarin veel te koop is en er tegelijk steeds meer mensen afhan-

kelijk zijn van de Voedselbank. Een wereld waarin onvrede de boventoon voert.

### Wees niet bang!

Het besef dat we veel niet in eigen hand hebben maakt ons bang en onzeker. En dan klinkt midden in die angst een stem: Wees niet bevreesd! Wees niet bang. Niet omdat er geen reden is om bang te zijn, want angst is vaak reëel.

Maar het is het tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: wees niet bang. Ik deel jouw leven. Ik laat je niet aan je lot over. Ik word gelijk aan jou.

Het woord is vlees geworden. Niet langer een God die veraf is. Maar Hij is de Immanuel. God met ons. Laat jouw hart mijn Bethlehem zijn.

### Vrede op aarde.

Vrede op aarde - In het groot is het nog altijd niet gelukt. Het begint ook niet gelijk op wereldwijde schaal maar op jouw vierkante meter, in het kleine bestaan van jou en mij lukt het telkens weer als we onze harten openstellen voor Hem. Voor de vrede van God die jouw leven inkomt. 'In mensen van Gods welbehagen'. Vrede die ons verstand te boven gaat. En dan kan het niet anders dan dat je daar het verschil kunt maken. Gaat het in jouw leven doorwerken? Dat je niet langer langs elkaar heen leeft maar naar elkaar omziet. Niet langer elkaar wegzet maar de hand reikt. Als je dat kunt dan word je een ander mens. Dan laat je hetzelfde na als wat Jezus naliet: Vrede, Shalom. Waar anderen zich te goed aan kunnen doen. Dan waaiert het uit. Dan wordt Zijn shalom wereldwijd.

*Pastor André Martens*





## Wij gedenken

Op 30 oktober overleed op de leeftijd van 85 jaar **Helena Petronella de Geus – Kool**. Beter bekend als Leny de Geus

Haar overlijden was onverwacht, maar in alle rust. Ze woonde sinds kort in de Loet. De overgang naar de Loet vond ze lastig, maar ze had inmiddels haar draai gevonden en maakte volop contacten met andere bewoners. Leny bezocht ook de kerkdiensten in de Loet.

Tijdens het afscheid werden er warme woorden gesproken over haar als moeder en oma. Twee woorden kwamen regelmatig terug: nieuwsgierig en interesse. Leny was een vrouw met een warme belangstelling voor andere mensen, voor andere culturen, voor muziek en voor de kerk. Ze trad het onbekende tegemoet met een open blik, alertheid en humor.

We lazzen uit de Bijbel de oproep van Paulus aan de gemeente in Tessaloniki: 'Onderzoek alles en behoud het goede'. Of anders gezegd: ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed is.

Een opdracht die ze ter harte heeft genomen en die ze heeft doorgegeven aan haar kinderen. Heb een open oog en oor voor anderen in dit leven. Wees goed voor de ander. Wees kritisch, maar niet negatief. Lied 978 zegt het zo mooi:

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan  
Dan is het aardse leven goed omdat de hemel bij begroet.

Wij wensen haar gezin toe dat de Geest die Leny in beweging heeft gezet ook hen zal helpen met open ogen en oren in deze wereld te staan. En dat dezelfde Geest hen zal troosten in deze verdrietige tijd.

*Pastor André Martens*

Op maandag 14 november is overleden **Gerko Johannes Dijkstra**, op de leeftijd van 91 jaar.

In 1969 kwam hij met zijn vrouw Annie en hun kinderen Caroline, Reinout en Leo in Heiloo wonen.

Gerko werd grootvader van vijf kleinkinderen. Tot de coronatijd kwamen Gerko en Annie regelmatig naar de Ter Coulsterkerk. Gerko was een betrokken gemeentelid en stond klaar voor wie hulp nodig had.

In april 2022 verhuisden Gerko en Annie naar het zorgcentrum 'Spaar en Hout' in Haarlem. De zorg die ze inmiddels nodig hadden was daar beschikbaar. Tevens woonden ze zo dichterbij hun kinderen en kleinkinderen.

Tijdens de afscheidsdienst op 19 november in crematorium Sterrenheuvel in Haarlem noemden wij zijn betrouwbaarheid, zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn zachtmoedigheid en zijn humor, die hij tot het einde toe behield. En bovenal zijn liefde voor Annie, voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Boven de rouwkaart stond: "Liefde houdt niet op waar het leven eindigt." In dat vertrouwen zijn onze gedachten en gebed voor de familie van Gerko en allen die hem nu moeten missen.

*Tinny Olie-Dijkstra*



## Zuid-van-de-Zeeweg

**Zaterdag 21 januari** is er een ontmoetingsmiddag voor wijk C (ten westen van de spoorlijn en ten zuiden van de Zeeweg)

U bent 's middags vanaf half vier van harte welkom in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk.

Bij vervoersproblemen kunt u bellen met Wilma Westers tel. 072-533 56 66 of 06 42 10 74 50

*Wilma Westers*



## 'Stille nacht'

'Stille Nacht' werd voor het eerst opgevoerd in de St. Nikolauskerk in Oberndorf (bij Salzburg) op eerste kerstdag 1818. De tekst was door Mohr al in 1816 geschreven, maar op kerstavond 1818 vroeg Mohr aan Gruber om een melodie en een gitaarbegeleiding te maken bij de tekst. Waarom specifiek om een gitaarbegeleiding werd gevraagd is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De meest gebruikte verklaring was dat het orgel van de kerk kapot was, volgens een populaire versie doordat muizen van de balg hadden gegeten. Maar misschien wilde Mohr gewoon een anders klinkend lied...

*Stille nacht, heilige nacht,  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal  
wordt geboren in Bethlehems stal.  
Hij, der schepselen Heer  
Hij, der schepselen Heer.*

*Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,  
wordt G'op stro en in doeken gelegd.  
Leer m'U danken daarvoor  
Leer m'U danken daarvoor.*

*Stille nacht, heilige nacht,  
Vreed' en heil wordt gebracht,  
aan een wereld, verloren in schuld.  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen! Gode zij eer  
Amen! Gode zij eer.*

## Gulle gift!

Via ds. Kooiman is een gift van € 5.000,- binnengekomen. Deze gift mag gebruikt worden voor de extra energiekosten van de Ter Coulsterkerk. Onze hartelijke dank voor deze royale bijdrage!

*Kerkrentmeesters Heiloo*

## Afscheid van Heiloo (1)

Op het moment dat we dit stukje schrijven ligt het afscheid nog voor ons, maar als u dit leest ligt het inmiddels achter ons. Maar we voelen aan alles dat ons afscheid in Heiloo nadert. We bezoeken voor de laatste keer het Pastoraal Overleg en de kerkenraad. We namen afscheid van de classis en van "Rond de Waterput"; nog een laatste kring, een bezoekje hier en daar, en ga zo maar door. We ruimen ons bureau een beetje op en beginnen alvast afspraken te maken met de plekken waar we straks aan het werk gaan. Inmiddels zijn daar - naast Alkmaar en Anna Paulowna - ook Uitgeest en Akersloot bijgekomen. En ook in Limmen blijven we nog even aan het werk.

Bij afscheid nemen hoort ook terug kijken. En dat doen we deze dagen regelmatig. Dertien jaar is niet niks! We zien het aan onze kinderen. Toen we hier kwamen, zat onze Gerben net in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en onze Maaïke zat nog op de basisschool. Inmiddels zijn ze bijna allebei in Leiden afgestudeerd en hebben beiden al een baan naar hun zin. Laatst bekeken we het fotoboek van onze intrede in Heiloo in 2009. Wat waren we nog jónɡ! Op de foto's van toen zien we ook mensen staan die er inmiddels niet meer zijn en die lege plekken hebben achtergelaten.

Als we de balans opmaken van dertien jaar in Heiloo kunnen we zeggen dat het in vele opzichten goede jaren zijn geweest, al is het ook niet altijd gemakkelijk geweest. In ons werk niet, maar ook niet in ons persoonlijk leven. Zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Ups en downs; goede tijden, slechte tijden. Maar het goede overheerst. Er is veel reden om dankbaar te zijn en dat zijn we ook.

Wat wij het meest zullen missen - naast de plezierige samenwerking met André - zijn de ontmoetingen met u als gemeente: tijdens de koffie, bij een pastoraal bezoek, bij een pelgrimage of op een kring of thema-avond. Hoewel het zeker ook met een beetje pijn in ons hart is, zeggen we ook tegen elkaar dat het goed is dat

we gaan. Voor de gemeente is het goed en ook voor onszelf. Wij zijn eraan toe om iets ander te gaan doen. We blijven werken in de kerk, maar dan in een andere positie. We overbruggen periodes, waarna de gemeentes weer verder kunnen met een eigen vaste predikant. Voor de kerkenraad van Heiloo is het een goed moment om de balans op te maken: Waar staan we? Wat is nodig, nu en in de nabije en verdere toekomst? We voelen ons pelgrims onderweg. Hoe die weg precies zal gaan, weten we niet, maar we gaan in vertrouwen en wensen dat ook de gemeente van Heiloo toe. (Wordt vervolgd ...)

*Ds. Edward Kooiman en  
ds. Hanneke Ruitenbeek*



## Vacante gemeente, hoe nu verder?

HEILOO - Als u dit stukje leest, hebben we inmiddels afscheid genomen van onze predikanten. We zijn dus vacant, zoals dat heet. Dit houdt een heleboel werk in, allereerst voor de kerkenraad, die dit in goed overleg met de kerkenraad van Limmen wil verrichten. Inmiddels is een voorbereidingsgroep bezig. Namens Heiloo zijn dat: Jacob Ouderkerken, Christiaan de Groot en ondergetekende. Wij hebben samen met afgevaardigden uit Limmen een profielschets van de gemeentes gemaakt, zowel van de burgerlijke gemeente als van de kerkelijke gemeente. Gelukkig heeft de PKN een duidelijke handleiding voor dit soort zaken. Aan de hand hiervan werken we alle punten systematisch uit.

De volgende stap is het aanstellen van een beroepingscommissie. Wij hopen deze begin januari duidelijk ingevuld te hebben. Nu al heeft Hans Romein toegezegd deze commissie te willen voorzitten. Met zijn kennis van zowel Heiloo, als van onze kerkelijke gemeente, is hij ons inziens de juiste man op deze plek. Heel fijn dat hij dit op zich wil nemen. De beroe-

pingscommissie krijgt een duidelijke opdracht vanuit de kerkenraad mee. Daarna is het aan de commissie om te onderzoeken, welke predikant bij onze gemeentes past. Dat is op dit moment geen gemakkelijke opgave. Er komen minder predikanten van de opleiding dan vroeger en er zijn op dit moment veel gemeentes vacant. In de tussentijd hebben we ds. Piet Nijssen uit Heiloo bereid gevonden om op de dagen dat André Martens elders werkt, onze gemeente bij te staan ingeval van begrafenissen of pastorale opvang. Wij zijn heel dankbaar dat hij op deze wijze onze gemeente wil dienen.

Op zaterdag **21 januari** willen we graag u allen de mogelijkheid geven om u nader over dit alles te laten informeren. Vanaf half 4 is de koffiezaal open. De kerkenraad is aanwezig en u zult kennis kunnen maken met de beroepingscommissie. Al uw vragen en opmerkingen zullen we heel graag beantwoorden. Zo hopen we open en transparant te werk te gaan, want wij zijn ons ervan bewust, dat we de gemeente vertegenwoordigen. Noteert u alvast de datum?

*Roelie van Diest,  
voorzitter kerkenraad Heiloo*



## Dank!

In de eerste plaats hartelijk dank voor de vele kaarten die ik bij mijn revalidatie in Meerstate in Heemskerk mocht ontvangen. Te veel om persoonlijk te bedanken. Bijna 50 stuks waarvan 3/4 van gemeenteleden. Dit was met recht een opkikker! Daarbij kwamen nog ettelijke appjes en telefoontjes. Geen kans me eenzaam te voelen, heel fijn. Een paar weken later werd ik thuis verrast met een prachtig boeket. Ook daarvoor hartelijk dank.

*Meis Blom*



## Collectes bij de kerkdiensten

**Collectebonnen** van €0,50, €1,00 en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo  
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344

### 18 december: Lilianefonds

De visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds is: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft. Helpt u mee die droom waar te maken?



### Kerst 24 (H.) en 25 (H + L) december: Kinderen in de knel

**Kerk in Actie** steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak.

In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar.



### 1 januari: De Zwaan in Alkmaar

De Zwaan in Alkmaar is een oecumenisch aandachtcentrum dat gedragen wordt door de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen. De diensten die de Zwaan aanbiedt zijn: Geloofsen levensoriëntatie, materiële hulp via het interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, het ISBA, en pastorale hulp. Het Inloophuis van De Zwaan is momenteel in de Steiger, op dinsdagwoensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur (Lutik Oudorp 93).

Voor een persoonlijke gesprek, met Eva of Marleen, kun je bellen/watsappen/sms-versturen naar 06-28668646.



### 8 januari: ISBA

ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) wil de materiële situatie van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) raken, verbeteren. Zij wijzen de weg naar de juiste instanties, adviseren en helpen zo nodig bij het invullen van formulieren. Zo mogelijk wordt financiële hulp gegeven in de vorm van een gift of een lening als overbrugging naar een structurele oplossing.



### 15 jan. Heiloo: De Steiger Alkmaar

De Steiger heeft een gezellige huiskamer in Alkmaar. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee.

Tijdens de Aanloophuis-uren kunt u vertrouwelijk, gratis en zonder afspraak bij ons terecht voor informatie, advies en hulp. Bijv. bij vragen op het gebied van persoonlijke zingeving, Werk en Inkomen, financiële en administratieve problemen. Wij bieden u een luisterend oor en kijken samen met u hoe wij u het beste kunnen doorverwijzen. Indien wij u zelf kunnen helpen, dan doen wij dat natuurlijk. Voor meer informatie kijkt u op: [aanloophuisdesteiger.nl](http://aanloophuisdesteiger.nl)

### 15 jan. Limmen: Zonnebloem

De Zonnebloem in Limmen is een niet meer weg te denken organisatie. Dankzij een groot aantal vrijwilligers worden bijvoorbeeld de zieken thuis of in het ziekenhuis bezocht en voorzien van een fruitbakje of bloemetje. Daarnaast organiseert men het jaarlijks uitje voor degene die niet meer zo mobiel zijn met, onder andere, een voorstelling van de plaatselijke toneelvereniging.

Onze steun meer dan waard!



### 22 januari: De Regenboog

De Regenboog is een stichting in Amsterdam die zich o.a. bezig houdt met de opvang van verslaafden en daklozen. Men kan in de inloophuizen terecht voor een maaltijd en er wordt gelegenheid geboden om te douchen of kleding te ruilen. Er zijn laagdrempelige werkprojecten zoals straatvegen en werken in een drukkerij. Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Ook zonder verslaving of psychiatrische problemen kun je dakloos worden. Soms kan de Regenboog de rust bieden, door tijdelijke huisvesting, die nodig is voor een volgende stap.







## Schoenendozenactie

"Wat een prachtige schoenendozen! SUPER!" Deze reactie kregen we toen we 65 prachtige kleurrijke schoenendozen binnen brachten bij het inzamelpunt. Namens de kinderen in Albanië hartelijk dank voor deze waardevolle schat met alle praktische, warme spulletjes en speelgoed!



Wat hebben we weer veel ontvangen om de dozen te vullen: leuke gebreide en genaaide knikkerzakken, geld en veel spullen voor in de dozen. En gedeeld speelgoed van kinderen zelf. De middag met versieren, beplakken en beschrijven van de dozen, vullen van etuis, ... kinderen en volwassenen waren er gezellig druk mee. De dozen die klaar waren werden door de kinderen gevuld en nagekeken.



Een gesprekje met een groot kind: 'O, je hebt er geen schriften in gedaan?' Kind: 'Nou, dat vind ik zo'n STOM cadeau!' Maar weet je wel dat je in sommige landen niet naar school mag als je geen schriften en potloden hebt? Kind: 'Nou dat is toch niet erg!'



## Wachten

### Kindernevendienst Heiloo

'Wachten' is het Adventsthema voor de kindernevendienst. Een boer wacht na het zaaien op het graan dat gaat groeien, Maria wacht net als wij op de geboorte van Jezus en .....

Op **11, 18 en 25 december** is er kindernevendienst, zijn jullie erbij?

We hebben nog adventskalenders en boekjes voor kinderen die graag thuis mee willen doen. Laat het maar even aan Christel weten.

De 1e advent hebben we in de jeugd-kelder na de dienst nog een fijne tijd gehad met ouders en kinderen, met een soepje en een broodje worst: een warme start van advent.

In Januari beginnen we de 15e en daarna weer elke 1e en 3e zondag van de maand! Heel fijn als je erbij bent!



## Agapè in Limmen

Vrijdag 25 november hielden we de jaarlijkse oecumenische vriendschapsmaaltijd. Hoewel het niet in de kerkbladen heeft gestaan waren er toch zo'n 30 personen.

De Oecumene-werkgroep is dit jaar iets veranderd: Ans Winder nam het over van Tini Briefjes, Bea Nicolai nam waar voor Elleke Metz, die dit jaar niet kon. Pastor Mike nam het over van Johan Olling, alhoewel hij er deze avond niet bij kon zijn omdat 'de bisschoppen voor gingen'.

Het was een erg fijn en gezellig samenzijn. Bea heette ons welkom met een mooie uitleg over het ontstaan en betekenis van de Agapè.

We zongen samen, baden samen en aten samen van alle lekkers dat iedereen mee had genomen.

Ans las een prachtig gedicht over delen, Dirk was druk met de drankjes en Hanneke had een verhaal waar we weer mee verder kunnen.

Het was een bijzondere avond. Iedereen ging blij en voldaan naar huis.

Margreet Denekamp



## Ik wil met je delen

*Ik wil graag met je delen  
het ruisen van de wind.*

*Ik wil graag met je delen  
de zon die onder gaat.*

*Ik wil graag van je weten  
hoe fijn jij dat vindt.*

*Ik wil graag van je weten  
hoe jij in het leven staat.*

*Samen delen is zo bijzonder  
de volle maan gedeld door twee.*

*Samen delen is zo bijzonder  
een ieder neemt zijn helft mee.*

*Samen delen is zo bijzonder  
liefde, leven, vreugde en verdriet.  
Samen delen is zo bijzonder  
want een mooie helft vergeet je niet.*

*En later voeg je het weer samen  
de helften worden één geheel.  
En later voeg je het weer samen  
twee helften samen zeggen dan heel veel...*



## Etty Hillesum

Het verhaal van haar leven  
door Judith Koelemeijer

Nog heel goed herinner ik mij de publicatie van de dagboeken van Etty Hillesum in 1981 onder de titel Het verstoorte leven. Naast Het Achterhuis van de wereldberoemde tiener Anne Frank is er zo ook een document van een twaalf jaar oudere studente. Ik noem haar voor mezelf altijd de 'intellectuele' Anne Frank. In haar dagboeken volgen we stap voor stap de weg naar de ondergang in Auschwitz die ook in deze biografie wordt beschreven. Maar die weg gaat ze met opgeheven hoofd, in een opmerkelijk godsvertrouwen. Waar vindt een mens God in zo'n situatie? In de put, antwoordt Etty Hillesum. dáár zal ik Hem moeten zoeken!

Op 11 juli 1942 noteert ze: "Er is zo'n groot vertrouwen in me. Niet het vertrouwen dat het me uiterlijk goed zal gaan, maar een vertrouwen dat ik, ook wanneer het me slecht gaat, dit leven nog aanvaard en goed vind".

Judith Koelemeijer schreef een indrukwekkende biografie over het leven van Etty Hillesum. Dat deed ze met grote precisie en met veel aandacht voor het detail. Daarbij gaat ze scherpe vragen niet uit de weg. Was er niet óók een geëxalteerde kant in haar geloof? Aan het woord komt één van haar beste vriendinnen, die verklaart, dat als ze naar Etty had geluis-

terd ze de oorlog niet zou hebben overleefd. Etty Hillesum heeft meermalen de kans gekregen om onder te duiken, maar deed dit niet. Ze koos er nadrukkelijk voor het lot van haar volk te delen. Op 28 juli 1942 schrijft ze: "...ik zal zelf niet ingrijpen, maar vertrouwen. Ik zal jou je eigen raadsbesluiten laten, mijn God".

Telkens als ik twintig pagina's van deze biografie had gelezen, moest ik weer even wat anders doen. Het is weliswaar indrukwekkend om, bij wijze van spreken, Etty Hillesum op een mooie zomeravond in de Laressestraat in Amsterdam tegen te komen, wandelend met God. Maar die weg, zo weet je, eindigt wel in Auschwitz.

Judith Koelemeijer richtte met deze biografie een monument op voor Etty Hillesum.

Bert Kramer

## Armoede

Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om u een beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 mensen in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg in het afgelopen jaar met 22 procent.

Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen met u. We helpen mensen met acute nood door in samenwerking met de Voedselbank voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit te delen. Natuurlijk helpen we ook graag op de lange termijn. Dat doen we samen met SchuldHulpMaatje. Met onze hulp kunnen zij nieuwe locaties openen waar mensen worden geholpen om uit de schulden te komen.

Rond deze tijd ontvangt u van de overheid twee keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien heeft u die zelf broodnodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we u vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen rondko-

men en met ( een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen tegen armoede van **Kerk in Actie**.

U kunt uw gift overmaken via NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. Samen tegen Armoede

*P.S. Een voedselpakket kost € 35, met € 190 vult u 5 voedselpakketten!*

*Elleke Metz, secr. Diaconie PKN Limmen*



De Engelenbak  
Kerkveljilligen Zaterdag Toes & Armoedebestrijding



## Engelenbak

Gevangeniswerk....

Wist u dat wij al jaren gemeentelieden hebben, die de gevangenis in Heerhugowaard bezoeken? We collecteren er ieder jaar voor, maar daadwerkelijk horen we er weinig van. Dat dit aan ons ligt werd afgelopen kerkenraad duidelijk, toen Marien en Tineke van der Wolf over het werk kwamen vertellen.

Oorspronkelijk waren het een aantal gemeentelieden, die de kerkdiensten in de gevangenis bezochten. Het ging vooral om gesprekken na afloop bij de koffie. Men ontdekte echter Marien's muzikale talenten (keyboard en accordeon!) die al snel werden ingezet. Marien en Tineke gaan ieder maand naar een dienst, die de ene keer rustiger verloopt dan de andere keer, daar kunnen zij boeiend over vertellen.

Wij hebben de vraag neergelegd of wij als gemeente iets zouden kunnen betekenen voor de gevangenen. Marien legde daarbij de nadruk op de gezinnen, die achter bleven. In verband met de Wet op de Privacy is het moeilijk om aan namen te komen, maar er zijn wel mogelijkheden via de *organisatie Exodus*.

We gaan daar eens verder over nadenken. Als dank hebben wij hun een kaars met vredesduif gegeven voor de diensten in de gevangenis.

*Fijn, dat er ook vanuit andere kerken in Heerhugowaard altijd mensen zijn, die deze contacten met de buitenwereld willen vasthouden.*



spiritualiteit en geloofsverdieping

## Rond de Waterput

Rond de Waterput: Voorjaar 2023

Bij dit kerkblad ontvangt u het programmaboekje van 'Rond de Waterput'. Het bevat ons prima om het jaar in tweeën te delen en twee verschillende boekjes te maken: één voor het najaar en één voor het voorjaar. *Hierbij dus ons voorjaarsprogramma 2023.*

Dit voorjaar weer een breed oecumenisch aanbod van allerhande activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Een programma voor elk wat wils: exposities, lezingen, gezamenlijke maaltijden, muziekavonden, pelgrinages en nog meer.

In het bijzonder attendeer ik u nu al op de 'Preek van de Leek' op zondag 19 maart waarbij burgemeester van Heiloo Mascha ten Bruggencate haar 'preek' gaat houden.

Mocht er met de verspreiding van het boekje iets mis zijn gegaan, dan kunt u het programma ook in de hal van één van de kerken in Heiloo of Limmen vinden. En alle informatie staat natuurlijk ook op de website:

[www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)

We hopen velen van u te ontmoeten op één van de activiteiten.

*Namens de commissie "Rond de waterput", Ditje van Genderen*



*Advent 2022: De Witte Kerk in Heiloo is de komende weken weer groen gekleurd. Groen, de kleur van de hoop. Hoop op het licht dat komen gaat: Kerstfeest*

## Meezingconcert kerstliederen

*Geniet u ook zo van het zingen van kerstliederen? Zie hier uw kans!* Op woensdag **21 december** om 20.00 uur organiseert De **Witte Duif** Castricum een concert in de Dorpskerk van Castricum (Kerkepad 1).

Het projectkoor van De Witte Duif zingt dan meerstemmig bekende en onbekende, Engelse en Nederlandstalige kerstliederen onder leiding van Marianne Beitler. Bezoekers van het concert worden van harte uitgenodigd daarbij ook zelf te zingen. We spreken daarom van een 'meezingconcert' (of wel een 'amazing' concert).

De deuren van de Dorpskerk staan op 21 december vanaf 19.30u uur open. Het concert begint om 20 uur.



## Rooster 2023 Kerkblad

### Verspreidingsdata:

Woensdag 25 januari  
Woensdag 8 maart  
Woensdag 19 april  
Woensdag 24 mei  
Woensdag 5 juli  
Woensdag 30 augustus  
Woensdag 4 oktober  
Woensdag 8 november  
Woensdag 13 december

### Kopij uiterlijk:

Dinsdag 10 januari  
21 februari  
4 april  
9 mei  
21 juni  
15 augustus  
19 september  
24 oktober  
28 november



## Hoop is dat ding met veertjes

Hoop is dat ding met veertjes  
Dat neerstrijkt in de ziel  
Er wijsjes zonder woorden zingt  
En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal  
Hoe hevig ook de storm  
Hij die zovelen warmte biedt  
Dat vogeltje houdt vol

Het klonk zelfs in het koudste land  
En in het verste oord  
Toch vroeg het mij in grote nood  
Noog nooit om kruimels brood

*Emily Dickinson*