

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

september 2024, nr. 6
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Woensdag-koffie

Woensdag **18 september** is er weer een koffie-ochtend in 'Ons Huis' in Limmen van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten!

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166



Kom erbij!

Samen Eten

In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag **25 september** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vanaf 11 september i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen: bel 072 5052871 of mail margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!

Elleke Metz-Meijer

"Toekomst"

*Er loopt een man
voorbij mijn open raam.*

*Een mens als ik;
ik roep hem bij zijn naam.*

*Hij steekt zijn hand op
in de prille morgen.*

*De wereld zal misschien
toch niet vergaan*

- Geert Boogaard

Solidariteitskas 2024 Limmen

Half september ontvangt u het betaalverzoek voor de Solidariteitskas 2024.

De Solidariteitskas is een fonds van de PKN waarmee armlastige zustergemeentes financieel gesteund kunnen worden. Het bedrag dat we van vragen is €10,00. De verdeling is als volgt: €5,00 aan de eigen gemeente en €5,00 is de afdracht aan de kas. Het is voor ons als gemeente van belang dat zoveel mogelijk gemeenteleden gehoor geven aan het verzoek. De reden is dat de afdracht aan de landelijke PKN al vaststaat: €5 x het aantal aangeschrevenen. De opbrengst voor Limmen is afhankelijk van het aantal betalende deelnemers minus de administratieve kosten. Dus laat ons niet in de kou staan!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname namens de Kerkrentmeesters Limmen,

Jan Nell



65 jaar getrouwd!

Hierbij een foto van het 65-jarig huwelijksfeest van Kees en Lijnie de Haas. De burgemeester van Heiloo, Mascha ten Bruggencate, was daarbij aanwezig.

Pastor André Martens bood Kees en Lijnie namens de Ter Coulsterkerk bloemen aan.



Bedankdag vrijwilligers Heiloo

Afgelopen maand is er een gezellige, smakelijke en informatieve bedankdag voor onze vrijwilligers in Heiloo geweest. De bijeenkomst is goed bezocht. De traditionele en voortreffelijke Indonesische maaltijd werd zoals altijd bereid en geserveerd door Wayan van Dorsten. Jaap de Graaf vertelde ons over de geschiedenis van Landgoed Ter Coulster, inclusief 'de Rimboe', waar de Ter Coulsterkerk staat. Nu kunnen onze vrijwilligers er hopenlijk weer een heel jaar tegenaan!



Een goedbezochte en boeiende lezing van Jaap de Graaf



Een gezellig samenzijn met de vele vrijwilligers

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Hoop

Op het voorblad een prachtige regenboog. Kunstenaar Marian Torenbeek diende haar ontwerp in bij de Floriade en was blij verrast toen de jury besloot haar regenboog te plaatsen. De regenboog symboliseert hoop, aldus Marian. Volgens het verhaal van Noach heeft God gezegd: 'Als je de regenboog ziet, weet je dat ik jullie trouw blijf, blijf hopen; het komt goed met de wereld'.

Op de vraag waarom haar regenboog niet uit één stuk is, antwoordt zij: "Mijn regenboog is zoals het leven zelf. Soms raak je de hoop even kwijt, is je leven niet mooi en glad. Iedereen krijgt wel te maken met tegenslagen. Daarom bestaat deze regenboog uit delen, die niet allemaal kaarsrecht of even hoog staan".

Soms kunnen ook wij de hoop even kwijt raken. In onze grote wereld, maar ook in de kleine wereld van Heiloo of Limmen is een misverstand of conflict snel ontstaan. Dan willen we kijken naar de regenboog en denken aan dit bijbelverhaal.

De redactie wenst dat ook wij - als kerkgemeenschap van Limmen en van Heiloo - die hoop niet verliezen.



4	Kerkdiensten & Alg. informatie
5	Huishouden... een vervolg
6	De mens wikt
7	Pelgrimage naar Iona
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Samen aan tafel (INLIA)
10	Boekbespreking
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
24ste jaargang nr. 6, 28 augustus 2024

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2024

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 2 oktober 2024

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 17 september

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

1 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Vrouwenpastoraat
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Ede
collecte: Vrouwenpastoraat
GGZ - 10.30 uur: Marie-José van Bolhuis
mmv Leonie Hennekens & zanggroep

8 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
collecte: Bijbelgenootschap
Prot. kerk Limmen: ds. E. Kooiman
v.a. 9.15 uur Gemeentedag
collecte: Bijbelgenootschap

15 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Bouma, Kampen
collecte: KiA Colombia (ZWO)
Protestantse kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Fonds bijzondere noden
collecte-2: JOP
GGZ - 10.30 uur: ds. Jantien de Vries
mmv Leonie Hennekens & zanggroep

22 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
collecte: KiA Werelddiaconaat - Syrië
Protestantse kerk Limmen:
ds. K. Holwerda, Amsterdam
collecte: KiA Werelddiaconaat - Syrië

29 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: startzondag
pastor A. Martens;
mmv One More Voice
collecte: Bartiméus
Protestantse kerk Limmen:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Bartiméus
GGZ - 10.30 uur: Marc van de Giessen
mmv Leonie Hennekens & zanggroep

6 oktober: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
dhr. C. de Gelder, Amsterdam
collecte: Kerk en Israël
Protestantse kerk Limmen:
ds. R. Jansens, Zaandam
collecte: KiA Israël



Hoop

*Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.*

*Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.*

*Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd*

*Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.*

*Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.*

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat*

Vaclav Havel (1936 - 2011)

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de
kerkdienst in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559

Iedere eerste en derde zondag van
de maand is er crèche, kinderneven-
dienst (4-12 jaar) en tienerkerk in (of
'onder') de Ter Coulsterkerk.

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten:

Ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
Ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl





Huishouden (vervolg)

In het eerste kerkblad (jrg. 24. Nr. 1) van dit jaar schreef ik over mijn aanstaande vertrek naar Iona Abbey, op het eiland Iona aan de Schotse westkust. Ik was aangenomen als vrijwilliger en zou drie maanden werken in de huishouding. Ik werd mede verantwoordelijk voor de was, schoonmaak, bediening bij de maaltijden en de afwas. Maar ook voorgaan in de vieringen hoorde er bij. Alle activiteiten zijn onderdeel van waar het allemaal om draait: een gastvrij huis bieden aan mensen die de vaak verre reis naar Iona afleggen om te zoeken naar verdieping van hun geloof en hun betrokkenheid op de wereld. Er reizen verhalen mee van droefheid en kwetsbaarheid maar ook van verwachting en vrolijkheid. In de levendigheid van samen leven, werken, leren, bidden en lachen komt een mens tot zichzelf. Dit artikel heet Huishouden maar het gaat eigenlijk over gastvrijheid.

Wat is gastvrijheid eigenlijk?

Er is geen kerkelijk beleidsplan te vinden zonder de intentie een gastvrije gemeente te willen zijn. Maar wat is gastvrijheid eigenlijk? Toen ik jaren geleden een missionaire training deed werd al snel duidelijk dat het in de praktijk vaak betekent: kom, ga met ons en doe als wij... De gedachte is dat de gemeente echt voor iedereen open wil staan maar in de praktijk meestal erg gehecht is aan de eigen praktijk en clubleden. In hoeverre durven we de gast voorrang te geven en staan we open voor mensen die ons werkelijk een andere kijk op de dingen bieden? Denk aan mensen van kleur, mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap, mensen uit de arme kant van Nederland, linkse donders of rechtse herrie schoppers. Ik bedoel maar te zeggen dat ware gastvrijheid niet zómaar iets is. Het vraagt openheid om je eigen gedachten en gewoonten te laten bevragen. Tegenover gastvrijheid staat geslotenheid en onze bijna natuurlijke neiging de vreemdeling argwanend te bekijken, zo niet als 'vijandig' te zien en als bedreiging voor onze identiteit. Die neiging

moet je bestrijden met heel je hart, ziel en verstand om tot liefdevolle gastvrijheid te komen. En dat geldt niet alleen in de kerk maar in mijn beleving ook voor onze soms zelfs vijandige en gesloten samenleving.

Gasten

De Iona Community ontvangt elke week zo'n veertig gasten. Ze komen overal vandaan en zijn allemaal anders. Soms kwamen er mensen over de vloer waar ik aan moest wennen en die me in eerste instantie vreemd waren. Soms waren er klagers over de kamer of de corvee en dan dacht ik wel eens, ben je nu een pelgrim of een toerist? De kunst is om je gedachten open te houden en je mening uit te stellen. Wie is die mens, wat is zijn, haar of diens verhaal? Hoe kunnen we voor elkaar iets betekenen?

Collega's

De gastvrijheid die we nastreven voor onze gasten is ook van essentieel belang voor het samenwerken met andere vrijwilligers en stafleden. Er wordt geprobeerd een divers team samen te stellen wat betreft leeftijd, achtergrond, kennis, kunde, tempo en inzicht. Dat was soms best een uitdaging. Ik hou ervan om de taak die er ligt eerst af te maken. Anderen gaan rustig onder de afwas hele discussies aan of maken een extra praatje met één van de gasten. Het werk moet natuurlijk af maar de mensen, collega's en gasten staan centraal.

De bron

Gastvrijheid heeft te maken met een open en nieuwsgierige houding naar wie de ander is. Binnen de Iona Community wordt deze houding verbonden met het geloof dat ieder mens is geschapen naar God beeld en gelijkenis (Genesis 1:26a) en gekend is bij God. Vanuit deze gedachte probeerden we ons dagelijks te oefenen in gastvrijheid. Ik heb op Iona een gastvrije en een veilige woon- en werksfeer ervaren en ik vond het een voorrecht er onderdeel van te zijn. Het heeft me opnieuw aan het denken gezet over hoe gastvrij onze bestaande kerken (durven) zijn, en hoe ongestvrij onze samenleving dreigt te worden. Populistische partijen stuwten argwaan en vijandigheid tot grote hoogte. Het staat haaks op de gedachte uit Genesis 1: 26a. Hier ligt een taak voor iedere gelovige en elke geloofsgemeenschap.

Vervolg

Ik hoop zeker terug te gaan naar Iona en het werk daar zo nu en dan weer op te pakken. Naast het leven en werken is er natuurlijk ook nog de pracht van het eiland. Dichter bij huis heb ik ook een plek gevonden waar ik eens in de paar maanden een week als vrijwilliger vergelijkbaar werk ga doen: in het Oecumenische Klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Naast mijn werk in de kerk vind ik kloosters mooie en inspirerende plekken waar bidden, werken en leren dichtbij elkaar worden gehouden, de betrokkenheid op de wereld groot is en waar je uitgedaagd wordt te blijven oefenen in een gastvrije levenshouding.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

De mens wikt ...

Heiloo, 13 augustus 2024

Gebeurt het u ook wel eens dat het leven heel anders loopt, dan u van tevoren had gewild of gepland? Uw straalverliefde dochter komt thuis met haar vriend, die nou net niet de ideale schoonzoon is, die u in gedachten had.... Of je boekt een hotel in Italië, waarvan Booking.com zegt dat het een 8,7 verdient, terwijl jouw slaapkamer voor driekwart uitkijkt op een blinde muur!!

Dit gebeurde ook bij de beroeping van Helga Frömning. We hadden voor de beroepingscommissie een uitstekende voorzitter gevraagd, een heel betrokken en ervaren consulent werd aan de beroepingscommissie verbonden en zes prima gemeenteleden uit Heiloo en Limmen vertegenwoordigden onze kerken. Nou, wat kan er dan verkeerd gaan? Op de advertentie kwam geen reactie. Predikanten, die gebeld werden, werden zo vaak gebeld dat wij ook niet meer origineel waren. Predikanten, die al sterk op leeftijd waren, zouden ook niet handig zijn voor onze toekomst en de jongere kandidaten waren niet zo talrijk als we hoopten.

Wel was er door de beroepingscommissie met Helga Frömning een drietal gesprekken gevoerd en is Helga gepolst of zij bereid zou zijn om de gemeenten te dienen als predikant. Daar heeft zij op dat moment van afgezien, omdat zij een combinatie met haar betrekking in het onderwijs te bezwarend vond.

Met deze wetenschap en door het feit, dat een tweetal leden van de commissie mede vanwege andere prioriteiten in hun persoonlijk leven zich niet meer beschikbaar stelden voor de commissie, heeft de commissie haar taak teruggegeven aan de beide kerkenraden. Daardoor was het mogelijk dat een nieuwe beroepingscommissie in een andere samenstelling met een frisse blik een nieuwe poging kon doen.

De beide kerkenraden waren teleurgesteld, maar hadden begrip want deze situatie overkomt meer gemeenten. De kerkenraad van Heiloo heeft toen besloten, na de kerkenraad van Limmen te hebben geïnformeerd, de hulp in te roepen van een ambulante predikant.

Helga had al drie keer een gesprek gehad met de beroepingscommissie, waarin ze had aangegeven dat ze beide protestante gemeenten wilde helpen. Helga heeft veel positieve reacties uitgelokt in Heiloo naar aanleiding van haar preekbeurten. Die reacties werden door de gehele kerkenraad van Heiloo geconstateerd. Wat nu?

Het idee om haar vanwege deze feiten te vragen om ambulant een dag in de PG Heiloo te komen, lag voor de hand. Zogezegd, zo gedaan!

En toen gebeurde het: het leven gaat z'n eigen gang. Een gesprek over haar bereidheid om de PG Heiloo als ambulante predikant bij te staan, werd een heel ander gesprek, toen bleek dat Helga haar baan had opgezegd. Hebben alle gesprekken met de beroepingscommissie doel getroffen? Is er ook bij haar iets gebeurd? Waarom was er juist toen bij Helga een duidelijk gevoel dat het onderwijs aan deze school zou stoppen? Niet alles is beredeneerbaar als er gevoel meespeelt maar het gebeurde wel. Helga zegde desgevraagd toe onze gemeentes te willen dienen. Ze vindt het ook spannend, zijn de

verwachtingen niet te hoog? Ook een dominee is een gewoon mens met ups en downs.

Bij ondergetekenden ontstond als reactie: hoe gaan we dit allemaal in goede banen leiden? De jurist in Jacob ging aan de slag. Er volgde een tijdpad, dat nauwgezet werd afgewerkt, met grote dank aan de PKN en de scribe van de classis. Heel fijn dat er paden zijn, die je kunt bewandelen en die gestructureerd zijn.

Als iemand z'n baan opzegt in het onderwijs gebeurt dat vaak voor de vakantie en dan begin je per 1 september aan een nieuwe baan. Eigenlijk vond men in Heiloo dat wel heel fijn om daar ook rekening mee te houden. Het kerkelijk seizoen vangt weer aan in september als alles weer gaat draaien.

Er zijn heel veel positieve reacties gekomen in Heiloo op de voordracht van Helga maar er was ook een kritische reactie op de wijze waarop dit gegaan is. De hoofdzaak bestond daaruit dat de kerkenraad van de PG Heiloo de gemeenteleden onvoldoende heeft betrokken bij dit voor de gemeente essentiële besluit.

De kerkenraad van Heiloo is van mening dat er voldoende gelegenheid is geweest voor gemeenteleden om vragen te stellen en opmerkingen te maken. In Heiloo kozen we daarvoor het koffiemoment na de eredienst op zondag 28 juli. Daartoe was de gehele gemeente via een brief uitgenodigd. In de positieve reacties na afloop en het spontane applaus na de uitleg en de gelegenheid tot het stellen van vragen, ziet de kerkenraad van Heiloo duidelijk de bevestiging en instemming.

Vanwege haar vakantie kon Helga niet aanwezig zijn op de gemeentebijeenkomst waarin ze zichzelf meer had kunnen voorstellen en mogelijke vragen had kunnen beantwoorden. Feit is wel dat Helga voor de kerkenraad bereikbaar is. Dat is ook afgesproken. Zij appt en mailt in elk plekje waar dat mogelijk is, als we haar iets willen vragen.

Wij kwalificeren Helga op basis van onze ervaring als een vrouw met doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en met een hart voor datgene wat ze doet. Zo maakt ze in de maanden september en oktober een Munesco- project op haar school af, omdat zij de leerlingen wil blijven ondersteunen, nu ze samen met hen dit project heeft opgezet.

Deze hele gang van zaken is in Limmen anders overgekomen. Daar ging het allemaal veel te snel voor en een aantal gemeenteleden heeft daar moeite met het proces. Dat kan gebeuren en dat mag ook. In Limmen wil men graag meer tijd om alles op een rijtje te zetten. Er zijn nog vragen die beantwoord moeten worden. Het is ook goed, daar de tijd voor te nemen.

Daarom zal Helga als het Breed Moderamen van de Classis daarmee instemt per 1 september voorlopig alleen in Heiloo als predikant aan de slag gaan. Wij blijven in contact met Limmen om de samenwerking, ook als het gaat om een gezamenlijke predikant, te continueren.

Namens de kerkenraad te Heiloo,

Roelie van Diest en Jacob Ouderkerken

Pelgrimage naar Iona



Bij ons afscheid van Heiloo, november 2022, kregen we als afscheidscadeau van de gemeente Heiloo een mooie reischeque om, naar onze diepe wens, met ons gezin een pelgrimage te maken naar het klooster en de Abdij op het Schotse eiland Iona.

Dit voorjaar hebben we die reis gemaakt. Hanneke verbleef al drie maanden op Iona om daar (in onze periode van onbetaald verlof) als vrijwilliger te werken en begin juni voegden onze beide kinderen en ondergetekende zich bij haar.



We dompelden ons een kleine week onder in de sfeer van het kloosterleven, in de geschiedenis van de kloostergemeenschap en in de overweldigende natuur van dit kleine eilandje helemaal aan de rand van Noord-West Schotland.

Het was een onvergetelijke ervaring!

Allereerst omdat we al bijna 10 jaar niet meer zo lang met ons gezin bij elkaar waren geweest, maar vooral omdat we allemaal onder de indruk kwamen van deze bijzondere plek en haar geschiedenis. De Iona-Community staat voor een spiritualiteit die sterk verbonden is met de natuur, maar vooral ook met de problemen in de wereld en daarop - zeker ook in de dagelijkse liturgie - sterk betrokken is.

De transformerende kracht die uit kan gaan van geloof in relatie tot de urgente vragen die deze tijd aan ons stelt, maakte dat - en nu spreek ik voor mezelf - de betekenis van het christelijk geloof voor mij hernieuwd werd en verdiept. Het werkte eigenlijk voor ons allemaal als een inspirerende tijd van bezinning en vernieuwing. En dat was eigenlijk precies de bedoeling van deze pelgrimsreis, die natuurlijk ten diepste een 'reis naar binnen' is.

Daarom nogmaals onze dank voor het afscheidsgeschenk, dat deze reis mogelijk heeft gemaakt.

Ds. Edward Kooiman

Dank

Zondag 14 juli 2024.

Ja, ik vermoedde dat er 'iets' zou kunnen geschieden die dag ...

En toch.

Ik had geen idee en wist ook niet van het bestaan van 'de gouden speld met inleg'. Dat was dus echt een heel leuke verrassing. Dank gemeente Heiloo en de mensen die er aan dachten en dit hebben uitgevoerd!

Zondag **7 juli** was het exact 50 jaar geleden dat ds. Okke Jager mij bevestigde in Krabbendijke, Kruiningen en Rilland- Bath. We hebben dat ook aldaar gevierd op die 7e juli.

In mei vierde Den Burg het jubileum met ons en een week later deed Wolvega het op haar wijze. Zo verschillend als gemeenten ook maar kunnen zijn.

Krabbendijke zei destijds: "Dominee, wij maken een dominee van u...."

Ze bedoelden: hier mag je fouten maken, daar zijn we voor, wij zijn immers een kandidaatsgemeente! En zo ging het. In Den Burg kwam er de ruimte voor lichaam en geest en in Wolvega werden, zo vond men "de puntjes weer op i gezet.....".

Wierden vierten we volgend jaar, na-jaar was gepland maar we gaan twee maanden de kerk in Portugal "bedienen".

Op **21 juli** waren we in Limmen en ook zij lieten blijken dat zij het jubileum niet waren vergeten.

Al met al leuke en ja soms ook verdrietige herinneringen aan de mensen die we verloren op de weg door het leven. U begrijpt: veel gemeentelieden die destijds de kerk vormden zijn er niet meer.

Alles is heimwee, maar heimwee is niet alles, aldus Toon Hermans.

Het was goed. Hartelijke groet,
Robert en Betty Blaauw.



Collectes bij de kerkdiensten

Collectebonnen van €0,50, €1,00 en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344

1 september: stichting VPSG:

Vrouwen Pastoraat, Seksueel Geweld
"Wij vormen een kleine oecumenische stichting die al bijna 35 ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel misbruik. De medewerkers zijn pastoraal/levensbeschouwelijk counselors met deskundigheid op het gebied van godsdienst, zingeving en traumaverwerking."

De VPSG is er voor ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel misbruik. Voor wie het zelf ervaren heeft, als kind of als volwassene of er indirect bij betrokken was. Ook kinderen, partner en familieleden kunnen bij ons terecht.

Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.



8 september: Bijbelgenootschap

Het *Nederlands-Vlaams-Bijbelgenootschap* brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Het genootschap maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontleen.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

15 september Heiloo: ZWO project Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caribische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela.

Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met je gift in de collecte steun het programma **Werelddiaconaat van Kerk in Actie** en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen!

15 september - Limmen: Fonds Bijzondere Noden

Dit is een plaatselijk fonds voor bijzondere noden in de eigen gemeenschap of wereldwijd bij rampen.

22 september: Kerk in Actie - Syrië

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.



Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Steun het werk van de kerken in Syrië want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! Help je mee?



29 september: Bartiméus

Bartiméus zet zich in voor alle mensen (in Nederland) met een visuele beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Ze laten zich daarbij dankbaar inspireren door Jezus zelf, die juist oog had voor de zwakkeren en zieken. Ieder mens is geliefd en verdient het om voluit mee te kunnen doen.

De betrokkenheid van onze kerk is hierbij belangrijk. Samen met het fonds kunnen we van betekenis zijn voor onze naasten die ons nodig hebben, en een tastbare verbinding mogelijk maken.



Samen aan tafel met INLIA

“De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten”

De overheerlijke geur komt je tegemoet. Het is een zomerse woensdagmiddag, midden in het centrum van Groningen. Tussen koffietentjes, universiteitsgebouwen en kleine winkeltjes ligt de Doopsgezinde Kerk, in het bijgebouw vertoont chef-kok Meteb zijn kunsten. Het is een maaltijd voor en door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad Groningen.

Dat is een initiatief van de Doopsgezinde Kerk. Voorganger Nick Everts: *“Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers noodopvang te bieden. Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden heel graag wat betekenen.”* De band tussen de Doopsgezinde Kerk en INLIA gaat ver terug. In 1988 werd hier het Charter van Groningen ontworpen en ondertekend - de verbondstekst van kerken en geloofsgemeenschappen die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers. INLIA kwam daaruit voort.

Heel veel vlees

Meteb uit Jemen arriveert al vroeg vandaag. Straks boodschappen doen, maar eerst een kopje koffie in de kerk, met voorganger Nick, koster Gertjan en INLIA-medewerkster Henrieke. Meteb, kok van beroep, straalt bij het zien van de keuken. Vandaag kookt hij voor een man of 20, een makkie; in Jemen kookte Meteb wel voor 200 man.

Dat is te zien als hij even later met Henrieke boodschappen doet. In de supermarkt weet hij wat hij nodig heeft en dat is veel. Heel veel. Het is een cultuurding: grote porties en overdaad fungeren als blijk van welkom; ‘schuif maar aan, er is genoeg voor iedereen’.

Terug in de keuken toont Gertjan trots een enorme rijstkoker: **“Gloednieuw, Meteb, je bent de eerste die hem gaat gebruiken.”** Hij wordt gebruikt ook. Maar niet voor de rijst; het zijn grote stukken lamsvlees die erin verdwijnen. De rijst gaat in grote sledes de oven in. Meteb kookt met een glimlach van oor tot oor.



Nederlands

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en Jemen, leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De beide gezinnen zijn nu een jaar in Nederland. Hun kinderen praten de taal opvallend goed. De ouders vertellen trots dat de juf met tranen in haar ogen vertelde hoe snel de kinderen Nederlands geleerd hebben.

De eerste keer dat de asielzoekers hier kwamen koken & eten was afgelopen december. De vrijwilligers van de Doopsgezinde Kerk stonden er klaar voor: ze koken elke maand voor daklozen en zouden dat nu ook doen voor de gasten van INLIA. Al snel bleek dat de asielzoekers heel graag zelf wilden koken. Henrieke: *“Logisch ook, als je al een poos in de opvang zit zonder kookgelegenheid, ben je blij dat je een keer zelf kunt koken.”*

Kerstversieringen

Enmaal in de actiestand hielden de asielzoekers nauwelijks meer op. Na afruimen en afwas hielpen ze de kerk aankleden voor kerst. Boom versierd, spuitsneeuw op de ramen. Nick: *“Heel erg gezellig. En de kerk is nog nooit zo mooi aangekleed geweest!”* Hij wil graag dat ze in december weer komen: *“Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van gehad om het er weer af te krijgen.”* Er wordt smakelijk om gelachen en de afspraak staat.

“Iedere week”

Naast de borden met rijst en vlees staan er schalen met garnalen in groentesaus, pittige dressing en platbrood op tafel. Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: *“Van mij mag dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees.”* Khalid uit Syrië: *“De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten.”* De arabiste naast hem voegt toe: *“En van elkaar houden.”*

Het kleedje voor Hitler

Een familiegeschiedenis.
Bas von Benda-Beckman



Een halve eeuw geleden gaf ik op een paar avondlessen Nederlands aan de Hervormde Pedagogische Academie aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Het onopvallende gebouw was toen al bekend vanwege de rol die het personeel ervan speelde in de redding van ongeveer 600 Joodse baby's uit de ertegenover gelegen Hollandse Schouwburg. Nu, 50 jaar later, is het gebouw veranderd in het Holocaustmuseum, dat op sobere, maar indrukwekkende wijze de geschiedenis van de Jodenvervolgung beschrijft, onder meer in het lokaal waarin ik destijds les gaf. Het is belangrijk dat dit verschrikkelijke verhaal steeds opnieuw wordt verteld.

De holocaust komt ook aan de orde in heel wat familiegeschiedenissen, zoals die beschreven in het recente boek van Bas von Benda-Beckman. Dit boek kreeg grote waardering in de pers, en ik kon het onlangs als NRC-abonnee gratis downloaden.

De schrijver is de zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader, die zijn geliefde naar Nederland volgde. Zijn grootvader Franz was piloot van de Wehrmacht en kwam om in de buurt van Tobroek, Noord-Afrika, en zijn grootmoeder stierf vrij jong, enkele jaren na het einde van WO II. De vader van de schrijver werd geadopteerd door een kinderloos echtpaar met de naam Beckman, en zo ontstond deze dubbele familienaam. Deze mensen

waren liefdevolle adoptieouders, en het was voor de schrijver dan ook een schok te ontdekken dat ze beiden tijdens WO II enthousiaste leden van de nazipartij waren geweest.

De meest markante persoon in dit verhaal is oud-tante Luise, de oudere zus van grootvader Franz. Zij is in de jaren dertig al overtuigd lid van de nazipartij, en werkt als secretaresse bij de Wehrmacht. Zij kwam zo in contact met generaal Alfred Jodl, een rechterhand van Hitler, en werd zijn geliefde, naast zijn vrouw Irma. Alfred Jodl werd direct na de oorlog gearresteerd, en als oorlogsmisdadiger veroordeeld tot de dood door ophanging bij de Neurenberg-processen. Luise bemoeide zich intensief met de verdediging, en bleef haar leven lang beweren dat Jodl onschuldig is, alleen zijn plicht deed als militair voor het vaderland, en niets wist van de Holocaust en andere excessen. Zij gaf ook Hitler een kleedje cadeau – daarnaar verwijst de titel van het boek – met een voorstelling van een jacht. Het is een dankbetuiging voor het feit dat Hitler akkoord ging met het kwijtschelden van de deels Joodse afkomst van een familielid, een afkomst die een loopbaan in het Duitse nazisysteem in de weg zou staan.

Von Benda-Beckman reconstrueert de familiegeschiedenis zorgvuldig, op basis van documenten, en met name briefwisselingen, waaruit hij uitvoerig citeert. Je leert ervan hoe de nazi-ideologie, het antisemitisme en de veranderingen van de maatschappij onder Hitler al te gemakkelijk normaal werden gevonden en geaccepteerd. Het boek laat zien hoe hele families, en zo ook een heel volk, stap voor stap werden meegesleept in een racistische ideologie. Ik lees het boek dan ook als een waarschuwing, nu ook in Nederland met het aantreden van het kabinet-Schoof politieke opvattingen die gevoed worden door racisme, door velen getolereerd of zelfs als normaal beschouwd dreigen te worden.

Geert Booij

Op Vleugels van de Hoop

In het kader van de serie "Luchtig Slot" verzorgde ds. Edward Kooiman 4 augustus een prachtige avond vol muziek van het Kummerensemble en poëzie in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef.

Het thema is dit jaar 'Op Vleugels van de Hoop'.

Geïnspireerd door deze avond is, verspreid over dit nummer, een aantal van de voorgedragen gedichten geplaatst, met als afsluiting de achterpagina met een afbeelding van het slot met de kapel.



'Rond de Waterput' najaar-2024

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen e.o. Zij biedt halfjaarlijks talrijke activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Hierbij is er aandacht voor levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling en ook voor cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Het programma **najaar-2024** kunt u vinden in het programmaboekje dat in vele kerken in de regio te krijgen is.

Informatie: www.ronddewaterput.nl
Contact: 072-5330906 of ronddewaterputnl@gmail.com



Open Monumentendagen Onderweg! is het thema van de Open-Monumentendagen-2024, waarbij de bezoekers op pad gaan van monument naar monument. Dit jaar gaat het óók om de reis tussen de bestemmingen en de manier waarop je de monumenten bezoekt.

Ook het "Hervormde kerkje" in Limmen is een monument en open op beide dagen, vanaf 13.00 uur.



Messiah.nl:

start zangseizoen de Witte Duif

Op **woensdag 4 september** start het nieuwe zangseizoen van het koor van de Witte Duif. Het koor studeert dit jaar het oratorium de Messiah.nl in. De Messiah.nl is een verkorte versie van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden gezongen op oorspronkelijke melodieën van Händel, zoals het ontroerende 'Comfort ye', het opzweepende 'O thou that tellest good tidings to Zion', het vrolijke 'For unto us a child is born', het lieflijke Pastorale 'He will lead his flock' en natuurlijk het euforische 'Hallelujah!'.

Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom! Het is niet nodig om hiervoor een ervaren zanger te zijn, iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis. De repetities zijn vanaf woensdag 4 september elke week om 19.30 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum (in de winter in De Schakel, achter de Dorpskerk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabella Branderhorst, icbranderhorst@planet.nl, tel.: 0251-655983. U mag natuurlijk ook gewoon langskomen op 4 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Uitvoeringen: zaterdag **22 februari 2025** om 20.00 uur in de Dorpskerk en zondag **23 februari** om 16.00 uur in de Protestantse Kerk in Limmen.
Roos van Swigchem



Van **15 september** tot 27 oktober is er in de Dorpskerk te Castricum een expositie te zien van Anna Troost, beeldend kunstenaar. Zij maakt vrij robuuste schilderijen in acryl op doek of paneel.

Het is 15 september vredeszondag en de expositie gaat erover hoe belangrijk het is dat mensen elkaar proberen te begrijpen.



Voorstelling door Feest der Poëzie

Tijdens de voorstelling *De zachte krachten*, over dichteres en socialiste *Henriëtte Roland Holst*, wordt zij gevierd met voordracht, theater, film en muziek.

Vrijdag **20 sept.**, om 20.00 uur, in Boekhandel Laan in Castricum (€10).



Workshops Huis van Vrede

In deze onzekere tijd zijn velen van ons op zoek naar inspiratie om de weg van ons hart te blijven volgen. Hoe slagen we erin op een goede manier met anderen verbonden te blijven? We staan stil bij de levens en woorden van drie inspirerende leiders uit de vorige eeuw:

Mahatma Gandhi, Dag Hammarskjöld en Martin Luther King.

Maandag 23 september, 21 okt. en 18 nov. om 14:00 uur in het Parochiecentrum in Castricum (€ 15).



A photograph of a canal with lily pads in the foreground, stone walls on the right, and a church in the background. The canal is filled with water and a large patch of green lily pads. The stone walls are made of dark bricks and are partially submerged. In the background, there is a church with a tall steeple and a flag on top, surrounded by trees. The sky is blue with some clouds.

Hoop

**Gebroken dromen
loslaten
in handen van
degene die
vol van hoop
zijn beloften aan jou
nakomt.**

**Marianne de Groot
St. Kerk op de Floriade**